



HUPPELKRANT

FEEST!

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 913 - 19 september 2007 - K+L nr 38 - vijfentwintigste zondag door het jaar, C-cyclus

913



Waarom nu feesten?
 Misschien omdat jij jarig bent?
 Of een vriendje of vriendinnetje?
 Of misschien omdat iemand in
 de familie iets wil vieren.
 Of gewoon ... omdat het leven mooi kan zijn.
 Omdat je vriendjes en vriendinnetjes hebt.
 Een fijne thuis. Een warm nest.
 Zomaar...

Het thema van de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds was dit jaar FEEST!
Zowat driehonderd kinderen uit heel Vlaanderen deden mee.
Ze schreven een mooi verhaal over 'feesten'.
Kangoe zocht twee winnaars op: Ruben en Laura.
Kijk en luister je mee naar wat ze vertellen?

EVANGELIE

Jesus vertelt zijn leerlingen het volgende verhaal:

'Er was eens een rijk man die een rentmeester in dienst had. Maar de rentmeester zorgde niet goed voor het bezit van zijn heer en werd ontslagen. De rentmeester ging daarom op bezoek bij de mensen die schuld hadden bij zijn heer en vertelde hen dat ze maar de helft moesten teruggeven. Zo hoopte hij dat ze zijn vrienden werden en dat hij bij hen onderdak zou krijgen.'

Jesus prijst die rentmeester want hij is niet gierig. 'Maak vrienden met behulp van de valse mammon', zegt Hij. Maar Hij voegt eraan toe:

'Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar als het om belangrijke dingen gaat. Je kunt niet God dienen én het geld.'

Lc. 16, 1-13

Ook jij kunt een echte journalist worden!
 Het thema van volgend jaar is **FILM**. Ben je tussen 10 en 18 jaar en houd je van alles wat met verbeelding, acteren, fictie en glamour te maken heeft? Kruip dan in je pen. Kijk vlog op www.juniorjournalist.be. Je kunt alvast fantastische prijzen winnen!

Mijn verhaal speelt zich af in de middeleeuwen. Een meisje en haar broertje overleven in een herberg omdat hun ouders overleden zijn. Ze moeten er hard werken en zijn niet gelukkig. Als Fernanda op een dag boodschappen doet voor de voorbereiding van het oogstfeest, verschijnen haar ouders plots voor haar. Ze manen Fernanda aan samen met haar broertje de wijde wereld in te trekken. Fernanda en Tarik vluchten met muzikanten. Dansen en zingen wordt hun nieuwe leven. Ik lees al boeken over de middeleeuwen van toen ik klein was en vond ze telkens heel boeiend. Ik probeerde al eerder verhalen te schrijven maar dit was mijn eerste echte verhaal dat ik instuurde voor een wedstrijd. Ik wil met dit verhaal aantonen dat je zelf van het leven een feest moet maken. De titel van mijn verhaal vertelt dat ook: 'Feest voor het leven.' - Laura



Ik maakte een verhaal over twee slingers. Telkens als er thuis een feest is, mogen Wimpel en Slinger uit de doos. Wat zijn ze dan blij, maar ook een beetje bang van het feestgedruis. Het verhaal gebeurt echt. Mijn broer en ik zijn samen jarig. Dat is een heel speciale dag voor ons gezin. Er wordt in het huis trouwens veel gefeest. Altijd is er wel een reden om te vieren. En de slingers, die zijn telkens weer van de partij. Ze beleven het verhaal helemaal zelf. Samen met mijn broer schreef ik vroeger nog wel korte verhalen, over piraten en zo, maar dit was mijn eerste lange vertelling. Volgend jaar doe ik mijn vormsel. Dat is weer een reden om te feesten. Maar eerst nog een jaartje catechese. Wordt dat leuk? We zien wel. - Ruben

Ook Kangoe zoekt ook jonge schrijvers! Vertel ons wat je beleefde: op school, thuis, in de jeugdbeweging, in de catechese of nevendienst. Het hoeft geen lang verhaal te zijn. Een fotootje is ook altijd leuk. Stuur het naar:



Huppelkrant
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
E-mail: huppelkrant@kerknet.be

creatief

VLAGGEN

- Op elke vlag staat een woord. Oei, de letters raakten door elkaar.
- Kleur alleen die vlaggen met een woord dat aan 'feest' doet denken.

