

VAAK zou ik, mijn God, mensen een tweede kans willen schenken in hun leven, gewoon omdat ze pech hebben gehad in een relatie, op hun werk of anderszins, en ze het zo graag over een andere boeg zouden willen gooien. Mensen met pech wordt in onze samenleving bitter weinig ruimte gegund. De meerderheid leeft gewoon verder, begiftigd met een goede baan en zonder teveel hoofdbrekens. Maar wat me prikkelt, mijn God, is hun al dan niet uitgesproken oordeel. Net alsof mensen er wat aan kunnen doen dat het hen niet voor de wind gaat. Vaak heerst onbegrip zonder dat men zich de moeite getroost echt te luisteren.



Mijmeringen met God

de problemen en zorgen van mensen vallen niet noodzakelijk van hun gezichten af te lezen. Ik leef mijn leven, ik ontdek dat door open te staan voor U, mijn God, er immateriële dingen vorm krijgen in mij die spreken van U. Ik weet dat er mensen zijn die veel vlotter door het leven kunnen gaan, minder zorgen hebben. En toch zou ik nooit willen ruilen, wil ik niets benijden. Mijn eigen leven is me – zoals het loopt – kostbaar. Het is het mijne. Van U gekregen, mijn God.

Mijn God, zijn mensen dan werkelijk zo kortzichtig dat ze niet verder blikken dan hun eigen beleving? Ik kan me ook niet voorstellen dat ik jaloers zou zijn op iemands leven, me zou miskijken op wat niet zichtbaar is. Want

Een tweede kans

ANITA GALLE

Ik kan soms wel opkijken naar iemand en bewondering hebben voor de innerlijke rijkdom van een ander. Ik breng dan de openheid op om iets van hen te leren. Zoals ik ook opkijk naar mensen die ondanks hun moeilijkheden blijven knokken en zich inzetten om van hun leven iets te maken. Die mensen wil ik een tweede kans gunnen, hopen dat het tij van tegenslagen mag keren. Want een tegenslag komt inderdaad zelden alleen. Ik zie het zich voltrekken bij mensen en kan dan slechts onmacht voelen en hen bij U brengen, mijn God.

Steeds opnieuw valt het me op hoe weinig mensen door elkaar gedragen worden. Er zijn er die roepen en beluisterd worden, maar velen vechten in stilte en willen die pijn een plek geven in hun leven. Want is dat niet onze uitdaging: iets te doen met wat ons overkomt, zowel met de vreugde als met de pijn. Er is het langverwachte kind of kleinkind, eindelijk een baan vinden, meer financiële zekerheid kennen, de liefde vinden en samen iets willen uitbouwen, genezen verklaard

zijn. Een mens overkomt echter ook tegenslag, eenzaamheid, ontslag, dood, ziekte, ongeval.

Een mens mag volop genieten van zijn vreugde, maar het is goed dat dit niet als vanzelfsprekend wordt ervaren. Dat zijn momenten om U te danken, mijn God. Het zijn gelegenheden die als een steunbalk kunnen dienen om de moeilijkheden te torsen. Want de keerzijde van alles wat leven geeft, kan een mens van binnen kapotmaken. Dit zijn ogenblikken waarop we ook bij U terecht kunnen, mijn God, met alles wat er in ons leeft aan pijn en onmacht. Want komt het daar niet op aan, dat we steeds meer leren om alles met U te delen, mijn God, zowel het mooie als het moeilijke?

Geluk lijkt op vandaag koopwaar. In de reclame zien we niet anders dan gelukkige mensen. Koop maar een nieuwe glansshampoo en je zult stralen. Met de laatste deodorant zal iedereen naar je opkijken. Vreemd toch, als je weet dat het voor heel wat mensen niet zo makkelijk is in het leven. We kennen het hopelijk allemaal, mensen die ons het gevoel geven dat we er mogen zijn zoals we zijn, met al onze kleine kantjes, met onze vragen en angsten. Het is alsof hun luisteren en hun nabijheid het leven dat verborgen ligt onder pijn en onmacht opnieuw doet stromen en deze kracht de pijn zuivert. Zo'n mensen lijken steeds het geheel te zien, ze plakken geen etiketten, een tweede kans is vanzelfsprekend voor hen. Ze zijn uw mensen, mijn God.

OMROEP

• 4 oktober, 22.50 uur, IKON via Nederland 2. Heeft u hem nog niet gezien, dan is deze aflevering van *Holland doc*, vanavond van de VPRO, een uitgelezen kans om de winnaar van de Beste Europese documentaire 2004 te ontdekken. In *Darwin's Nightmare* volt Hubert Sauper de lotgevallen van de inwoners van het Tanzaniaanse stadje Mwanza aan het Victoriameer in Oost-Afrika. Op de oevers ontwikkelde zich een visindustrie, die dagelijks 500 ton schoongemaakte vis overvliegt naar Europa om daar twee miljoen monden tongstrelend te spijzigen. De vrachtvliegtuigen zijn vaak van goedkope Russische maatschappijen en meestal van bedenkelijke kwaliteit. Afrikaanse vissers trekken het meer op om de reuzenvissen aan land te brengen. Sommigen bekopen het met hun leven, want de duikers moeten de vissen naar de netten jagen, terwijl de krokodillen loeren. Deze industrie krijgt van Europa flink wat financiële steun bij wijze van ontwikkelingshulp, maar voor de plaatselijke bevolking is de Victoriabaars te duur. Helaas zijn alle andere vissen uit het meer verdwenen, zodat de mensen het moeten het stellen met de rottende viskoppen en de karkassen.

*Mijn God,
laat ons mensen helpen
een tweede kans
waar te maken,
zonder vooroordelen,
maar met oprechte bewondering
voor de weg die ze al gingen.*

De vrome kudde



BEESTIG INTERESSANT

- Waarover houden schoothondjes die net uit elkaar gingen, de heftigste discussies? Over de poedelscheiding.
 - De varkenshouderij, da's big business!
 - Adders die elkaar tegenkomen nadat ze elkaar een jaar uit het oog verloren waren: „Slang geleden!”
 - Bijtjes doen het met z'n beidjes. Eendjes doen het niet in hun eentje.
 - Koeien spelen mens-erger-je-niet. Ze vervelen zich dan ook stierlijk.
- Ingezonden door Frank Kloeck

B ANDERS BEKEKEN

- | | |
|-------------|---|
| Ballade | schuif om speeltuigen in op te bergen |
| Bedding | onbekend voorwerp in slaapgelegenheden |
| Bedrog | slaperige vissoort |
| Bekopen | eerste bevel van de tandarts |
| Beleg | landbouwwerktuig met verwittigingssysteem |
| Bestrijden | winnen in de autosport |
| Bijbaantje | werk voor een insect |
| Bijvoeglijk | dode, die overledene gezelschap houdt |
| Bisschop | trap die men tweemaal mag geven |
| Bokaal | mannetjespaling |
| Breipatroon | eigenaar van een haakwerk |
- Ingezonden door Gaston Nys

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: VOORNAAM

winder verslag- geving	familieid bestra- ting	dringend gewicht	Chinees gerecht	snij- werktuig juist
↓	↓	↓	↓	↓
		1		6
reptiel plaats in België			sporen- plant klanken- reeks	
↓		reeks voor- zetsel	↓	afsluit- middel
Bijbelse vrouw wilde olijfboom	4	nikkel koord	de dato werkelijk	8
↓		↓	↓	2 verbond
nog eenmaal	rivier in Oostenrijk kunst- taal		7 bluts	↓
↓	↓	plotse- ling pers. vuw.	↓	
aanw. vuw. Spaanse dans			rivier in België	5
↓	3		deel v.h. oor	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---