



# HUPPELKRANT

## MIJN JUF WEET ALLES!

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen  
e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenieven/kangoehuppelD1.html  
<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Lieve en Tine

Huppelkrant 915 - 3 oktober 2007 - K+L nr 40 - zeventienvingstige zondag door het jaar - C-cyclus

# 915



Axelle, Ellen en Anais wilden graag wat meer te weten komen over hun juf Katrien en vuurden enkele vraagjes op haar af. Lees je even mee?

## onze juf Katrien



Op 5 oktober is het wereldleerkrachtendag. We zijn al vijf weken op weg in het nieuwe schooljaar. Juf of meester is al niet meer zo nieuw. Of je haar of hem nu tof, grappig of toch wel streng vindt, er is vast een reden om je leerkracht op 5 oktober eens in de bloemetjes te zetten.

## EVANGELIE

Jesus zegt: 'Als jullie geloof hadden als een mosterdaadje, zouden jullie zelfs een boom kunnen verplaatsen. Want een mosterdaadje is klein, maar sterk en het kan uitgroeien tot een flinke boom!'

Lc 17,6

## Verjaardagskalender

Geen idee waarmee je juf of meester kan verrassen? Wat dacht je van een mooie verjaardagskalender om in de klas op te hangen?

### Dit heb je nodig:

- o restjes gekleurd kartonpapier (verschillende kleuren)
- o een lange smalle strook kartonpapier
- o een perforator
- o glittertjes of zilverpen
- o lintjes
- o een wasknijper
- o lijm en een schaar



### Zo werk je:

Maak een sterretjes- of hartjessjabloon en teken dit over op gekleurd papier. Knip evenveel sterretjes of hartjes als er kinderen zijn in de klas. Vergeet ook de juf of meester niet! Versier ze met een zilverpen of glittertjes. Maak bovenaan een gaatje waarin je een strikje knoopt. Schrijf op elk figuurtje de naam en verjaardag van een klasgenootje. Kleef de sterretjes of hartjes op de lange smalle strook, best volgens datum. Nog een gaatje bovenaan in de strook en je kalender is klaar!

Axelle:	Hoe lang geef je al les?
Juf Katrien:	Dit is mijn vijfde jaar. Maar ik speelde al klasje met mijn zussen toen ik nog heel klein was.
Anais:	Heb je hobby's?
Juf Katrien:	Ik volg al vier jaar Spaanse les en houd van zwemmen en dansen. Een film kijken vind ik ook wel leuk.
Ellen:	Wat vind je tof in deze school? Is er iets dat je graag anders zou zien?
Juf Katrien:	Het is een grote school maar we kennen elkaar toch. Er is een fijne sfeer tussen de leerkrachten. Wat ik ook heel leuk vind, zijn de kleutertjes hier op school. Die brengen telkens zulke spannende verhalen mee. Ik zou wel wensen dat er niet meer gepest wordt. Maar dat is heel moeilijk.
Axelle:	Wij willen er samen een tof schooljaar van maken. Geef jij ons enkele tips?
Juf Katrien:	Doe niet alleen je best in de klas voor goede punten maar probeer alles met plezier te doen. Als je naar me luistert, hoef ik niet boos te worden en komt er tijd vrij voor leuke dingen. Heel belangrijk vind ik dat je respect hebt voor iedereen en dat je niemand uitsluit of afwijst.
Anais:	Wat wens je voor jezelf dit schooljaar?
Juf Katrien:	Ik wens dat ik veel plezier met jullie maken zal en dat ik niet te streng moet zijn. Ik hoop dat ik tijd zal hebben om met jullie af en toe iets gezelligs te doen. 's Avonds wil ik graag met een glimlach gaan slapen omdat het weer goed is geweest.
Ellen:	Binnenkort vieren we de start van het nieuwe schooljaar in de kerk. Het wordt een beetje 'onze' viering want het vijfde leerjaar mag ze voorbereiden. Kan je al verklappen wat we gaan doen?
Juf Katrien:	We gaan daar in de klas aan werken. Het thema van de viering wordt 'Op het juiste spoor'. We reizen door het schooljaar, net zoals een trein. De directeur en de leerkrachten vormen de locomotief. Jullie zijn de wagonnetjes. Het spoor loopt soms rechtdoor en dan gaat alles goed. Maakt het een bocht, dan lossen we samen het probleempje op. En het eindstation ... daar komen we allemaal samen toe!!



## Dank je wel!

Jana Delhaye loopt school in Dominiek Savio in Gits. Later wil ze graag verpleegster worden. Met deze foto wil ze graag alle leerkrachten danken.