

KERK + lever

OPGELET!

Uitneembaar bewaarboekje met alle
zondagslezingen + commentaar
tot 28 januari!



Klapstoel
Herman
Van de Velde

blz. 7

Familiehulp
springt
graag in

blz. 9

Vrouwen,
voetbal,
voorpremière

blz. 22

WEEKBLAD — NUMMER 1 — 3 JANUARI 2007

antwerpen brugge gent mechelen hasselt

Op zoek naar een broos evenwicht

Tom Heylen

Pool of Braziliaan, wordt gezegd, maar steevast Afrikaan. Een beetje vreemd als je weet dat het zwarte continent ongeveer een vijfde van het totale landoppervlak van de aarde beslaat en dat er meer dan achthonderd miljoen mensen leven. De moeite om in de Vlaamse Kerk jaarlijks één dag aan (een deel van) dit continent te besteden.

DE jaarlijkse Afrikadag spitst zich nu toe op de veelzijdige inzet van onze zusterkerken in Rwanda, Burundi en Congo. En daar zijn redenen voor. Duurzame vooruitgang in de opbouw van vrede en verzoening en van een democratische samenleving kunnen pas slagen indien ze gedragen worden door mensen en gemeenschappen ter plaatse. Net in die regio is de Kerk echt een plaatselijke Kerk. Wat niet betekent dat ze in haar eentje en op zichzelf handelt. Ze houdt er duizenden projecten op de been, maar dat kan ze niet zonder goed gevormde mensen, uitgebouwde communicatiekanalen en een minimum aan infrastructuur.

In bovengenoemde landen zijn ontelbare initiatieven slechts mogelijk dankzij de steun van de overheid, solidariteitsacties en ngo's uit het buitenland. Om continuïteit te verzekeren sloten enige tijd geleden de bisschoppenconferenties van Congo en van ons land een overeenkomst. „Om vorm te geven aan de solidariteit tussen de Kerken in een geest van respect en verantwoordelijkheid. (...) Om de vreugde en hoop, maar ook de zorgen en moeilijkheden te delen”, lezen we in de overeenkomst. De opbrengst van de Afrikadag maakt deze structurele financiële steun mee mogelijk.

Hoop op vrede

De regio van de Grote Meren smakt naar vrede. De afgelopen decennia was die ver te zoeken. Een helse spiraal van geweld leek lange tijd niet te doorbreken vanwege wantrouwen, argwaan en haat. Niet enkel het democratiseringsproces in Congo is een lichtpunt. De faculteit geneeskunde aan de campus van Kananga gaf een Rwandese student die beide ouders en talrijke familieleden verloor in de genocide een kans. Het werd een succes, en niet enkel omdat de jongeman slaagde.

Jean-Albert Nyeme Tese en Nicolas Katuambi Kapinga, professoren aan de universiteit Notre Dame in Kananga, provincie Kasai: „Het verhaal van deze student getuigt van een diepe waarheid, namelijk dat de mens in staat is om zowel het goede als het kwade te doen. Men moet in vrede willen leven en vrede willen opbouwen in het hart, in stilzwijgen, in woorden en daden.”

De campagnefoto van dit jaar (hieronder) is dan ook niet toevallig uitgekozen. „Ze symboliseert een evenwichtsoefening tussen oorlog en vrede”, weet Veerle Borremans van Missio dat Afrikadag organiseert. „Wij, westerlingen, menen dat een mand vol fruit of groenten op het hoofd torsen een makkie is voor een Afrikaanse vrouw. Dat is het niet. Het is voor hen wel een dagelijkse handeling

en oefening baart kunst. Toch tonen de handen dat het evenwicht er nog niet is. De lach is uitdrukking van hoop en tegelijk van het plezier van het werk.”

Afrikadag roept op actief mee te werken aan meer harmonie in de samenleving van alvast drie Afrikaanse staten. De Kerk daar speelt daarin een sleutelrol. De christenen ter plekke weten dat ze hun dienst aan de samenleving

slechts kunnen vervullen, op voorwaarde dat ze de eigen kerkgemeenschap kunnen uitbouwen. En dat kunnen ze niet op eigen houtje en dus rekenen ze dit eerste weekend van het nieuwe jaar op onze solidariteit.

Steun de collecte in uw kerk of stort (zonder fiscaal attest) op 000-0042110-12 met de vermelding „212/Afrikadag 2007”.



© Wereldmediatheek/Paul Van Wouwe