



GOED NIEUWS VOOR IEDEREEN

KOUD

De kou zit in je kleren.
Je lichaam rilt ervan.
Zeg, wil je mij niet leren,
hoe jij nog lachen kan?

VER WEG

Heimwee is nooit ver.
Heimwee is een ster.
Zo helder licht, ontvlambaar,
maar even onbereikbaar.

ALLEEN

Als ik je zo zie gieren,
zo helemaal alleen,
denk ik, wat kan die vieren,
feesten zoals niet één.

TROOST

Er zijn zo van die dagen
waarvan ik zou willen vragen,
laat die nu snel voorbijgaan,
is ie bijna gedaan?
Maar achteraf bedenk ik,
voel ik me erg goed in mijn schik.
En zo'n enorme baaldag,
noem ik dan 'korn-op-verhaaldag'.

DOEN!

Kies uit een van onderstaande foto's diegene die jou het meest aangrijpt.
Neem een blaadje papier of zet je achter de computer en schrijf even op waarom deze foto jou treft.
Wat vertelt de foto jou? Waaraan denk je als je er naar kijkt?
Mogen wij het ook weten? Stuur ons je gedachten, je tekstje, je gedichtje. We kijken er echt naar uit.
De mooiste gedichten vinden vast een plaatsje in een volgende Huppelkrant of op onze website.

*Heer Jezus,
Jij bracht de mensen
goed nieuws.
Nogal wat mensen
begrepen Jou niet goed.
Uit jouw goed nieuws
blijkt dat iedereen
gelijk is voor uw en
onze Vader.
Groot of klein, zwart
of blank, arm of
rijk,...
Het doet er niet toe.
Jezus, help me om te
proberen alle mensen
graag te zien.
Help me om te leren
zien waar ik een
handje kan toesteken.
Heer Jezus, ik reken
op Jou.*



BIJBELYEETJE



Het woord 'bijbel' is afgeleid van het woord 'biblos'.
Dit Griekse woord betekent 'boeken'.
Boeken? Jawel, de Bijbel telt tientallen boeken.
Meerdere auteurs schreven ze.
In de Bijbel staan gebeurtenissen en verhalen, wijze lessen en gedichten.
Alle teksten gaan over het verbond tussen God en de mensen.

Optreden van Jezus in Nazaret

Jezus probeert zijn dorpsgenoten in Nazaret gelukkig te maken met de boodschap van de profeet Jesaja, die zegt dat de Messias goed nieuws brengt voor iedereen. Maar Hij vertelt hen ook dat geen enkele profeet welkom is in zijn eigen vaderstad en dat Hij is gezonden voor alle mensen, dus niet alleen voor de Joden. Daarop worden zijn dorpsgenoten boos en verjagen Hem uit de stad.

(Lc 4, 21-30)

SPELEN MET KANGOE GHEIMSCHRIFT

• De code helpt je om te lezen wat er hier staat:

Oplossing WEDSTRIJD

1. Testament
 2. Adam
 3. Abraham
 4. Exodus
 5. Johannes
 6. Handelingen
 7. Paulus
- PSALMEN



WINTER = □ ▽ ◻ ◯ ▽ ▽

ZUSJE = □ □ ◯ △ ▽

BORD = △ □ ▽ △

ZEG = □ ▽ ◻

△ ▽ □ ◻ ◯ - △ ▽ ▽ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ -

□ ◻ ◻ ◻ ◻ - ◻ ◻ ▽ △ - ◻ ▽ ▽ □ ◻ ◻ ◻

COLOFON

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>
Lieven Desmet - Stef Desodt -
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Huppelkrant 883 - K+L nr 4 -
24 januari 2007