

LICHTMIS.

TIJD OM WEG TE GAAN UIT HET DONKER.

884



GEDOOPT ALS TEKEN VAN LICHT

Met Kerstmis vierden we de geboorte van Jezus. In de stal bracht de kleine Jezus licht in de koude en duisternis voor Maria en Jozef en de herders.

Zodra Jezus veertig dagen oud is, dragen zijn ouders Hem plechtig binnen in de tempel om Hem aan God te tonen en God te danken voor dit mooie geschenk: een kind dat redding en licht brengt in de wereld.



Kangoe stak even zijn licht op bij pastoor Jan.

Hij vertelt:

We vieren dit feest, ook wel 'Maria Lichtmis' of 'de Opdracht van de Heer' genoemd, ieder jaar op 2 februari. Op de zondag die volgt op deze feestdag nodigen wij heel speciaal alle kindjes die het voorbije jaar gedoopt zijn, samen met hun ouders en familie, uit in de eucharistieviering. De kindjes staan centraal in deze viering. Ik zegen ze dan ook opnieuw met een handoplegging, net zoals bij hun doopsel.

'Lichtmis' is ook letterlijk het feest van het licht. De lente komt in zicht. Er komt meer licht in de wereld.

Kerstmis is eigenlijk ons vertrekpunt: vanuit het donker gaan we op weg naar het licht.

In de viering toon ik ook even de Paaskaars, teken van Gods liefde en licht in de wereld. De doopkaars, die de ouders meekrijgen bij het doopsel, nodigt de kindjes uit op hun beurt een lichtje te zijn voor de mensen die ze tijdens hun leven mogen ontmoeten.



Lichtende kleuren

Licht laat ons toe kleuren te zien.

Zonder licht is alles zwart.

En zwart is nu niet meteen de leukste kleur.

Kleuren kunnen tonen hoe we ons voelen.

Kies jij je de kleur van de kleren

die je draagt in functie van je gevoel?

Lichte kleuren als je blij bent?

Donkere kleuren als je je droevig voelt?

Onze ogen kunnen miljoenen

kleuren onderscheiden.

Als dat geen wonder is.



*Ik zegen je handjes,
dat je ze zou mogen sluiten
rond de mensen van wie je houdt,
dat je er mensen mee zou mogen
strelen en genezen,
maar ook dat je ze op tijd
zou opendoen,
om het beste van jezelf weg te geven.*

*Ik zegen je voetjes,
dat ze zouden gaan naar plaatsen
waar je verwacht wordt,
en vele lieve mensen je graag
zien komen.*

Kleurenpalet-tol

Knutselen



Benodigheden: stukje karton van ongeveer 5 cm, een saté-stokje, zelfverhardende klei of plasticine, verf en penseel of stiften, schaar.

Werkwijze: Knip een cirkel uit het stukje karton. Kleur of beschilder de cirkel met vele verschillende kleurtjes. Maak een gaatje in het midden voor het saté-stokje. Maak van de klei of plasticine een halve bol of kegel. Steek het saté-stokje door het gaatje van de cirkel en vervolgens door het midden van de kegel of bol.

Zorg dat onderaan nog 1/2 cm uitsteekt. Zodra de klei hard is, laat je de tol draaien. Wat merk je?

EVANGELIE

De opdracht in de tempel

Maria en Jozef gaan naar de tempel in Jeruzalem om hun kindje aan God toe te wijden. Ze nemen twee tortelduiven mee om te offeren. Daar is in de tempel ook een oude man, Simeon genaamd. Hij is blij verrast Jezus te zien, neemt het kindje van Maria over en zegt: 'uw kindje is heel bijzonder. Hij zal een groot man worden. Maar er zullen altijd mensen zijn die niet in hem willen geloven en dat zal jullie verdriet doen.' Ook de wijze vrouw Hanna spreekt haar zegen uit over Jezus.

(Lc 2, 22-40)

(Lc 2, 22-40) We nemen dit verhaal in plaats van het evangelie van zondag (Lc. 5, 1-11) omdat het aansluit bij het feest van Maria Lichtmis dat we deze week vieren.

LICHTMIS

Op die dag wordt Jezus gezien als het licht van de wereld.

Na lang wachten, is het licht eindelijk op aarde.

Jezus als licht voor de mensen.

Licht na lange, donkere tijden.

Of licht dat de winter doet vergeten.

Welke betekenis je er ook aan geeft.

Lichtmis is een feest van hoop.

De hoop op een lichtere toekomst voor iedereen.



BIJBELWEETJE

Ken je Bijbel: Oude en Nieuwe Testament

De christelijke Bijbel is samengesteld uit twee delen.

In het Oude Testament wordt de geschiedenis van de Israëlieten verteld. Je leest er verhalen over hun omgang met God. Het gaat ook over de verwachting van de beloofde Verlosser, de Messias, Jezus Christus. Het Nieuwe Testament verhaalt het leven van de Messias, Jezus Christus. Je leest er heel veel over de leer van Jezus en ook over het begin van het christendom.

SPELEN MET KANGOE

FOETSIE!

- Kangoe heeft zorgen. Zij kan een zin niet lezen. Jij wel?
- Vul de klinkers aan.

.p 2 f.br..r.
v..r.n w.
M.r.. L.ichtm.s-
M.r.. dr..gt J.z.s
.p .n d. t.mp.l



COLOFON

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>:
Lieven Desmet - Stef Desodt -
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelkrant 884 - K+L nr 5 -
31 januari 2007