



# HUPPELKRANT

VERLOREN LOPEN.  
DA'S ECHT NIET ZO SLIM

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen  
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html  
<Redactie Huppelkrant>: Lieven Desmet - Stef Desodt - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen  
Huppelkrant 889 - K+L nummer 10 - 7 maart 2007



Hieronder het vierde deel van je veertigdagen-tijdband. Lezen, spelen, denken, uitknippen en bewaren maar!

<p><b>WOENSDAG</b> 14/3</p>	 <p><b>Evangelie</b></p> 	<p>Jezus vertelt: Een vader verdeelde zijn bezit onder zijn twee zonen. De jongste zoon ging op reis en verkwistte al het geld. Toen brak er hongersnood uit en de zoon had geen eten meer. Hij besloot terug naar zijn vader te gaan en hem om vergeving te vragen. Toen de vader zijn zoon zag thuiskomen, omarmde hij hem en hield een groot feest. De oudste zoon, die altijd hard had gewerkt, was boos omdat er nooit voor hem werd gevierd. Maar vader troostte hem en zei: 'We kunnen niet anders dan feestvieren want je broer was verloren en is teruggevonden.' Lc. 15, 1-3, 11-32 Vierde zondag in de veertigdagentijd</p>
<p><b>DONDERDAG</b> 15/3</p>		<p><b>Even nadenken</b> Fantastisch verhaal, denk je dan. Loopt die zoon zo eventjes weg, doet daar al zijn geld en dat van zijn vader op, en komt dan verdrietig terug naar huis. Hij weet dat het fout was. Maar ondanks alles staat de vader daar terug om hem met open armen te ontvangen. Zouden wij dat gemakkelijk kunnen als iemand ons zoveel fout heeft gedaan? Je papa of mama misschien wel als het om jou gaat. Maar Jezus spreekt over zijn Vader, onze God. Toch fantastisch dat die altijd klaar blijft staan voor ons.</p>
<p><b>VRIJDAG</b> 16/3</p>	<p><b>Doen met de handen</b></p> 	<p><b>Open handen</b> Klaar om je op te vangen. Daarvoor zijn zeker sterke armen en handen nodig. Wanneer openen mama of papa, oma of opa, de armen nog voor jou? Vast wel om je te verwelkomen, te helpen, te vergeven, te knuffelen, ... Wanneer verwacht jij open armen? En gaan jouw armen ook wel eens open?</p> 
<p><b>ZATERDAG</b> 17/3</p>	<p><b>SPELEN MET KANGOE op weg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We zijn op weg naar Pasen</li> <li>• Kangoe heeft een vraag. Lees van boven naar onder.</li> </ul> 	<p><b>Tip om te bidden</b> Je kunt in je eentje bidden. Alleen. Het kan ook samen met anderen. Bijvoorbeeld in de kerk, tijdens de eucharistieviering, aan tafel thuis of op school, in de klas, bij oma en/of opa.</p>
<p><b>ZONDAG</b> 18/3</p>	<p><b>GEBED</b></p> 	<p><i>Dag Jezus, Voor heel veel mensen is dit verhaal één van de mooiste die Jij vertelde. Het is duidelijk. De vader uit het verhaal doet ons denken aan God, onze Vader. God vraagt om altijd klaar te staan voor iedereen. Ook voor de mensen die mij soms pijn doen? Geef toe, Jezus, dat is echt niet gemakkelijk. Jij zult een beetje moeten helpen, hoor. Wil je dat doen?</i></p>
<p><b>MAANDAG</b> 19/3</p>	<p><b>ACTUALITEIT</b></p> <p><b>Handen uitsteken</b> <b>Handen reiken</b> In het dorpje Kaolack in Senegal leven vele boerengezinnen van de pinda-teelt. Met een volle schuur kwamen ze vroeger rond tot de volgende oogst. Maar omdat het alsnog droger wordt en ze minder hulp krijgen van de overheid, is de graanschuur van vele gezinnen al na drie maanden leeg. Om de eindjes aan elkaar te knopen, verkopen ze dan sprokkelhout of trekken ze naar de stad op zoek naar werk. Caritas Kaolack, een hulporganisatie in Senegal, en Broederlijk Delen sloegen de handen in elkaar om de boeren te helpen. Zo worden er waterputten gegraven en watertorens gebouwd. Samen steunen ze de boeren (dit zijn groepjes mannen en vrouwen uit het dorp) waar geen een beetje geld te lenen, om goedkoop graan aan te kopen of om hun oogst aan een eerlijke prijs te verkopen. Een mooi verhaal van hoe het Zuiden (Caritas Kaolack) en het Noorden (Broederlijk Delen) samen de plannen van de boeren ondersteunen.</p> 	<p><b>Handen uitsteken</b> In het dorpje Kaolack in Senegal leven vele boerengezinnen van de pinda-teelt. Met een volle schuur kwamen ze vroeger rond tot de volgende oogst. Maar omdat het alsnog droger wordt en ze minder hulp krijgen van de overheid, is de graanschuur van vele gezinnen al na drie maanden leeg. Om de eindjes aan elkaar te knopen, verkopen ze dan sprokkelhout of trekken ze naar de stad op zoek naar werk. Caritas Kaolack, een hulporganisatie in Senegal, en Broederlijk Delen sloegen de handen in elkaar om de boeren te helpen. Zo worden er waterputten gegraven en watertorens gebouwd. Samen steunen ze de boeren (dit zijn groepjes mannen en vrouwen uit het dorp) waar geen een beetje geld te lenen, om goedkoop graan aan te kopen of om hun oogst aan een eerlijke prijs te verkopen. Een mooi verhaal van hoe het Zuiden (Caritas Kaolack) en het Noorden (Broederlijk Delen) samen de plannen van de boeren ondersteunen.</p> <p>Foto's: © Broederlijk Delen <b>Broederlijk Delen</b>  omdat het zuiden plannen heeft</p>
<p><b>DINSDAG</b> 20/3</p>		<p><b>Wanneer?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De gebeurtenissen in het Oude Testament werden in het begin mondeling doorverteld. Veel later schreven de mensen die verhalen op. Dit gebeurde tussen ongeveer 1100 en 200 jaren vóór Christus, in het Hebreeuws.</li> <li>• Het Nieuwe Testament werd waarschijnlijk geschreven tussen 50 en 130 jaren na Christus, in het Grieks.</li> <li>• Later werd de hele Bijbel vertaald in het Latijn.</li> <li>• Vandaag de dag kun je de Bijbel in vrijwel alle talen van de wereld lezen.</li> </ul>