



# HUPPELKRANT

GELOOF IS ALS ZUURSTOF.

JA JA, MAAR... ...KAN JE DAT DAN INADEMEN?

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant>: Lieven Desmet - Stef Desodt - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Huppelhoek 894 - K+L nummer 15 - 11 april 2007

# 894

## EVANGELIE

Op een avond, enkele dagen na de kruisiging en verrijzenis van Jezus, zitten de leerlingen samen. Plots verschijnt Jezus in hun midden. 'Ik wens jullie vrede', zegt Hij en toont zijn handen en zijn zijde. 'Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie. Ik geef jullie de Heilige Geest.'

Later vertellen de leerlingen aan Thomas, die er niet bij was, dat ze Jezus hebben gezien. Maar Thomas gelooft hen niet. Een week later zijn de leerlingen weer samen. Ditmaal is Thomas er wel bij. Weer verschijnt Jezus in hun midden. Thomas herkent Jezus en roept: 'Mijn Heer en mijn God!' Jezus antwoordt: 'Omdat je Mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig die niet zien en toch geloven!'

(Joh. 20, 19-29)

Adem  
adem is leven  
lucht voor even  
van jou  
geleend voor niets  
gestolen iets  
dat leven  
wou



## GELOOF IS ALS ZUURSTOF

Misschien is dit de oplossing voor de milieuproblemen op aarde, denk je nu. Eigenlijk niet. Maar wellicht wel één van de sleutels om beter met elkaar op te schieten.

Geloven heeft immers alles met vertrouwen te maken.

Als iemand in je gelooft, je mama of papa, je vriend of vriendin, dan hoef je ze niet te overtuigen van wat je kunt. Ze geloven je, dus hoeven ze het niet te zien. Zo is het ook met God. Geloven geeft je rust en ademruimte. Het is alsof alle vensters van je leven worden opengezet. Zonder angst, want je kunt de wereld aan.



### Twee leuke uitgaven, zomaar gratis met een beetje geluk...

De dobbelsteen en bijbehorend boekje die je hier ziet, maakte kardinaal Danneels samen met enkele medewerkers. Het is een kleurige **babelsteen** die jonge kinderen wil helpen bidden, alleen of met de hulp van ouders of leerkracht. Op elk vlak van de **babelsteen** staat een tekening die verwijst naar een gebed uit het boekje. Bij elk gebedje hoort ook een ideeetje om het even stil te maken en een leuk doe-ding om af te sluiten.

**Babelsteen** en boekje kosten samen 14,95 euro. Het pakketje is te koop in de liturgische centra en de boekhandel (ISBN 908 10 687 17).

Meer informatie vind je op de website [www.slabbinc.be/babelsteen](http://www.slabbinc.be/babelsteen).

Van de firma Slabbinc mogen we 20 babelstenen met boekje weggeven aan jullie.



**Feestalbum** is een vrolijk en eigentijds boek voor eerste communicantjes. Het boek is kleurrijk geïllustreerd en bevat veel ruimte om foto's te plakken en herinneringen te schrijven.

Je leert ook een en ander over de sacramenten en de kerkelijke feestdagen. **Feestalbum** kost 13,90 euro en is verkrijgbaar in de liturgische centra en de boekhandel (ISBN 978 90 6173 7209) of bij de Vlaamse Bijbelstichting.

Meer info op de website [www.bijbel.net](http://www.bijbel.net).

Voor vlugge lezertjes die weldra hun eerste communie doen, liggen vijf exemplaren klaar. Die mogen we gratis weggeven van de uitgever KBS/VBS.

Wil je kans maken op een gratis exemplaar van een van deze leuke aanbiedingen, stuur dan een voldoende gefrankeerd kaartje met vermelding 'Babelsteen' of 'Feestalbum' naar Huppelkrant, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.



## ZUURSTOF IS LEVEN

Het volgende proefje voer je enkel uit als er een volwassene in de buurt is.

Neem een stompje kaars en zet het midden in een groot bord.

Houd een glas bij de hand.

Steek de kaars aan. Plaats nu het glas over de brandende kaars.

Wat gebeurt er? Hoe zou dat komen?

Begrijp je nu hoe belangrijk zuurstof is om het vuur ook in jezelf brandend te houden?



## SPELEN MET KANGOE

### WAT EEN WOORD

Met deze gegevens vind je het wel.

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-> pluimen						•	•	•	•	
						1	9	5	2	10
-> heel slecht							•	•	•	
							3	6	4	
-> van u								•	•	
								7	8	

Oplossing 893: Pasen; Jezus is midden onder ons.

### DE VIJF BOEKEN VAN MOZES

Voor de joden en de christenen is het Oude Testament belangrijk.

De joden noemen de boeken van het Oude Testament de Thora.

In die boeken staat het woord van God, dat via Mozes aan het Hebreeuwse volk werd gegeven.

Zo wordt de 'Thora' ook al eens 'de vijf boeken van Mozes' genoemd.

In de verhalen, liederen, gebeden en wetten leert de mens wat God belooft aan zijn volk. Maar ook wat Hij van de mensen verwacht.

Jezus,

Onlangs zei mama dat ik een 'ongelovige Thomas' ben.

Dat kwam omdat ik niet geloofde dat oma een tijd bij ons zou verblijven.

Intussen woont oma bij ons.

Dat vind ik heel tof.

Een ongelovige Thomas...

Mama vertelde me dat Jij ook zoiets meemaakte.

Thomas, een van jouw leerlingen,

geloofde niet dat Jij verzezen was.

Hij geloofde het pas toen hij Jou zag.

Ik weet, Jezus, dat Jij erop rekent dat ik in Jou geloof.

Jezus, ik wil heel graag in Jou geloven.

Ook al zie ik Jou niet.

# Gebed

