

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/verkenerven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant> Lieven Desmet - Stef Desodt - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Craonen  
Huppelhoek 902 - K+L nr 23 - 6 juni 2007



Samen met zijn leerlingen en een grote menigte gaat Jezus naar een stad die Nain heet. Zodra hij de poort van de stad nadert, komt Hij een vrouw tegen wiens zoon net overleden is. Jezus heeft medelijden met haar, raakt de draagberrie aan waarop de zoon ligt en zegt: 'Jongen, sta op!'. De zoon richt zich op. De mensen die het zien, zeggen: 'Een groot profeet is opgestaan. God geeft om zijn volk.'

Lc. 7, 11-17

## HERDER

Jezus ziet waar mensen lijden, verdriet hebben, hem nodig hebben. Hij zoekt de kansarme mensen op om ze op te beuren of te genezen. Net zoals een goede herder, laat Jezus zijn schapen niet achter. Hij gaat ze zoeken. Ze zijn allemaal even belangrijk voor hem. Zo doet een Vader dat voor zijn kinderen. En ja... zondag is het Vaderdag.



### Dat doet mijn

# PAPA

Papa's doen zo veel, dat je er nauwelijks nog bij stil staat.

In deze collage zie je wat een papa zoal doet. Herken je het? Misschien zijn er nog wel taken die jouw papa doet en die je niet terugvindt. Maak daar zelf een mooie tekening van of schrijf er een gedichtje over.



## SPELEN MET KANGOE

## Quiz

Stip de goede antwoorden aan. Met de letters achter elk goed antwoord kun je een woord vormen.

- Deze engel vertelde aan Maria dat zij een baby zou krijgen
  - Michaël (D)
  - Gabriël (E)
- Plaats waar Jezus werd geboren.
  - Nazareth (O)
  - Bethlehem (A)
- Jezus werd gedoopt door
  - Johannes (G)
  - Simon (S)
- Aantal volgelingen die Jezus koos
  - 14 (E)
  - 12 (D)
- Jezus was een
  - Jood (A)
  - Romein (F)
- Deze apostel verraadde Jezus
  - Petrus (E)
  - Judas (V)
- Sprak Jezus' doodvonnis uit
  - Keizer Nero (T)
  - Pontius Pilatus (R)
- Deze man is geen evangelist
  - Marcus (S)
  - Petrus (D)

Oplassing 901: vader

Lieve Jezus,  
in de Bijbel lees ik dat jij wonderen deed.  
Tijdens jouw leven toonde jij vaak hoeveel je van de mensen hield en houdt.  
Jij gaf ons mee dat liefde het mooiste is wat er bestaat.  
Jezus, jij leerde ons lief en leed te delen.  
Dat is niet altijd gemakkelijk.  
Vandaag zeg ik 'dank je' voor mijn papa die altijd om mij bezorgd is.  
Maar ik wil het ook even stil maken voor alle kinderen die hun papa moeten missen.



## BIJBEL

De Bijbel is het meest verspreide boek van de hele wereld.

De eerste bijbels werden met de hand geschreven.  
Later werd de Heilige Schrift gedrukt. Niet iedereen kon die lezen. Vele jaren leerden immers alleen de rijke mensen lezen en schrijven.  
De mensen maakten kennis met de bijbelverhalen door toneelstukken te bekijken.  
Ook de gebrandschilderde ramen in kerken tonen wat er in de Bijbel staat.

## OPLOSSING

.....  
.....

