

HUPPELKRANT

15 JUNI IS WERELDOVOEDSELDAG.
WAT BETEKENT DAT EIGENLIJK?

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be - www.kerknet.be/kerknieven/kangoe/huppel01.html

<Redactie Huppelkrant> Lieven Desmet - Stéf Desoet - Kristine Ias - Ruth Sleurs - Martine Croonen

Huppelhoek 903 - K+L nr 24 - 15 juni 2007

903

HONGER IN DE WERELD



Je kan het je wellicht niet voorstellen maar heel veel mensen in deze wereld lijden honger. Er is nochtans voedsel voor iedereen. Maar het is zo slecht verdeeld. 15 juni is wereldvoedseldag. Voedsel ... waar iedereen recht op heeft...

EVANGELIE

Een van de Farizeeën nodigt Jezus uit voor de maaltijd. Jezus legt zich aan tafel. Een vrouw die in de stad bekend stond als een zondares gaat bij het huis van de Farizeër langs met een flesje geurige olie. Ze knielt bij Jezus, weent en wrijft de voeten van Jezus in met de olie. Jezus ziet dat zijn tafelgenooten verwonderd zijn en zegt: De zonden van deze vrouw zijn vergeven want ze heeft veel liefde getoond. Tot de vrouw zegt Jezus: Jouw geloof heeft je gered. Ga in vrede.

Lc 7, 36-50



stel je even voor.



Je wordt 's morgens wakker. Mama of papa roept dat je moet komen eten. Wat staat er bij jou allemaal op de ontbijttafel? Is het moeilijk kiezen?

Een Indisch jongetje wordt 's morgens gewekt. Wat zou hij op de ontbijttafel vinden? Zou hij wel een stoel en tafel hebben om aan te schuiven? Misschien is hij al heel blij als hij een kleine portie rijst krijgt ...

In Bolivia wordt Juanika wakker. Zou er vandaag voor haar een kommetje melk zijn voor ze de straat op moet om spulletjes te verkopen, zodat haar ouders straks eten kunnen kopen? Wat zou ze graag een stevig ontbijt krijgen en met vriendinnetjes naar school kunnen gaan ...



Het is al heel warm in Zimbabwe als Girma zich uitrekt omdat de vroege ochtendzon hem heeft gewekt. Voordat hij het land op moet om vader te helpen bij de oogst, wil hij toch graag wat eten, want zijn buikje grolt van de honger. Pech. Door de droogte is een groot deel van de oogst mislukt en zal de tafel vandaag weer leeg blijven ...

Lieve Jezus,
Herinner Jij je nog dat op een dag een vrouw jouw voeten met olie inwreef?

Het gebeurde tijdens een maaltijd bij een Farizeër. Van die mevrouw zei men dat ze een zondares was.

Zij weende.

Toen zei Jij: „De zonden van deze vrouw zijn vergeven, want ze toonde veel liefde.“

Ook ik vergis me al eens. Soms doe ik iets verkeerd.

Opzettelijk.

Maar, Jezus, telkens heb ik daar nadien spijt van.

Wil Jij ook mijn zonden vergeven?

Dankjewel, Jezus.

SPELEN MET KANGOE

VERSTOPT

Kangoe verstopte een woord in dit lettersvierkant. Vind je het?



se	ld	w
e	vo	ld
ed	re	ag



Armoede of rijkdom is als een lot uit de loterij. Je kiest er niet zelf voor. Je wordt geboren in een arm of een rijk land, bij arme ouders die hard moeten werken om een beetje eten voor hun gezin te kunnen kopen, of bij ouders die je kunnen geven wat je nodig hebt. Zijn wij nog blij met wat we allemaal hebben? En zouden we ongelukkig zijn als we het een keertje met wat minder moeten stellen?

Maar ook bij ons was het ooit anders. En niet zo heel lang geleden zelfs. Vraag eens aan oma of opa, of aan een oude buurman, wat vroeger op tafel kwam. Wedden dat je grote ogen trekt?