

## GELUKKIG NIEUWJAAR



Kerstmis is voorbij.  
Wij hebben heel wat beloofd de voorbije weken.  
Zijn we er ook in geslaagd die beloftes te houden?

Neem de goede voornemens maar uit de omslagjes.  
Lees ze voor jezelf.  
Wat denk je? Ben je geslaagd?  
Of is het tijd om een nieuwjaarsbrief  
te schrijven met al je goede voornemens?  
Op deze bladzijde vind je er al twee.  
Maak jij nu maar de jouwe...

Lieve mensen,

We maakten een lange reis en brachten ons kindje ter wereld in een arme stal. Het was er koud en verlaten maar we kregen veel bezoek. Dat deed ons plezier. Het maakte ons warm vanbinnen. Kleine herders die voor ons hun kudde achterlieten, mooie koningen die ons overlaadden met geschenken en engelen die prachtig zongen. Zoveel mensen die van heinde en verre kwamen om ons kindje te zien. Samen met de liefde van God gaven ze ons veel kracht en hoop op een vredevol leven vol vriendschap voor elkaar. Bij het begin van dit nieuwe jaar wensen we alle kinderen en grote mensen diezelfde liefde, vrede en vriendschap heel hartelijk toe.

Maria en Jozef

GLÜCKLICHES  
NEUES JAHR!

Lieve God,

Kerstmis is voorbij ik kreeg leuke geschenken. Met oma en opa, met mama en papa stapten we naar de kerk. De priester zorgde voor een mooie viering. Het koor zong prachtig. Na de viering bleven we nog een tijdje bij de zeal in de kerk. Toen zei opa: 'Dit is het mooiste geschenk dat God aan de mensen gaf.' En opa wees naar Jezus in de kribbe. 'Dank U wel.' fluisterde oma. Die woorden van oma en opa zal ik nooit vergeten, God.

Deze week het laatste puzzelstukje. De koningen volgen de ster naar Bethlehem. Stel nu de puzzel samen.



DE KONINGEN



HAPPY NEW YEAR

BONNE ANNÉE!

Dit is een speciale dag vandaag. Een nieuw jaar, maar wij hebben de koning nog steeds niet gevonden. Vandaag nemen we het vliegtuig naar Israël.  
Volgende week moeten we immers weer in ons land zijn.

We hebben we mooie geschenken mee voor de nieuwe koning:

- de vrijgevigheid van Jos,
- de hoop op beter van Griet,
- het respect van Patrick,
- het enthousiasme van Inge en Jeroen.

PRÓSPERO AÑO  
NUEVO

Mooie geschenken voor een koning.  
En die nemen ze straks ook mee terug naar huis.  
Geef jij ze ook een plaatsje?

ISRAËL

SPEEL MET  
-KANGOE

Moeilijk te lezen?  
Met een spiegel lukt het wel.

NIEUWJAAR!  
GELUKKIG  
JOU EN MIJ EEN  
OOK JEZUS WENST

oplossing 878: Een engel brengt goede nieuws

FELICE ANNO  
NUOVO!

### NIEUWJAARSBRIEF VAN DE DRIE KONINGEN

Voor Jeroen die geen geld heeft om de schoolreis te betalen, wensen wij een ster die met hem mee gaat in donkere tijden, een ster die hoop en toekomst brengt.

Voor Griet die geen thuis heeft, wensen wij een herder die haar op zijn schouders draagt in haar verlangen om ergens thuis te kunnen zijn.

Voor Tom die zijn ouders verloor, wensen wij een vriend zoals de ezel uit de stal, het lastdier voor de armen met zijn sterke rug en zijn enorme draagkracht en vooral zijn koppige trouw met zijn 'ja ja' ik blijf bij jou.

Voor Jilles die elke dag uitgelachen wordt, wensen wij een trouw maatje zoals de os uit de stal, dat als geen ander de ploeg kan trekken, dat haar zijn sterke schouders biedt om op uit te huilen.

Voor alle kinderen die uitgesloten worden, wensen wij een engel. Iemand die de grote mensen een politiek signaal geeft zoals Welzijnzorg dat wil doen, zodat we met z'n allen samen armoede uitsluiten.

OM IN TE  
KLEUREN

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen  
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html  
<Redactie Huppelhoek>:  
Lieven Desmet - Stef Desodt -  
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen