



GEBOORTE

Maria brengt Jezus ter wereld in een stal. Engelen brengen het blijde nieuws. Ongelooflijk groot nieuws. De herders komen van ver om het kindje te zien.

'Je gemak zoeken of een inspanning leveren?'

We moeten vaak weinig moeite doen om iets te krijgen of te bereiken. Als je echt vooruit wil in het leven, is inspanning echt wel nodig. Ga jij met de fiets naar school of de training (ook als het wat slechter weer is) of moet mama of papa je altijd met de wagen brengen? Steek je de handen uit de mouwen bij klussen in huis of in de tuin? Probeer je steeds beter te worden in je hobby's?

God,
Het is bijna Kerstmis.
Ik zie het aan de niet te tellen lichtjes in de straat.
Ik hoor het aan de muziek.
In het warenhuis is het heel druk.
Op de kerstmarkt stappen de mensen van kraam tot kraam.
Ze kijken en kopen.
Dit jaar wil ik vooral aan Uw zoon Jezus denken.
Vele jaren geleden kwam Hij tot bij ons.
Op Kerstmis vieren we zijn komst.
Als dat geen reden is om te feesteten.
Feest U ook mee, God?
U bent alvast welkom.



OM IN TE KLEUREN

Deze week het vierde puzzelstukje. Jezus wordt geboren. De herders komen op bezoek in de stal. Uitknippen en bewaren maar. Volgende week het laatste stukje.

In Runkst bestaat zo'n werkgroep al. Ze hebben zich 'samenleven' genoemd.

WELZIJNSZORG

www.welzijnszorg.be



© Klaas Verjanckx/www.klaas.be

DE KONINGEN



Samen een nieuw begin

Ze trekken nu al vier weken samen rond, onze drie wijzen. Samen reizen is niet gemakkelijk. Ook koningen hebben immers niet altijd hetzelfde idee. Dan moeten ze overleggen om te kijken wat ze samen willen beslissen. Ze hebben een gezellig onderkomen gevonden bij Inge en Jeroen. Zij maken deel uit van een groep mensen die elkaar af en toe opzoeken om te praten.

SPEEL MET KANGOE

Sterren

In elke ster zit een woord verstopt. De drie sterren vormen een zin.



Oplissing 877
Oog hebben voor de nood van de anderen.

Toetsen en proefwerken zijn achter de rug. Je hebt natuurlijk flink je best gedaan. Nu even uitblazen en genieten.

Wordt het na de vakantie een goede start? Schrijf je plannen nog even op dit briefje en stop het met het puzzelstukje bij in je omslag. Volgende week ronden we onze reis af.

OPDRACHTJE



COLOFON

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek>:
Lieven Desmet - Stef Desodt -
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen