



## 'DELEN KAN ECHT LEUK ZIJN. DOEN DUS!'

Vanaf vandaag gaan we samen op weg naar Kerstmis, de geboorte van Jezus, feest van het licht. Ga je mee? Maria en Jozef begeleiden ons. Ook de koningen vertrekken. Zij helpen ons op die mooie, maar niet altijd even gemakkelijke tocht. Reis je mee?

Dag God,

Het is advent.

Ik kijk al uit naar Kerstmis

Het wordt een leuke tijd.

Alhoewel...

Deze week was ik boos.

Weet U, God, papa wilde dit jaar alleen maar een kerstboom zetten.

Geen kerststal.

Ik was het er niet mee eens. Ik zeurde de hele tijd.

Het hielp. De kerststal komt er toch.

Met de os en de ezel, met Maria en

Jozef, met de engel en de herders.

De kribbe zal nog even leeg blijven.

Op kerstavond mag ik het kind

Jezus in de kribbe leggen.

Ik verlang er al naar.

## VERTREKKEN

Maria en Jozef maken zich klaar om een verre reis te maken. Ze moeten naar Bethlehem omdat de keizer wil weten hoeveel mensen in zijn rijk wonen. Maria is hoogzwanger. Ze heeft het moeilijk om snel te stappen. Jozef gaat op zoek naar vervoer voor Maria. Samen raken we er wel doorheen, denkt Jozef.

### Alleen voor mij of voor ons allemaal?

Delen is niet gemakkelijk. En misschien klinkt het raar. Maar delen wordt precies moeilijker als je al veel hebt. Deel jij gemakkelijk?

Laat je anderen met jouw spellen spelen?

Speel je ook wel eens een spel dat je niet zo graag speelt? Deel je gemakkelijk snoep? Mogen anderen gebruik maken van je nieuwe mp3-speler?



OM IN TE KLEUREN

Iedere week krijg je een puzzelstukje van de weg die Jozef en Maria afleggen. Knip het stukje uit, kleur het in en bewaar het.

OPDRACHTJE

Waar ging het deze week even fout en had je het moeilijk om te delen? Zou het ook anders kunnen?

Schrijf het op dit kleine briefje. Stop het in een omslagje waarop je 'goede voornemens' schrijft en bewaar het bij het puzzelstukje.

Volgende week reizen we verder...



## SPEEL MET KANGOE

### Puzzel

Schuif de stukken in elkaar.

rijkste

niet

het

is

belang

Hebben

## DE KONINGEN



Drie koningen hebben afgesproken bij één van hen thuis. Ze willen een lange tocht maken naar Israël. Ze willen een bezoek brengen aan het plaatsje Bethlehem. Onderweg slapen ze telkens uit bij een bewoner. Ze zijn in Vlaanderen aanbeland. Vandaag houden ze halt bij Jos. Jos heeft het niet breed. Hij leeft van een leefloon. Toch ontvangt hij de koningen als in een vijfsterrenhotel. Ze zijn wel even uit hun lood geslagen van zoveel gastvrijheid.



## SAMEN ARMOEDE UITSLUITEN

Veel mensen bekommeren zich om de armoede van anderen. Zo ook de mensen van 'de Vuurtoren' in Lovendegem. Zij verenigen mensen die leven in 'verborgen' armoede: mensen die uit de boot vallen omdat ze net iets meer verdienen dan het bestaansminimum, en ook mensen op zoek naar een beetje warmte en vriendschap in hun eenzaamheid.

[www.welzijnszorg.be](http://www.welzijnszorg.be)



Welzijnszorg viert Feest!

Al 10 jaar lang neemt Robby ons in de Adventskalender mee doorheen de advent! Dank je Robby!

## COLOFON

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen  
e-mail: [huppelhoek@kerknet.be](mailto:huppelhoek@kerknet.be) - [www.kerknet.be/kerkenleven/kangoef/huppel01.html](http://www.kerknet.be/kerkenleven/kangoef/huppel01.html)  
<Redactie Huppelhoek>  
Lieven Desmet - Stef Desodt -  
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen