

# KERK + Leven

WEEKBLAD — NUMMER 48 — 29 NOVEMBER 2006



Klapstoel  
Lieve  
Lams

blz. 7

Turkije,  
Europa  
en de Kerk

blz. 9

Uganda  
Hopen tegen  
beter weten in

blz. 12-13

antwerpen brugge gent mechelen hasselt

## Verlangen, maar naar wat?

Toon Osaer

**Zondag ontsteken we de eerste kaars van de adventskrans. Drie weken lang komt er telkens een kaarsje bij. Steeds feller wordt het licht. Een krachtig symbool voor ons verlangen naar het Kind, Christus, het Licht voor de wereld. We noemen de advent een sterke tijd, een voorbereidingstijd om meer bewust vanuit het evangelie te leven.**

**O**VERDONDERENDE kerstversiering in etalages en winkelstraten, koopzondagen en kerstmarkten alom. Gezellig, dat wel. Maar vaak is de sfeer er enkel op gericht het consumptieverlangen aan te wakkeren.

Uitzien naar Kerstmis verwordt dan tot uitkijken naar geschenken onder de kerstboom. Een schril

contrast met de advent zoals die eigenlijk is bedoeld, een tijd van inkeer en bezinning. Een periode van gloedvol hopen en innig geloven dat met de komst van het Kind nieuwe kansen voor vrede en gerechtigheid geboren worden. Een periode dus van verlangen, ja, maar naar heel wat anders dan een mooie strik rond een pak.

De lezingen in de liturgie van die voorbereidingstijd roepen ons op tot waarachtige bekering. Ze verhalen de visioenen van zwaar-

den omgesmeed tot ploegijzers, van heuvels die geslecht worden en paden die worden rechtgemaakt, van totale beschikbaarheid zoals bij Maria.

Dat grote visioen van een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe aarde en een tijd van vrede, komt er niet vanzelf. Daaraan moet gewerkt worden, we moeten er oprecht naar streven. Een uitnodiging dus om tijd te maken voor een dagelijks moment van bezinning bij deze Bijbelteksten zodat

we ze ons werkelijk kunnen eigen maken. Op die manier bouwen we aan een ware spiritualiteit van de hoop waarbij we weigeren de werkelijkheid rondom ons als de enige ware te beschouwen.

Dat kan en moet zich ook uiten in daadwerkelijke inzet. Want ons, mensen, is de verantwoordelijkheid gegeven concreet mee te bouwen aan die nieuwe toekomst. Soberheid en solidariteit met de armen horen wezenlijk bij die sterke tijd. Daartoe kan Welzijns-

zorg ons oproepen en inspireren. Alvast een gezegende adventstijd toegewenst.

Meer over de campagne van Welzijnszorg in onze volgende nummers en op [www.welzijnszorg.be](http://www.welzijnszorg.be). Het adventsgedicht van Luk Draye en het schilderij van Karine Gutschoven komen uit *Zoekend naar God, een jaar in woord en kleur*. Herent, 2006, 36 blz., 10 euro, ISBN 90-9020530-6. Meer info en bestellen [parochieherent@skynet.be](mailto:parochieherent@skynet.be)

Niet zonder hoop zijn nu de volken,  
in die tijd van korter dagen.

Aangezegd wordt hun  
een bron van troost,  
een Redder in hun leven  
die heel maakt  
wat gebroken bleef,  
open dwingt  
wat macht gesloten hield,  
zalft en zegent  
wie tot louter aardsheid leek gedoemd.

Een Kind komt aan  
en toont een nieuwe God:  
eerste grond van elk bestaan  
en eindelijk dat lang verhoopte teken  
van een voorgoed gedeeld verhaal.

Luk Draye



© Karine Gutschoven