

PATER Bit (een schuilnaam, jazekeer) is een gedreven religieuze internaut en weet alles van religieuze sites. Vanuit zijn kleine kloostercel, waar een iMac staat te blinken, stelde hij voor ons zijn persoonlijke top tien samen. Meteen een kennismaking met deze hedendaagse vorm van religieuze media.

1. www.kerknet.be • De onvolprezen portaalsite van de Vlaamse Kerk. Met snelle klik ben je bij de recentste artikels van *Kerk+Leven* en vind je moeiteloos een hoop actuele informatie over bisdommen en parochies. Je kunt er inschrijven op een nieuwsbrief.

2. www.rkk.nl • Bijzonder overzichtelijke en fraai vormgegeven site met kerkelijke actualiteit, opinies én een uitgebreide katholieke encyclopedie. Onder de site is ook rkkerk.nl te vinden, de officiële stek van de Nederlandse bisschoppen. Tegelijk publiceert de site ook een weblog met commentaar en kun je ook videofragmenten downloaden. Bijzonder overzichtelijk.

3. www.rorate.com • Deze site en bijbehorend nieuwskanaal *RKnieuws* is een onafhankelijke katholieke site. Dagelijks brengt een Nederlands-Vlaamse redactie een overzicht van kerkelijk nieuws uit Nederland, Vlaanderen en de wereldkerk. De uitgebreide forums en de digitale kathedraal bieden een virtuele ontmoetingsplek waar vele katholieken en niet-katholieken dagelijks gedachten, opinies en kennis uitwisselen. Heel bijzonder, niet altijd genuanceerd, soms tendentieuus, maar altijd boeiend.

4. www.kuleuven.be/thomas • Deze mooie site werd door de Leuvense faculteit Godgeleerdheid speciaal ontworpen voor leerkrachten godsdienst. Een onderdeel is www.Aingen.be. Pater Bit zit zo vaak aan het kleine scherm gekluisterd, dat de tijd om de mis voor te bereiden er soms bij inschiet. Deze site schiet hem ter hulp. Via een zoekbalk geraakt hij snel aan de gewenste teksten voor de viering: Kerstmis, de opening van het schooljaar, een eerste communie... Zoekt u maar.

5. www.bijbel.net • Hier kun je zowel de Nieuwe Bijbelvertaling als de katholieke Willibrordvertaling online raadplegen. Dagelijks staat er een nieuwe Bijbeltekst te pronken en je vindt er allerlei zaken die met de Bijbel verband houden, zoals een quiz en recepten! De site is meteen de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting.

6. www.radiospes.be • Deze (katholieke) radiozender zendt uit van de Brusselse basiliek van Koekeberg. Dankzij het internet kun je Radio Spes voortaan dus overal ter wereld beluisteren. Als je tenminste beschikt over de vereiste software.

7. www.la-croix.com • Het Franse dagblad *La Croix* is een van de beste katholieke kranten van de wereld. Deze uitgave van de assumptionisten wil bovenal een echte krant zijn met nieuws over de wereld en het leven van vandaag. De webstek biedt een actueel nieuwskadertje met zowat om het uur 'vers' nieuws, ook uit de wereld van Kerk en religie,



Internaut pater Bit stelt ons een keur aan religieuze websites voor. © Reporters

Investeer in je geloof

Jaarlijks, tijdens het laatste septemberweekend, verzoekt het Bisschoppelijk Comité voor de Media de parochies één of ander aspect van de media onder de aandacht te brengen. Dit jaar zijn dat de eigen kerkelijke communicatiemiddelen, want die blijken nog onvoldoende bekend. Kent u de talrijke internetsites met religieus nieuws?

Erik De Smet

rechtstreeks geplukt van het Franse nieuwsagentschap AFP.

8. www.vatican.va • Dat de Kerk belang hecht aan het medium internet, merk je aan de website van Vaticaanstad. Actuele informatie en heel veel documenten, onder meer alle encyclieken van nagenoeg alle pausen van de voorbije twee eeuwen, al hun toespraken en een massa tekst van de curieorganen in vier of vijf talen.

9. www.achelsekluis.org • Zowat alle Vlaamse abdijen hebben een eigen webstek en die blijken vaak voortreffelijk. De site van de trapisten van de Achelse Kluis is bijzonder, met naast alle informatie over de abdij en het cisterciënzerleven, wekelijks (en elke feestdag) een homilie van abt Marc.

10. www.preekvandeweek.be • Deze site werd door een groep Vlaamse dominicanen en hun medewerkers gelanceerd om een dienst te bewijzen aan iedereen die is begaan met degelijke evangelieverkondiging. De aangeboden preekteksten zijn geen 'happklare' materie, maar wel 'panklaar'. De geregelde gebruiker kan zich ook abonneren en vindt dan tijdig de preek voor de volgende zondag in zijn elektronische brievenbus.

De reacties bij het verschijnen van de speelfilm *De Da Vinci code* bewezen hoe groot bij onze tijdgenoten het gebrek aan religieuze basiskennis is, ook bij katholieken. Nochtans waren de mogelijkheden om zich over het

christendom degelijk te informeren nog nooit zo talrijk. De kerkgemeenschap beschikt over heel wat communicatiemiddelen, al zijn die helaas nog altijd onvoldoende bekend en bijgevolg onvoldoende benut. Het Bisschoppelijk Comité voor de Media wil naar aanleiding van de jaarlijkse Dag van de Media opnieuw en met aandrang aandacht en steun vragen voor de eigen kerkelijke media en de noodzakelijke verdere uitbouw ervan. Deze media bieden immers een welkome en vaak noodzakelijk aanvulling op wat andere media tonen, zeggen en schrijven, en daarbij in hun berichtgeving en opinievorming soms fouten maken. Een via de parochie verspreide folder helpt alvast met een overzicht van die kerkelijke media. De uitbouw van deze media verdient volgens het Bisschoppelijk Comité voor de Media ook een stevige financiële steun. Giften worden dus in dank aanvaard op rekeningnummer 435-0296241-83.

Op reis doorheen het internet

Geloof en internet? Het wereldwijde computernetwerk lijkt al maar meer een trouwe bondgenoot: makkelijk, snel, rechtstreeks. Heel wat parochies en federaties gebruiken het web om hun informatie de wereld in te sturen. En het dient gezegd, tal van sites ogen verzorgd en worden regelmatig geactualiseerd.

Erik Stynen, pastoor van Testelt en norbertijn van Averbode, geeft toe dat hij meer het internet gebruikt dan informatie in boeken opzoekt. „Ik lees nog wel veel, maar via het net gaat het sneller”, zegt hij. Welke site hij het meest bezoekt? Twijfel. „Ik ken die allemaal niet zo goed. Kerknet gebruik ik vaak om informatie over de Kerk te zoeken, en op www.pastonet.be vind ik wel eens bruikbare teksten voor avonden voor ouders van eerstecommunicanten of vormelingen.”

Informatie over kunst zoekt pater Erik ook met behulp van zijn computer, ook een reis boeken gebeurt wel eens online. Hij geeft toe dat de zoekmachine www.google.com zijn meest gebruikte site is. „Zo kom ik het snelst bij de gewenste info. Interessante sites voeg ik dan toe bij mijn favorieten.” Hij is nu vijf jaar vertrouwd met dit informatiekanal en durft zelfs krantenartikels op zijn computerscherm lezen.

Godsdienstlessen zonder internet lijken stilaan zeldzaam. Kathia Vanwynsberghe geeft al veertien jaar godsdienst in het Sint-Albertuscollege te Haasrode. „Sinds acht jaar gebruik ik intensief het internet om mijn lessen voor te bereiden. De thomas-website (zie hiernaast, *n.d.r.*) sluit aan bij het leerplan en biedt goede lessuggesties.” De site www.biblija.net gebruikt Kathia om snel een Bijbelvers in de juiste context terug te vinden. Het zondagsmissaal raadpleegt ze ook online op www.rkbleRick.nl/lezingen/kalender htm.

Haar leerlingen motiveert ze om geregeld het internet als informatiebron in te schakelen. „Ze gebruiken in de klas vaak het internet en zoeken zelf de informatie op. En ze moeten zelf nagaan of het aanbod correct is. Hiervoor reik ik hen enkele criteria aan.” Een aanrader voor leerlingen is volgens de godsdienstleerkracht nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar. „Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en volgens kenners daarenboven betrouwbaar”, verzekert ze. (TH)