

Hallo, Jezus! ;)

858



Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
 e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
 <Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
 Huppelhoek 858 (Kenl 29-30-31 - 19 juli 2006 - 16de zondag B)

**Wolken zijn
wondere dingen.
Nooit hetzelfde...**

DROOM-TIJD

De vakantie is een droom-tijd.
 Een tijd om wilde plannen te smeden.
 Maar ook een tijd om de hemel te lezen.
 Heb je dat nooit gedaan?
 Hoogtijd om daar verandering in te brengen.

Leg je in een grasveld, een weide... op je rug.
 Kijk naar de hemel.
 Zijn er geen wolken, dan mag je stil weg-
 dommelen.

Maar als er wolken zijn, houd dan je ogen
 wijd open.
 Kijk eens hoeveel soorten wolken er zijn. Je kunt ze indelen
 naar hun vorm, hun kleur...
 Zou je verschillende stemmingen (boos, blij, bang, bedroefd...) in
 wolken kunnen lezen?
 Stel je voor dat elke wolk een stem had, hoe zou die klinken?
 Zie je de wolken van vorm veranderen?
 Veranderen ze dan ook van stemming?
 En van stem?

Ik wed dat je dit zalig vindt...
 En als je ogen toevallen...
 Laat het dan maar gebeuren.

Vakantie is ook zalig nietsdoen.



Ik vaar
met je mee

Twee kleine wolkjes
 Hoog in het wolkendek
 Ze kwamen elkaar
 wel eens tegen
 maar vaarden verder alleen.
 Tot op een dag
 het ene wolkje triest
 en eenzaam om zich heen keek.
 Het andere minderde vaart,
 keerde zich om
 en sprak:
 'Van nu af aan ga ik met je mee
 en varen we verder
 met z'n twee'.

Toen ik uit de boot
 stapte, zag ik een
 grote menigte. En
 ik kreeg medelijden
 met hen, omdat ze
 als schapen zonder
 herder waren.

Jezus
 (naar Marcus 6,34)

Hallo, Jezus!

Ook vandaag zijn er
 heel veel mensen
 als schapen
 zonder herder.
 Vluchtelingen
 en asielzoekers
 bijvoorbeeld.
 Of daklozen
 en drugverslaafden.
 Wil mij helpen
 om iets voor hen
 te doen!

(uit: Erwin Roosen,
 Kan ik je even spreken?,
 Averbode, 2005,
 ISBN 90-317-2181-6)

WOLKENMOBIEL

Benodigheden:

- koekjesvormpjes (sterren en maan), brooddeeg (kom, 1 kopje zout, ca. 1 kopje water, 2 kopjes bloem/meel), ijzerdraad, nylondraad, vingerverf of plakkaatverf, deegrol

Maak eerst het brooddeeg: doe de bloem en het zout in een kom en voeg er een half kopje water bij. Kneed het deeg goed tot je een mooie bol krijgt. Als het deeg te droog zijn, voeg je langzaam nog wat water bij. Zorg dat het deeg niet te nat wordt, want anders is het moeilijk te bewerken.

Rol het deeg uit tot je ongeveer een lap van 1 cm dikte bekomt. Steek met de koekjesvormen maan en sterren uit het deeg. Neem een stuk ijzerdraad en stop in elk figuurtje een lusje van ijzerdraad.

Maak 4 ovale stukjes deeg. Druk deze stukjes tegen elkaar zodat een wolk ontstaat. Kleef ze met een beetje water aan elkaar. Maak van ijzerdraad lusjes in de wolk, waar de maan en sterren aan kunnen hangen.

Maak aan de bovenkant ook lusjes zodat de wolk opgehangen kan worden.

Laat alles goed drogen in de oven of in de zon.

Als alles droog is, kan je de wolken, de sterren en de maan een mooie kleur geven met verf.



SPELEN MET KANGOE

Zeg het met wolken

- Met de woorden in de driehoeken kun je een spreekwoord maken. Dat kan je ook met de woorden in de vierhoeken.
- De betekenis: 'Alles is in orde' en 'Ondanks tegenspoed kan men toch opgewekt blijven.'

is	lucht	achter zon
wolken	aan	de
schijnt	de	Er
geen	wolkje	de

