



Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerkenleven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen - Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelhoek 854 (KenL 23 - 7 juni 2006 - Heilige Drie-eenheid B)

Met drie
En toch maar één...

Enkele weken na Pasen verscheen ik opnieuw aan mijn leerlingen. En ik vroeg hen dat zij alle mensen tot leerling van Mij zouden maken.

Jezus
(naar Matteüs
28,16-17.19)

Vader

Jezus heeft maar één vader: God.
Hij wil ook onze vader zijn.
Net als je eigen papa...
...ziet Hij je graag,
...wil Hij er zijn voor jou.
Als jij het wil.

Liefste papa

'Papa klinkt als een gewoon woord, maar dat is het niet...
Het is een woord met veel eigenschappen.

Papa is soms de arm over je schouder als je even een paar troostende woorden nodig hebt.

Soms is hij stil, die lieve papa, maar Als ik zijn hulp nodig hebt, ben ik zeker dat hij zijn lippen zo laat spreken.

Een andere keer betekent papa die persoon waar je eventjes heel boos op bent. Maar dat duurt nooit lang want papa weet dat je veel van hem houdt...

Er zijn nog veel meer dingen die ik kan vertellen over mijn papa, maar als je denkt aan je eigen papa... weet je vast dat een papa nog veel meer goeds heeft...'

Lore Callens

Hallo, Jezus!

Met Pinksteren heb Je mij jouw Geest gegeven.
Wil mij helpen om die Geest door te geven aan anderen, zodat zij zelf óók leerling van Jou kunnen worden.

(uit: Erwin Roosen,
Kan ik Je even spreken?,
Averbode, 2005,
ISBN 90-317-2181-6)

SPELEN MET KANGOE

Als je weet dat $a=z, b=y, c=x, \dots, z=a$; dan kun je dit geheimschrift gemakkelijk ontcijferen.

kz kz ,
qv . yvmg .
vvm .
hxszg !



Zondag is het vaderdag!

Zondag is het vaderdag! Verras je papa eens met een briefje, een gedichtje, een tekstje.
Ook papa's zijn daar blij mee.
En schrijf meteen ook eens een briefje naar de vader van alle mensen.
Lees maar hoe Jezus dat hieronder doet.
Stuur ons een kopie van je brief. We zijn benieuwd!

VADER

Lieve Papa,

Eigenlijk vind ik dat het mooiste geschenk dat jij mij gegeven hebt: dat ik jou 'Papa' of 'Vader' mag noemen.
Graag wil ik je danken voor alles wat ik van jou gekregen heb en voor de liefde waarmee je mij naar de wereld hebt gestuurd. In alles wat ik gedaan en gezegd heb, heb ik geprobeerd om aan jouw liefde handen en voeten te geven en jouw wil te doen. Soms was dat niet gemakkelijk, maar toch ... jouw vriendschap deed mij dan weer verdergaan!
Want als er één ding is dat ik van de daken zou willen schreeuwen en aan iedereen zou willen vertellen, dan is dat wel dat jij heel veel van mij houdt! Dat voel ik van in mijn dikke teen tot in het haarsprietje op het midden van mijn hoofd. Ik hou ook van jou! En ik ben blij dat ik jouw Zoon mag zijn!

'Ik ken mijn papa niet zo goed als alle andere kinderen. Mijn ouders zijn uit elkaar. Toch blijft mijn papa zijn naam hebben: PAPA, mijn papa! Maar ook de papa van mijn zus. Mijn papa is als een engel uit de hemel, recht van daar boven. Hij is als... te veel om op te noemen. En hij weet dat mijn hartje een speciaal plaatsje blijft houden voor hem.'

Joyce Vandewyngaerde



Heel veel liefs!
Jezus

Een vriend als je wil spelen!
Een knuffel als je alleen bent!
Een dagboek als je geheimen en vragen hebt!
Een lief als je verdrietig bent!
Een 'huis' als je geen onderdak hebt!
Een meester als je iets niet begrijpt van school of huiswerk!

Mijn papa is een echte papa!
Daarom wil ik hem bedanken!

Lindsey Degrande