



Hallo, Jezus! ;)

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerken-leven/kangoe/huppel01.html
<Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen
Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
Huppelhoek 845 (K+L 14 - 5 april 2006 - Palmzondag B)

Zou Jezus nu een idool zijn?

VEERTIGDAGENTIJD

Deze week weer zeven nieuwe kalenderblaadjes. Uitknippen en bewaren maar!



9 april

Toen Ik met mijn leerlingen Jeruzalem binnenkwam, stonden heel veel mensen ons op te wachten. 'Hosanna!' riepen ze. 'Hosanna voor God in de hemel!'

Jezus
(naar Marcus 11,9-10)

Hallo, Jezus!

Eigenlijk is het niet eerlijk!
Vandaag staan heel veel mensen Jou nog toe te juichen, maar volgende week zullen ze Je uitlachen, wanneer Je met het kruis op je schouders door dezelfde straten trekt. Laat mij ook dan nog in Jou geloven!

(uit: Erwin Roosen, *Kan ik Je even spreken?*, Averbode, 2005, ISBN 90-317-2181-6)

10 april



Palmzondag

Op de zondag voor Pasen worden palmtakken gewijd, die de gelovigen nadien mee naar huis kunnen nemen. Dit ritueel herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en drukt uit dat wij Jezus willen eren als een koning. Soms wordt er op Palmzondag een tocht door de straten gehouden. Tijdens die tocht dragen de gelovigen palmtakken. Meteen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.

(Dit weetje, alsook de vorige weetjes uit de Huppelhoeken van de veertigdagentijd, komt uit het boek 'Wat is dat in godsnaam?' - Religieuze begrippen verklaard (uitgeverij Halewijn) van Stef Desodt. Het kost 15 euro en je kunt het bestellen via Huppelhoek.



11 april

PALMPAASSTOK

(van Wim Fröbel)

Benodigdheden:

twee stokken (1 korte en 1 lange); houtlijm; lint of een stukje stof en koord;versieringen: eitjes - gekleurd papier - pinda's; haantje uit brooddeeg; takjes van buxustruik; spijker en hamer

Werkwijze:

Leg de twee stokken in de vorm van een kruis, lijm ze aan elkaar en sla er nog een spijker doorheen of wikkel er voor de stevigheid nog wat koord om. Versier het kruis dan met groene buxustakjes*. Verder kan je het kruis nog versieren met een mooi lint en strikjes. En ten slotte maak je nog een slinger van pinda's, fruit en eitjes**. Bovenop het kruis bevestig of prik je het haantje*** (bak samen met mama of de juf een eigen haantje uit brooddeeg).

* Het groen van de buxustakjes staat symbool voor de overwinning van het leven op de dood.

** Zo'n slinger verwijst naar de kringloop van het jaar. En een ei is een symbool voor nieuw leven en vruchtbaarheid.

*** Waarom een haan op de palmpaasstok? Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waakzaamheid en ook van inkeer, vergeving en nieuw begin. Daarom staat een haan ook vaak op de kerktoren. Een haan herinnert ook aan het lijden van Jezus - denk aan het verhaal waarin een haan drie keer kraait nadat Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.

12 april



Kiezen

Vandaag kies ik voor actie.

Dit kan ik door:

- mijn paasboom te versieren (elke dag een blaadje goed-nieuws bijhangen)
- alle kinderen te betrekken in het spel op de speelplaats
- te delen met mijn vriendjes



13 april

Het is bijna Pasen, maar toch willen wij al iets over de tijd ná Jezus' verrijzenis vertellen. Want gedurende de veertig dagen verscheen Hij aan zijn leerlingen en sprak Hij met hen over het Rijk Gods.

Niet al zijn leerlingen waren er telkens bij wanneer Jezus hen na zijn dood terug opzocht. Sommigen geloofden dan ook niet dat Hij verrezen was. Neem nu Tomas. 'Eerst zien en dan geloven', zei hij. Want hij wilde eerst in Jezus' handen het teken van de nagelen zien en zijn vinger in de wonden leggen. Gelukkig heeft Jezus hem daar ook de kans voor gegeven. En daarna heeft hij zijn geloof nooit meer in twijfel getrokken! Na veertig dagen was Jezus zo nog een laatste keer samen met zijn leerlingen. En nadat Hij hen de kracht van zijn Geest had beloofd, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven naar de hemel.

14 april



Jezus wordt feestelijk onthaald door al zijn volgelingen. Dat blijken er zeer veel te zijn.

Als jij toen had geleefd, zou jij er dan ook bij gestaan hebben? Roepen en juichen voor Jezus? Klaar om hem te volgen? Blij om zoveel goedheid?

Zou jij het lef gehad hebben om erbij te staan op de eerste rij? Klaar om hem te volgen waarheen ook?

Of zou jij gedacht hebben? Ik wil je wel volgen, maar....



15 april

woord gezocht

- Kangoe is op zoek naar een woord van 10 letters
- Met de letters van dat woord kun je onder andere deze woorden maken: lam, dal, zaag, nog, paal, gazon, damp
- Ken jij het woord?

.....

Oplossing 844
- Jezus ontmoeten... het kan!

