



Hallo, Jezus! ;)

Huppelhoek - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
 e-mail: huppelhoek@kerknet.be - www.kerknet.be/kerken-
 leven/kangoe/huppel01.html
 <Redactie Huppelhoek> Lieven Desmet - Stef Desodt - Erwin Roosen
 Kristine Tas - Ruth Sleurs - Martine Croonen
 Huppelhoek 840 (K+L 9 - 1 maart 2006 -
 1ste zondag veertigdagentijd B)

Goed, beter, best.
 Ik doe in elk geval
 mee.

VEERTIGDAGENTIJD

Vorige week hebben wij jullie de eerste 4 blaadjes van de kalender gegeven. Deze week zijn het er 7. Knip de blaadjes uit en bewaar ze ergens op een goed zichtbare plaats.



5 maart

Het koninkrijk van God is dichtbij! Begin daarom een nieuw leven en geloof in de goede boodschap van het evangelie!

Jezus
 (naar Marcus 1,15)

Hallo, Jezus!

Tijdens deze veertigdagentijd wil ik ook een nieuw leven beginnen.
 Met heel mijn hart wil ik geloven in de goede boodschap van het evangelie en dat ook zichtbaar maken in mijn vriendschap voor medemensen.
 Wil jij mij daar bij helpen?

(uit: Erwin Roosen, Kan ik je even spreken?, Averbode, 2005, ISBN 90-317-2181-6)

6 maart

Paars



Paars is troef

Paars is één van de vier liturgische kleuren. Voor een begrafenisplechtigheid, op Allerzielen, gedurende de advent en de veertigdagentijd, bij het sacrament van de verzoening, op Palmzondag en Goede Vrijdag kiest de Kerk voor paars, als kleur van inkeer en rouw.
 De priester draagt dan bijvoorbeeld een paarse stola of een paarse kazuifel. In sommige landen gebruikt men in plaats van paars ook zwart. Paars is ook de kleur voor de kerkelijke kledij van een bisschop. Dan staat paars symbool voor de bereidheid om zich in te zetten voor de Kerk.

7 maart

Mijn paasboom



Neem een grote pot of vaas en vul die met een blok steekschuim (oase) dat je de avond voordien in het water hebt gelegd zodat het goed nat is.

Neem een tak van een krulwilg en duw die stevig in het natte steekschuim. Als je het schuim de volgende dagen goed vochtig houdt, groeien er zelfs nieuwe blaadjes aan de tak.
 Versieren doen we volgende week maar je mag er alvast zelf aan beginnen.

8 maart



Kiezen

Vandaag kies ik voor een dag met God. Dat kan ik door:

- een gebedje te zeggen voor de maaltijd
- een kruisje op mijn voorhoofd te vragen aan mama en papa voor het slapengaan
- een praatje te maken met God
- na te gaan wat bij mezelf fout zit en God om vergeving vragen
- een kruisje te knutselen in klei

9 maart



40!
 Veertig jaar moeten de Israëlieten in de woestijn verblijven, vooraleer ze het Beloofde Land kunnen binnentrekken.

Heel lang hadden de Israëlieten in Egypte geleefd in moeilijke omstandigheden. Velen van hen moesten als slaven werken in steenbakkerijen en op het land. En omdat de Egyptenaren bang waren dat zij talrijker zouden worden dan hen, liet de Farao zelfs alle jongetjes die geboren werden onmiddellijk doden. Maar toch bleven de Israëlieten in God geloven! En daarom riep Jahweh op zekere dag Mozes, om zijn volk te bevrijden en hen voor te gaan naar een land van melk en honing. Eerst zag Mozes dat niet zitten, maar nadien ging hij er toch op in! Onder zijn leiding vertrokken ze dan ook in de richting van Kanaän. En hun tocht zou maar liefst veertig jaar duren!

10 maart



Wij zijn er klaar voor!
 Wij zijn er klaar voor!
 Wij zijn er klaar voor!

Gods Koninkrijk is dichtbij.
 Hij vraagt of jij er klaar voor bent.
 Hoe je dat weet?

Eigenlijk weten we dat allemaal sinds Jezus hier was.
 Hij toonde ons hoe je moest leven om je klaar te maken voor Gods rijk.
 Zijn leven ken je natuurlijk.
 Maar leef je ook zo?

En...
 ... ben jij er klaar voor?

11 maart



Oplossing 839
 - Veertigdagentijd

REBUS



-n



b=v



-t



k=n

7

z=l