

KERK Leven

WEEKBLAD — NUMMER 52 — 26 DECEMBER 2007

CENTRAAL in deze veertigste pauselijke vredesboodschap - Paulus VI begon ermee in 1967 - staat het begrip 'mensenfamilie'. Om in vrede te leven, moet de wereldwijde samenleving zich oriënteren naar de waarden waarop de familie is gebouwd. Dit geldt voor de plaatselijke zowel als voor de nationale gemeenschap. Het geldt zelfs voor de gemeenschap van de volkeren, voor de mensenfamilie die een gemeenschappelijk huis - de aarde - bewoont.

„In dit verband is het van wezenlijk belang dat we de aarde beschouwen als ons gemeenschappelijk huis,” benadrukt Benedictus XVI, „en dat we, om te maken dat ze beheerd wordt ten dienste van allen, eerder de weg van de dialoog kiezen dan die van eenzijdige beslissingen.”

De problemen die zich aan de horizon aftekenen zijn echter ingewikkeld en de tijd dringt. Met recht en rede stelt de paus dat verdeeldheid en conflict een donkere schaduw werpen op tal van gebieden in de wereld. Het is dan ook goed ze hier even voor de geest te halen.

Allereerst noemt de pauselijke boodschap de vele burgeroorlogen die vandaag in Afrika worden uitgevochten. De bekendste voor ons is ongetwijfeld de opstand in Oost-Congo, een onderdeel van een aanslepend conflict in de regio, waarin - we beseffen het te weinig - de voorbije tien jaar wellicht drie miljoen mensen het leven verloren. Niet zonder overdrijving bestempelen velen dit conflict dan ook als de Afrikaanse Wereldoorlog.

Oost-Congo is een bijzonder werkerreinen van Pax Christi Vlaanderen. De organisatie hielp er investeren in pogingen de strijdende milities te demobiliseren, de civiele samenleving te versterken, de grensoverschrijdende wapenhandel tegen te gaan. In het conflict rond de Grote Meren zijn immers ook buurlanden Rwanda, Burundi en Uganda betrokken. Pax Christi gelooft dat een duurzame vrede slechts uit regionaal overleg kan worden geboren.

Darfur, Ivoorkust, Sierra Leone... De lijst van Afrikaanse conflicten is helaas langer dan Oost-Congo. Ethiopië trok buurland Somalië binnen. In Algerije laaide het geweld intussen weer op. De voorbije vijftien jaar waren 23 Afrikaanse landen op één of andere manier betrokken in een oorlog.

Andere zwaar getroffen regio die de pauselijke vredesboodschap bij naam noemt is het Midden-Oosten. „Het is nog steeds het

1 januari, veertigste Vredesdag

Voor de veertigste keer is nieuwjaarsdag Vredesdag.

De paus heeft die dag een speciale vredesboodschap,

waarin hij een of ander aspect van de wereldvrede

uitspit. Dit jaar gaat het over de mensenfamilie die een

vredesgemeenschap moet zijn. Wij lezen er ook de

aandacht in voor vaak vergeten conflictgebieden.

Erik De Smet

Ruzie in de mensenfamilie



Klapstoel
Ernest
Henau

blz. 7

Petrus
op de
planken

blz. 8

Wat
bracht
2007?

blz. 10-11

toneel van conflict en geweld, dat ook nabijgelegen naties en streken dreigt mee te sleuren in een spiraal van geweld”, zucht de paus. Wij denken dan vanzelfsprekend aan het geweld in het zwaar verdeelde Irak, maar er is natuurlijk ook nog Libanon, waar het van kwaad naar erger ging, en er zijn de kruisvaten Afghanistan en Pakistan.

Kernwapens

Pax Christi Vlaanderen richt zich uitdrukkelijk op het langlopende Israëlisch-Palestijnse conflict. Is dat uitzichtloos? Moeten we ook hier niet voor ogen houden dat allen tot één en dezelfde mensenfamilie behoren?

Een ander conflict waar de organisatie bouwt aan vrede is dat tussen Rusland en Tsjetsjenië. Wegens de strakke houding van Poetins regering is die inzet bepaald niet eenvoudig te noemen. Gelukkig zijn er goede contacten met bevriende organisaties in Moskou en Sint-Petersburg.

Op het eind van zijn brief waarschuwt Benedictus XVI uitdrukkelijk voor de wassende wapenwedloop. En hij spaart daarbij zijn kritiek op de geïndustrialiseerde landen niet: „Ze profiteren van de

verkoop van wapens, terwijl de oligarchieën van vele arme landen hun posities willen versterken door almaar vernuftiger wapentuig aan te schaffen. In barre tijden zoals deze is het belangrijk concrete maatregelen te nemen inzake ontwapening, heel bijzonder wat betreft kernwapens. Ik roep alle beleidmakers dan ook op om te komen tot een geleidelijke en wederzijds overeengekomen ontmanteling van het kernwapenarsenaal.”

Deze veertigste vredesboodschap verwijst ook bewust naar de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), volgens de paus „een document waarmee de mensenfamilie eertijds passend reageerde op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en haar eenheid uitdrukte, een eenheid gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle mannen en vrouwen. Deze verklaring was een belangrijke stap op de moeizame weg naar harmonie en vrede”.

Nieuwjaar zonder vredeswensen is een gemiste kans. Ook u kunt de vrede werkelijk vooruit helpen in de grote mensenfamilie. Surf naar www.paxchristi.be en schenk een dagloon voor de vrede op rekeningnummer 645-1117311-03 van Pax Christi Vlaanderen. Vrede kan, als u dat wilt.