

GETROFFEN ben ik, mijn God, door de figuur Jozef. Hij gaf zijn eigen dromen op om de weg van God te gaan. Een straffe keuze! Al heb ik het gevoel dat dit altijd gebeurt wanneer mensen daadwerkelijk ingaan op Gods stem. En dat blijven er velen, mijn God. Denk maar aan zij die zich inzetten in de parochie om met minder schouder steeds meer te dragen. Aan zij die zich inzetten voor anderen, die voor anderen de handen uit de mouwen steken. Jozef was een figuur van grote betekenis en bleef tegelijk in het verborgene. Ik moet daarbij denken aan alle monniken en monialen die in stilte leven en in het verborgene zo veel goeds doen. Bij hen vinden mensen vaak een luisterend oor, ze dragen vele noden mee in hun gebed, tonen ons dat God een werkelijkheid is die levendvullend kan zijn.



Mijmeringen met God

mijn eigen dromen los te laten en mijn leven te laten bepalen door U. Het vraagt een grote liefde voor U, mijn God, een me willen laten raken door U, een groeien in overgave en vertrouwen. Het is de eigen invulling van mijn leven loslaten, het niet langer zelfbedachte wegen gaan, maar erin geloven dat ik met een gerust hart uw pad mag volgen. Ik wil erin geloven dat U, mijn God, mij naar het beloofde land zal brengen, waar het goed is om te leven en waar ik goed kan zijn voor anderen.

Toch ervaar ik, mijn God, dat het niet altijd even eenvoudig is om

*Lieve God,
laat ons nederig
openstaan
voor uw dromen
in en met ons.
Dan zullen we
het leven vinden,
en wel in overvloed.*

Uw droom beleven

ANITA GALLE

Heel lang probeerde ik om zelf in te vullen wat me gelukkig zou kunnen maken. Op een bepaald moment geraakte ik er ook in vast. Ik werd er opstandig van, omdat ik het gevoel had niet te kunnen doen wat ik graag had gedaan. Ik werd jaloers op anderen die schijnbaar een leukere baan hadden, een meer afwisselend bestaan, een comfortabeler levensstandaard. Daarbij vergat ik de mensen die niet eens een eigen woonst hebben, geen baan, geen eten. Ik zat te dicht op mezelf, dat werkte verstikkend en in mijn streven naar geluk maakte ik mezelf ongelukkig. Eigenlijk te gek. Op één of andere manier werd ik door uw liefde, mijn God, op een bepaald moment zo begenadigd, dat ik mijn dromen kon loslaten. Wat een bevrijding en opluchting! Ik kreeg ook tijd voor mensen die U mij op mijn weg zond, omdat ik U in mij liet begaan. Ik hoefde niet langer tijd te steken in al dat wikken en wegen.

Ik stelde me de vraag waarom ik dat niet al veel langer had gedaan. Tegelijk meen ik dat deze strijd

met mijn eigen verlangens en de overgave aan U, mijn God, me ook heel veel hebben geleerd. Eerst en vooral leerde ik U, mijn God, veel beter kennen. U werd voor mij almaar meer een God van liefde die zijn geliefde nooit in de steek zal laten. Plotseling zag ik voorbeelden van mensen die inderdaad vanuit een diep vertrouwen uit U leven, mijn God. Het maakte me stil, ik voelde een nieuwe stroom van geborgenheid in mijn hart, omdat ik met U durfde mee te gaan. Dit hand in hand meegaan, voelde aan als een thuiskomen. Ik zag hoe lang mijn naam reeds in uw handpalm geschreven stond. Kwetsbaar voelde ik me aanvankelijk, nu niet meer. U bent nu mijn rots, mijn vertrouwen, mijn God. U bent zo'n kracht voor mij. Wel heb ik mensen nodig die in U ook hun leven ontdekten. Want zo vanuit U leven, mijn God, blijft altijd een streepje verborgen leven.

Natuurlijk blijf ik als mens zelf dromen en verlangens koesteren. Maar ik vertrouw erop dat U, mijn God, me zult tonen waarheen ik gaan moet. Als ik het moeilijk heb, dan keer ik stevast naar U terug, mijn God. Ik weet dat wanneer ik het contact met U niet verlies, ik de juiste beslissingen zal nemen. Wat ik het wonderbaarlijkste vind: ik heb het gevoel dat ik nu een niet zelfbedachte droom leef. Wat kan een mens zich nog meer wensen, mijn God? Ik ontdek welke gaven ik gekregen heb en hoe kwistig U daarmee omspringt.

OMROEP

• 3 februari, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling via Canvas omstreeks 23 uur). Hoogtijd is het volgens sommigen. Anderen trachten ons te overtuigen dat het al te laat is. Zij wijzen dan naar de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering. Alvast redenen genoeg om stil te staan bij de zorg voor de schepping. Hebben wij hier geen opdracht vanuit ons geloof? In de serie *Open venster* wagen wetenschapper Gerard Bodifée en theoloog Jacques Haers zich aan de rondetafel over het thema *Kerk en ecologie*. Weggaan of blijven? De vraag stelde zich niet voor Henri Teissier, die als aartsbisschop van Algiers in de jaren 1990 de terreur van dichtbij meemaakte. Wegens het toenemende geweld tussen regering en islamitische extremisten verlieten de meeste buitenlanders het land. Maar de meeste religieuzen bleven, solidair met de plaatselijke bevolking. Negentien van hen, onder wie de Belgische witte pater Charles Deckers, werden vermoord. Ook de zeven monniken van Tibhirine kwamen op een gruwelijke wijze om het leven. Henri Teissier is getekend door de gebeurtenissen, zo blijkt in *Wereldbeelden* met Lucette Verboven.

De vrome kudde



VOLKSWIJSHEID

Doodgaan is stoppen met sterven.

De ontevreden klant sleepte het restaurant voor het gerecht.

Die losse schroef kon hem geen moer schelen.

Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken.

De barman was klein maar tapper.

Van klok kijken wordt onze kleine wijzer.

Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.

Van mensen, die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.

Ingezonden door Mia Mertens

EXAMEN ENGELS

He had a careful mother
Hij had een kar vol modder

The bad man made his breakfast
De badman maakte zijn broek vast

The play is not fair
De plee is niet ver

Ingezonden door Cyriel Nijis

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: DANKBAAR

zeevis	klein onderdeel	zaak	verlangen	naaldboom	plaats in Engeland
stellig	gewricht			binnenplaats	
			selderie	3	
kostschool	7				
anders genaamd			gedorste halmen	8	
			loofboom		
Turkse ertitel		Oost-Europeaan	2	grote zak	tuin-kamer
Griekse letter	Grieks eiland				brieven-snoer
	bloedvat	plaats in België		oude lengtemaat	5
		lichaamsdeel		projectiel	
op deze plaats	aanw. vnw. dierengeluid		4	wachthuisje	
			ijzer		
	6	plantenwereld			
strijdmacht				snijwerktuig	1

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---