



HUPPELKRANT

OP WEG NAAR PASEN...

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@skelnet.be

<Redactie: Huppelkrant> - Stef, Ruth, Anni, Lieve en Tine

Huppelkrant 934 - 13 februari 2008 - K+L nr. 7 - tweede zondag veertigdagentijd - A-cyclus

934

EVANGELIE

Scout nam enkele leerlingen mee de berg op. Daar begon zijn gezicht te stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Plots verschenen ook Mozes en Elia. Petrus vroeg: 'Jesus, zullen we drie tenten opslaan? Een voor u, een voor Mozes en een voor Elia?' Toen klonk uit een wolk de stem van God die zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.'

Matteüs 17, 1-9



Samen met Mozes en zijn volk gaan we deze week verder op weg.

De Israëlieten hadden het heel moeilijk. Maar ze vertrouwden op God en het kwam goed. In het evangelie klinkt de stem van God, in een wolk. Ook vandaag zijn vele mensen op de vlucht. Niet voor de farao maar voor oorlog en geweld. Ze worden, net als het volk van Israël, niet rechtvaardig behandeld. Vaak moeten ze overleven in een tentje in een vluchtelingen-kamp omdat er nergens plaats voor hen is.



HET VERHAAL VAN MOZES EN DE ISRAËLIETEN

Lees je mee deel 2 van het spannende verhaal over Mozes uit het Oude Testament?

Vorige week vertelden we dat God Mozes uitkoos om het volk van Israël uit Egypte weg te halen en naar het beloofde land te leiden.

De farao van Egypte was echter heel boos omdat Mozes zijn harde werkers uit het land had meegevoerd. Hij riep zijn soldaten samen om de Israëlieten achterna te gaan. Zo snel zou hij het niet opgeven.

Intussen trok Mozes verder met zijn mensen. God wees hen de weg. Ze moesten enkel de grijze wolk volgen. Op een dag kwamen ze aan de Rode Zee. Hoe moesten ze daar doorheen? Mozes stelde voor de tenten op te slaan om even te rusten.



Plots hoorden ze een enorm kabaal achter zich. De soldaten van de farao haalden hen in. De mensen werden heel bang want ze konden geen kant meer uit. Mozes bad: 'God, help ons alstublieft.' Toen liet God de grijze wolk tussen het leger en het volk hangen, zodat de soldaten niets meer konden zien. Tegen Mozes zei Hij: 'Houd je staf boven het

water van de zee'. Toen Mozes dit deed, splitste het water in twee en ontstond er in het midden een droog pad. De Israëlieten snelden langs het pad. De soldaten volgden hen opnieuw want de rookwolk was inmiddels verdwenen. Maar zodra het volk van God de overkant had bereikt, strekte Mozes opnieuw zijn stok uit en het water kwam weer samen. Het leger van de farao werd door het water meegesleurd. De Israëlieten waren gered!

ONZE KALENDER

Zin om vandaag het tweede blaadje van je kalender te maken?

We vertelden je vorige week hoe je te werk kan gaan. Op het tweede blaadje maak je opnieuw een tekening over het verhaal van Mozes.

Of je schrijft er het gebedje op.



God,
U leidde het volk van Israël op weg naar het beloofde land.
Tijdens de tocht doken er vele problemen op.
Maar U was altijd in de buurt om te helpen.
Vandaag zijn er nog altijd mensen op weg naar het beloofde land.
We noemen ze vluchtelingen.
Velen willen in ons land wonen.
Heer, niet iedereen draagt deze mensen een warm hart toe.
Wilt U hen ook helpen, zodat ook zij een nieuwe thuis vinden?
Ik wil hen graag welkom heten.

Amen.

Groeiboom

Heb je het symbool van deze week al gevonden? Een tip: je gebruikt het vooral in de zomer. Op deze bladzijde vind je er tekeningetjes van en het komt in beide verhalen voor. Teken nu zelf dat symbooltje en hang het in je groeiboom.

Vergeet niet dat jouw groeiboom op het einde van de veertigdagentijd meedingt naar een prijsje!



SPELEN MET KANGOE

Schik de tentjes van groot naar klein. Wat lees je van rechts naar links?

