



# HUPPELKRANT

## OP WEG NAAR PASEN...



Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Ann, Lieve en Tine

Huppelkrant 935 - 20 februari 2008 - K+L nr. 8 - derde zondag veertigdagentijd - A-cyclus

# 935

## EVANGELIE

Na een lange reis kwam Jezus bij een bron. Hij vroeg aan een vrouw een beetje water voor hem te putten. De vrouw, die Samaritaanse was, reageerde verwonderd omdat Jezus haar iets vroeg. Maar Jezus begon met haar te praten. Hij vertelde haar dat Hij levend water schenkt en voedsel dat eeuwig leven geeft. Toen de vrouw ontdekte wie Jezus echt was, ging ze naar de stad en vertelde aan iedereen dat ze de Messias had gezien.

Johannes 4: 5-42

Onze tocht gaat verder. We zijn al in de derde week van de veertigdagentijd beland.

Ook Jezus trekt verder, van dorp tot dorp, op zoek naar een beetje rust, fris water en voedsel.

En Mozes, die mag op zijn lange tocht door de woestijn opnieuw rekenen op de hulp van God.

We laten vandaag ook even Jodel aan het woord.

## HET VERHAAL VAN MOZES EN DE ISRAËLIETEN

De farao en de soldaten waren verdronken in de zee. Mozes en de Israëlieten trokken verder door de woestijn. Maar het water en het voedsel dat ze hadden meegenomen, raakte op en de mensen hadden honger en dorst. Op hun weg kwamen ze langs waterputten, maar het water smaakte vies. Mozes bad tot God: 'Help ons toch!' En God luisterde. Hij maakte het water weer drinkbaar. De mensen hadden opnieuw vertrouwen in God maar niet voor lang, want ze wilden ook eten.

Plots kwam er een zwerm vogels aangevlogen die neerdaalden om te rusten. De Israëlieten konden ze vangen en aten voor het eerst sinds lang weer hun buik vol. De volgende morgen bracht God weer goed nieuws. Uit de hemel daalden witte vlokjes neer. Het leken wel grote broodkruimels. 'Dat is manna', vertelde Mozes. 'Het is best lekker. Proef maar'. En inderdaad. Het smaakte. 'Nu ben ik er zeker van dat God ons niet in de steek laat. Hij zal ons elke dag nieuwe manna geven' lachte Mozes.



## ONZE KALENDER

Tijd voor een derde kalenderblaadje. Maak daarop een mooie tekening bij het evangelie of het verhaal over Mozes. Je kunt ook Jodel met zijn vlieger tekenen.

### Broederlijk Delen



## Groeiboom

Het symbooltje dat we deze week zoeken, is niet zo makkelijk. Maar als je het verhaal van Mozes goed leest en de tekening bekijkt, zal het vast wel lukken. Probeer je het ook zelf eens te tekenen? Het staat vast leuk in je groeiboom.



Halls,

Ik ben jodel. Ik ben tien jaar en woon in Cap Range in Haïti. Ze zeggen wel eens dat dit het armste land van de wereld is. Het ligt in Midden-Amerika, maar toch wonen er in ons land alleen maar mensen van Afrikaanse afkomst. Ja, wij stammen allemaal af van slaven uit Afrika. Ik ben maar een gewone jongen, zoon van een beer. Maar dan wel een heel bijzondere beer. Mijn vader vindt altijd nieuwe dingen uit om de gewassen in onze tuin beter te doen groeien. We hebben de beste bananen van het dorp. En papa denkt niet alleen aan zichzelf. Hij wil er met het hele dorp, ja, zelfs met het hele land op vooruit. Daarom slaat hij de handen in

elkaar met andere boeren. Samen kun je meer. Toch is het niet makkelijk. In Haïti geloven veel mensen in duivels. Ze lijken wel verslaafd aan het ongeluk. En ik? Ik geloof dat het anders kan. Mijn papa werkt er zo hard voor. Kijk, buiten waait de van karrem (vastenwind). Tijd om mijn vlieger op te laten. Hoop jij met mij mee op een beter leven voor ons volk?



© Broederlijk Delen

## SPELEN MET KANGOE

Zoek de drie gelijke driehoeken. Met de woorddelen op deze driehoeken kun je een woord vormen.

