



HUPPELKRANT

OP WEG NAAR PASEN...

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant> - Stef. Ruth, Ann, Leve en Tine

Huppelkrant 937 - 5 maart 2008 - K+L nr. 10 - vijfde zondag veertigdagentijd - A-cyclus

937

EVANGELIE

Martha en Maria hadden een broer, Lazarus. Op zekere dag werd hij ernstig ziek. De dokters konden hem niet genezen. De zussen zeurdten iemand om Jesus te halen. Toen Jesus enkele dagen later in de stad Bethanie toekwam, was Lazarus al overleden. Jesus ging met Martha en Maria en een groep nieuwsgierige mensen naar de graf waar Lazarus begraven lag. Hij liet enkele sterke mannen de grafsteen weghalen, bad tot God en zei: Lazarus, kom naar buiten. En Lazarus kwam naar buiten. Velen die dit had gezien, geloofden nu dat Jesus de zoon van God was. Maar enkelen werden bang van Jesus en dachten er aan hem dood te maken.

Johannes 11, 1-45



Voel je het al kriebelen? De lente komt eraan! Nieuw leven... nieuwe kansen en ... vertrouwen.

Jesus wekt een vriend op. Lazarus mag opnieuw leven. Jesus toont zo de liefde en barmhartigheid van zijn Vader. Ook Mozes en zijn volk krijgen opnieuw vertrouwen in het leven. Ze naderen het beloofde land! En, wat meer is, God belooft hen dat Hij altijd bij hen zal blijven.

Enkele kinderen die verblijven in de ziekenhuisschool van Pulderbos vertellen hoe zij na een tegenslag opnieuw moed vatten en vertrouwen dat het wel weer goed komt.

HET VERHAAL VAN MOZES EN DE ISRAËLIETEN

Vorige week eindigde ons verhaal met Mozes die de stenen tafels met de tien geboden had stukgeslagen, omdat de mensen een gouden kalf hadden gemaakt om te aanbidden. Mozes was erg boos en teleurgesteld omdat zijn mensen niet meer op God vertrouwden maar wel op goud en juwelen. De mensen kregen spijt van wat ze hadden gedaan. Een beetje moedeloos ging Mozes opnieuw de berg op. Hij vroeg aan God om zijn volk te vergeven. God was barmhartig en stelde voor om de tien geboden opnieuw op twee stenen te schrijven. God vroeg ook om een tabernakel te maken. Een soort van heilig huisje waarin Hij altijd zou kunnen meereizen met zijn

mensen. Zo zouden ze zich niet meer verlaten voelen. Het tentje moest gemaakt worden met mooie sieraden en stoffen. Ook geurige olie, kruiden en mooi hout hoorden erbij. De mensen vonden dat een fantastisch idee en waren blij dat ze iets voor God mochten maken.

Toen het tabernakel eindelijk klaar was en iedereen trots die mooie tent bewonderde, kwam er een wolk uit de hemel die de tent helemaal bedekte. Dat was een teken van God die zeggen wilde: 'Ik ben heel blij met wat jullie hebben gemaakt en zal jullie nooit in de steek laten!'



Hallo, ik ben Kim. Ik ben elf jaar en ik ben geboren met musc. Kennen jullie deze ziekte? Ik heb het meelich met mijn buchrengen en ook met mijn spijsvertering. Ik heb hele rare slijmen. Tweemaal per dag heb ik kind nodig. Thuis is het een hele opgave om dagelijks naar de kinderziekenhuis te gaan. Daarom ben ik nu in het Rehabiliteringscentrum te Pulderbos. Hier krijg ik alle therapieën die ik nodig heb. Ik leer allerlei oefeningen en ga naar de ergo om mooie kunstwerkjes te maken. Dat doe ik heel graag. Ik neem nog niet wanneer ik naar huis mag, maar ik ben blij dat ze me hier goed op weg helpen om met mijn ziekte zo goed mogelijk te leren leven.

En ik ben Dirk. Ik ben 7 jaar. Ik ben een deeltje van een tweeling. Spijzig geneg ben ik niet zo gezond als mijn tweelingbroer. Soms ben ik wel een beetje jankers op hem. Ik zit in een rolstoel omdat mijn benen spastisch zijn. Een tijdje geleden ben ik gespeeld en nu hoop ik dat ik binnenkort beter recht kan zitten. Ik oefen kehard. Bij de ergo merk ik met mijn handen. Dat vind ik heel ref. Ik heb een lieve juf, die mij alles wat het vorige leerjaar leert, zodat ik niets mis op mijn thuischool. Ik heb veel vrienden gemaakt in de leefgroep. Ik hoop dat ik op knikken kan leren stappen. Hier in het centrum helpen heel veel mensen mij elke dag om dat mogelijk te maken.



SPELEN MET KANGOE

Volg de weg die op het plan is uitgestippeld. Wat lees je?

S	D	I	E	D
T	F	E	H	E
D	A	A	R	T
S	N	A	N	E
B	K	B	K	I



ONZE KALENDER

De Israëlieten bouwden een tabernakel voor God. In onze kerken vind je dat ook. Het ziet er wel een beetje anders uit. Ga maar eens een kijkje nemen in jouw parochiekerk. Gevonden? Vaak is het een mooi versierd kastje vooraan in de kerk. Daarin worden de gewijde hosties bewaard, die wij ook 'het lichaam van Christus' noemen. Zoals Mozes en zijn volk God meedroegen in het tabernakel, zo is Jesus vandaag ook bij ons altijd aanwezig in onze Kerk. Kan je de kerk van jouw parochie tekenen? Maak er je volgende kalenderblaadje van! Meteen heb je ook het symbooltje van deze week.



Groeiboom

Hoe ziet jouw groeiboom er inmiddels uit? Mooi versierd? Heeft hij al knopjes of blaadjes? Vandaag mag je er een pieplein kerkje in hangen. Teken het maar. Of misschien vind je hier of daar wel een kruisje dat even in je mini-boompje mag hangen?

