

**A**SSE-TER-HEIDE, de Sint-Hubertuskerk. Vandaag neemt hier de Haïtiaanse Claudinette Jn Jacques het woord tijdens de avondmis. Die staat trouwens helemaal in het teken van Broederlijk Delen, want gevolgd door een inmiddels alom gekende *Koffiestop*. Dadelijk moet zij nog verder richting Limburg. Morgen staan nog drie afspraken met stip genoteerd in haar agenda. Broederlijk Delens gasten, die in het kader van de campagne *Haïti heeft ook talent* door Vlaanderen toeren, wordt weinig rust gegund. Ze geven spreekbeurten, maken evenzeer kennis met tal van initiatieven bij ons. Zo was Claudinette vandaag te gast bij de uitgebreide jeugdvoorzieningen in Asse. Gelukkig kunnen wij, tijdens de *Koffiestop*, een beetje van haar tijd opspeuteren.

Claudinette, 28 lentes dit jaar, is al sinds haar zevende actief bij Kiro Haïti, een partnerorganisatie van de Vlaamse Chiro én van Broederlijk Delen. Ze heeft een baan als verpleegster en in haar vrije tijd is ze hoofdleidster van de Kiro in Cité Soleil, de dichtbevolkte en onveilige sloppenwijk van hoofdstad Port-au-Prince.

Kiro Haïti telt momenteel zowat 60.000 leden, zo vernemen we van Claudinette, en het doel van de wekelijkse samenkomsten is drievoudig vormend: sociaal, cultureel, religieus. „Ons land is rijk aan cultuur”, legt Claudinette uit. „Daarom krijgen in onze beweging dans, theater en muziek een belangrijke plaats toebedeeld. Zo zijn er geregeld zangwedstrijden tussen de groepen. Ook trekken de groepen tweemaal jaarlijks op bivak, om te spelen en vrienden te maken.”

## Niet verloren lopen

En de Kiroleidster vervolgt: „Maar er is meer dan dat. Wekelijks ontvangen alle leden een zogeheten actiepoint, iets om te overwegen tot de volgende bijeenkomst plus een opdracht. Je wilt voorbeelden? De komende week



Claudinette op bezoek bij kinder- en jeugdwerkingen in het Brabantse Asse. © BD/Kristof Gaublomme

# Overleven in Cité Soleil

**Een van de Haïtiaanse partners van Broederlijk Delen is de Kiro, jeugdbeweging die vooral dankzij het enthousiasme van Vlaamse scheutisten wortel schoot op het Caraïbische eiland. Onder de tropenzone doet de katholieke jeugdbeweging er evenwel meer dan vrijblijvend spelen en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Om te overleven in Cité Soleil hebben ze een richting in hun leven nodig. De 28-jarige hoofdleidster Claudinette, die de voorbije weken als gast van Broederlijk Delen door Vlaanderen toerde, vertelt er ons alles over.**

Erik De Smet

## Haïtiaanse Kiro wil leven van jongeren zin geven

eens een zieke bezoeken. Aandacht hebben voor een kind dat het moeilijk heeft, dat soort dingen.” De motivatie die achter dit alles doorschemert is toch dat kinderen en jongeren niet verloren mogen lopen. „Dat ze niet ten onder gaan aan drugs, prostitutie en banditisme”, stuïpt Claudinette pertinent aan. „En die bedreigingen zijn helaas niet denkbeeldig.”

De Kirogroepen maken wezenlijk deel uit van de parochies. Geloof speelt dan ook een grote rol in het leven van deze Haïtiaanse jeugdbeweging. Claudinette Jn Jacques: „Het geloof staat in Haïti inderdaad zeer sterk, al leeft er ook vaak angst voor God. Precies daarom besteden wij aandacht aan degelijke catechese voor de kinderen en de jongeren.”

Meteen doen de Kiroleden meer dan vrijblijvend spelen. Alle leiders krijgen een grondige opleiding. Op een vlotte manier brengen ze kinderen dingen bij over gezondheid, seksualiteit, ge-

lijkelijkheid van man en vrouw, conflictoplossing. Ook bewustmaking over de moordenaar aids staat op hun programma. Haïti bevindt zich op een keerpunt, en de jeugdbeweging wil haar bijdrage leveren.

Misschien dromen sommige oudere lezers weg bij het beeld van een jeugdbeweging in strak en onberispelijk uniform, met bijbehorende formaties, kreten en fluitsignalen die het jonge volkje blindelings gehoorzaamt. Claudinette glimlacht bij onze opmerking: „Niet de uiterlijkheden, maar je daden tonen dat je bij de Kiro bent!”

In Cité Soleil, de sloppenwijk waar ze hoofdleidster is, is het leven van jonge mensen bikkelhard. „Om te overleven heb je geduld, moed en richting in je leven nodig. Ouders hebben vaak nauwelijks de mogelijkheden om hun kroost een behoorlijk onderwijs te laten volgen. Als kind moet je jezelf overtuigen om op school te blijven

gaan. Je mag je niet van de wijs laten brengen. Dat in je eentje volbrengen, is heel moeilijk. Tiernerszwangerschappen zijn bijvoorbeeld een reëel risico.”

Gedreven vervolgt zij haar verhaal, want ze wil af van het al te negatieve imago dat mensen vaak van Haïti hebben. „En toch zijn er ook bij ons in Cité Soleil jongeren die wél slagen in het leven. Ik meen ook dat er verbetering merkbaar is. Bestuurders beginnen het zich aan te trekken. Ook bij ons zijn er jongeren die leiderschap uitstralen. Jongeren zijn de hoop van ons land!”

Claudinette wil tot slot uitdrukkelijk twee partners bedanken: de Vlaamse Chiro die het voorbije jaar vier gedreven jonge mensen naar Haïti zond om er vorming te geven, en de missionarissen van Scheut die de beweging naar het eiland brachten en nog steeds de nationale proost leveren. Niet langer een Vlaming weliswaar, maar een Congolees.

## Scheut in Haïti

Van de ettelijke Vlaamse missionarissen die actief waren en blijven in Haïti, zijn de scheutisten het talrijkst. Toch is Haïti een betrekkelijk recente missie voor deze van oorsprong Belgische paters. In 1953 begonnen de eerste scheutisten er parochiewerk voor hun rekening te nemen. Dat had te maken met paters die op zoek waren naar een nieuwe missiebestemming, nadat China (Scheuts eerste missieland) sinds 1948 niet langer meer voor hen toegankelijk was.

Vandaag toont Scheut-Haïti het internationale karakter van de congregatie. Er werken 24 scheutisten, van wie tien Vlamingen, zes Congolezen, vijf Haïtianen, twee Filipino's en een Nederlander. Provinciaal Guido Vandecandelaere: „Zes parochies zijn in handen van scheutisten. De nadruk ligt er op begeleiding van de jeugd en de vorming van lekenleiders. Ook alfabetisering krijgt een ruime plaats in het parochiewerk, evenals boeren- en vrouwengroepen. En inderdaad, wij zijn verantwoordelijk voor de Chiro, die in 1960 door pater Jos Berghmans uit Mol werd gesticht en leden telt in het hele land.”

Pater Guido vervolgt: „Scheutisten hebben grote aandacht en respect voor de Creoolse taal en cultuur, die nog steeds niet worden aanvaard. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de redactie van *Bon Nouvel*, dat op 10.000 exemplaren verschijnt en het enige Creoolse maandblad in Haïti is. Die aandacht gaat ook gepaard met de uitgave van Creoolse schoolboeken.”

Pater Jan Hanssens is dan weer nationaal verantwoordelijke voor de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede, zijn confrater Jan Hoet is actief in de wereld van de sport.

„En bij dat alles mag je niet vergeten dat wij, scheutisten, ook priesters zijn die een taak hebben in de liturgie, de catechese en de geloofsvorming van onze mensen”, besluit pater Vandecandelaere.

### Advertentie

**LAUWERS**

We reizen verder dan je denkt

IJsland	8d - hp	€ 2.349
New York & Washington	8d - hp	€ 2.199
Kreta	8d - hp	va € 820
Malta	8d - vp	va € 999
China	11d - vp	€ 1.830
Brazilië	12d - hp	€ 2.390
Bali	13d - hp	va € 1.699
Mexico	14d - hp	€ 1.990
Vietnam	14d - vp	€ 2.799
Zuid-Afrika	15d - vp	€ 2.999
Zuidwest USA	15d - hp	€ 2.999

Nederlandstalige begeleiding vanuit België!

**GRATIS BROCHURES**

070/35.08.18

www.lauwers.be

### Advertentie

**GOEDKOOPST** in zijn assortiment

**toiletpapier extra dik**

Everyday

4 lagen 6 rollen

€ 1,97

colruyt laagste prijzen