



Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen
e-mail: huppelkrant@kerknet.be
<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Ann, Lieve en Tine
Huppelkrant 940 - 26 maart 2008 - K+L nr 13 - Tweede paaszon

EVANGELIE

Omdat de apostelen Jezus hadden gezien na zijn dood, kregen ze opnieuw geloof en vertrouwen en vertelden ze het goede nieuws aan iedereen die het horen wilde. Vele mensen lieten zich dopen omdat ze bij de volgelingen van Jezus wilden horen. Ze vormden samen een hechte groep en deden alles samen. Ze verkochten alles wat ze hadden en deelden het uit aan wie het nodig had. Elke dag kwamen ze samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en aten in vreugde. Ze loofden God en Hij zorgde ervoor dat er steeds meer mensen bij de groep kwamen.

Naar Handelingen 2, 42-47

In het verhaal uit de Bijbel lees je hoe, lang geleden, de eerste christenen samenkwamen en alles deelden met elkaar, omdat ze Jezus wilden volgen. De leerlingen ontmoetten elkaar in de tempel, waar ze luisterden naar de woorden van God. De kerk is voor ons ook zo'n plaats, waar we stil worden en vieren dat Jezus leeft onder ons. En net als de mensen dat in de tijd van Jezus deden, delen wij ook nu vele goede dingen met elkaar.

Lees je mee het dagboek van twee gezinnen? Ze vertellen hoe ze iedere dag opnieuw hun best doen om te leven zoals Jezus het graag wil.

HET DAGBOEK
van mama Toto, papa Lambert,
Jessy (14), Berto (9) en Natan (7)



HET DAGBOEK
van mama Sofie, papa Geert,
Lena (9), Anne (7) en Mara (5)

Vrijdag

Onze ontbijttafel is tijdens de week net een hotel: de laatste komt pas aan als de eerste alweer vertrekt. Toch heeft deze drukte ook iets gezelligs, het is een soort ritueel. Na schooltijd maken we met mama pizzadeeg. Alles wordt goed gekneet en ieder mag er om de beurt zijn handen in zetten. Daarna samen lekker smullen. Voor we gaan slapen, leest papa een verhaalje. Samen op het bed luisteren naar 'Eftjes in dromenland', en dan lekker onder ons dekentje!

Zaterdag

Een drukke dag: tekenacademie, dansles, broedschappen doen, vriendjes komen spelen. 's Avonds komen nonkel Dimitri en tante Ellen op bezoek. We eten aan de lange tafel waaraan iedereen altijd mag aanschuiven. De tafel dekken en afschuiven is geen probleem. We hebben een beurtrol. Elke dag is er een ander helpertje.

Zondag

We zitten lang samen aan de ontbijttafel. Daarna gaan we naar de kerk. Als er geen nevendienst is, vinden wij het niet zo fijn. Lena dient de mis. In de namiddag met z'n allen naar een theatervoorstelling heel mooi. Het regent als we buitenkomen. Dan maar een vieruurtje thuis in plaats van een drankje in de stad. Het is snel avond. We zijn klaar voor een nieuwe week.

Vrijdagavond

Papa stuift even met zijn schoolwerk om het eten dat mama klaarmaakte op te dienen, want de jongens hebben grote honger. Aan tafel vertelt Jessy dat hij op school een vriendje heeft geholpen met moeilijke oefeningen. Natan was zelfs in een gevecht tussen beide gekomen en had de vechtersbomen gekalmeerd. Mama komt mee thuis van haar werk maar legt toch nog even vers beddengoed voordat de kinderen slapen gaan.

Zaterdag

Berto is als eerste wakker en maakt het ontbijt klaar. Ze kan mama alvast eten koken voor de volgende dagen. Papa komt pas om 19 uur thuis van zijn werk. De broers spelen samen. Jessy leert zijn jongere broers, die zich een beetje vervelen, een nieuw spel. Na het spelen ruimt Natan zijn speelgoed op.

Zondag

Papa staat vroeg op en maakt het huis netjes. Ook mama is druk in de weer. Ze bakt voor iedereen een lekker omeletje. Ondertussen gaat Jessy naar de bakker. Berto en Natan spelen met een vriendje dat ze uitgenodigd hebben omdat het anders alleen thuis was. Het wordt een fijne namiddag.

SPELEN MET KANGOE



Stap de trap af.
Bij elke stap voeg je een letter bij.

- 1) 9de letter uit het alfabet
- 2) binnen
- 3) woorden vormen een ...
- 4) dat doe ik als ik blij ben
- 5) een ander woord voor familie

