

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Marie-Rose, Lieve en Tine

Huppelkrant 941 - 2 april 2008 - K+L nr 14 - Dente paaszondag - A-Cyclus

EVANGELIE

Enkele dagen na Jezus' dood gingen twee leerlingen op weg naar het dorpje Emmaüs. Onderweg praatte ze over alles wat er was gebeurd in Jeruzalem. Jezus kwam naar hen toe en sprak hen aan. Maar de mannen herkenden hem niet. Ze vertelden hem hoe Jezus uit Nazaret werd gekruisigd en wat de vrouwen daarna bij het graf hadden gezien. Ze wisten niet meer wat ze moesten geloven. Jezus was verbaasd over hun ongeloof en vertelde hen over de profeten die dat alles toch hadden voorspeld. Toen ze het dorp naderden, nodigden de mannen Jezus uit bij hen te blijven. Hij ging met hen aan tafel, nam het brood, sprak een zegen uit en brak het. Nu herkenden ze Jezus. Toen verdween Jezus. De leerlingen stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de apostelen en vele anderen vertelden hoe ze Jezus hadden herkend bij het breken van het brood.

Naar Lucas 24, 13-35



Twee mannen gaan op pad. Weg uit Jeruzalem omdat de gebeurtenissen in de stad hen droevig stemmen. Ze hebben er niets meer te zoeken en hopen onderweg hun verdriet te kunnen vergeten. Op hun tocht ontmoeten ze Jezus. Die ontmoeting geeft hen weer hoop en vertrouwen.

Zin om ook op pad te gaan. Net als de Emmaüsgangers?

Vraag aan je catechist, juf, meester, mama of papa om samen met een groepje vrienden op stap te gaan. Zomaar, langs mooie wegen waar je vele mensen tegenkomt. Doe zoals de leerlingen en sla een praatje met elkaar. Wedden dat het een boeiende tocht wordt en dat je vol nieuwe energie weer thuiskomt?



Wist je trouwens dat het op 7 april Wereldgezondheidsdag is? Stappen is immers ook heel gezond!



De vormelingen van de Sint-Jacobparochie te Ieper gingen op pad. Ze noemden het hun 'Blij-Meedoën-Dag'.

De vormelingen van vorig jaar ze vertellen:

Vanmorgen vroeg opstaan, want we gaan met alle vormelingen samen op stap!

Ieder groepje gaat met zijn catechist langs kleine, smalle weggetjes naar de plaats van afspraak. We krijgen een plannetje mee. Eerst spreken we af wie het plan bekijkt en de weg uitstippelt. Hem of haar moeten we vertrouwen, net zoals we op God kunnen vertrouwen.

Tijdens het wandelen spreken we voorbijgangers aan om te vragen hoe zij hun vormsel beleefd hebben. We houden het ook eventjes stil om te luisteren naar de natuur.

Eenmaal op de afgesproken plaats aangekomen, treffen we de andere groepjes.

Van het vele stappen hebben we honger gekregen. We picknicken samen. Nu pas valt het pas op hoe groot de groep wel is. Allen met hetzelfde doel: we willen ons voorbereiden op ons vormsel en groeien in ons geloof.

Na de picknick doen we spelletjes zoals touwtrekken, volksspelen met een Bijbelse uitleg, blindemannetje,...

Veel te vlug komen onze ouders ons terug oppikken.

We krijgen nog een ballon met een kaartje waarop we een wens mogen schrijven. Na een korte bezinning laten we de ballon op.

Binnenkort gaan de meisjes en jongens die dit jaar hun vormsel doen, samen op stap. Ze kijken er heel erg naar uit.

Vooraf omdat ze het met z'n allen samen doen!



SPELEN MET KANGOE

Wat een lang woord!

- Schrap in de woordenslang alle namen van groenten.
- Zet de letters die overblijven op een rij.
- Je leest een lang woord.

