



# HUPPELKRANT

## OPEN DEUR ZIJN

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen  
e-mail: huppelkrant@krednet.be  
<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Lieze, Liesbet en Tobias, Lieve en Tine  
Huppelkrant 942 - 9 april - K+L nr 15 - vierde paaszonntag A-cyclus

# 942

### EVANGELIE

Jesus zegt tegen de Farizeeën: Wie door de deur van de schapestal binnengaat, is de herder van de schapen. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. De schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

'Ik ben de deur voor de schapen,' zegt Hij verder. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal Hij gered worden. Hij zal zo en wij lopen en een weide vinden. Wie vóór mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Zij kwamen om de schapen te slachten. Maar ik ben gekomen om de schapen het leven te geven.'

Naar Johannes 10, 1-10

Jesus vertelt dit verhaal aan de Farizeeën omdat zij niet in hem willen geloven. Ze waren zelfs boos omdat Hij een blinde had genezen. Hij wil hen duidelijk maken dat Hij gekomen is om de mensen te helpen.

Jesus vergelijkt zichzelf met een open deur. En verder ook met een goede herder. De mensen zijn de schapen. Ze weten dat ze bij hem veilig zijn en dat ze altijd op hem mogen vertrouwen.

**Willen wij ook voor elkaar een open deur zijn? Een deur waarlangs iedereen altijd binnen kan? Zeker. Maar dat betekent ook dat we elkaar altijd opnieuw kansen moeten geven.**

De plussers van de parochie Blauwput in Kessel-Lo bereidden samen de Goede Vrijdagviering voor.

Lees maar hoe zij hun deurtje openzetten voor Jezus en voor elkaar.



Samen met mijn ouders zocht ik naar passende voorbeden bij het lijdensverhaal. Ik ontdekte zo hoe dit verhaal ook vandaag nog leeft. Zieke en eenzame mensen zijn gelukkig als iemand bij hen is, net zoals Jezus op de Olijfberg zijn leerlingen vroeg om bij hem te blijven. Voor de leerlingen was het moeilijk. Ze vielen in slaap. Ook voor ons is het niet gemakkelijk een beetje tijd te maken voor een bezoekje. Jezus maakt altijd tijd voor mensen. Zijn deur staat altijd open.

Liesbet



We luisterden tijdens de voorbereiding naar het lijdensverhaal van Jezus. Daarin lezen we dat ook Jezus mensen nodig heeft. In de tuin van de Olijfberg vroeg Hij zijn vrienden met hem te waken en te bidden. Later kon Jezus zijn kruis niet alleen dragen. Het was te zwaar, waardoor Hij viel. Simon van Cyrene hielp hem. In de Bijbel lezen we dat Jezus de mensen altijd wil helpen. Hij troost ze, vergeeft hun fouten en vraagt hen beter te leven. Niemand stuurt Hij weg. Ook niet zijn vrienden die op de Olijfberg in slaap vielen, al was Hij een beetje ontgoocheld. Iedereen is welkom bij Jezus, zijn deur staat altijd open.

Lieze

Het was fijn dat iedereen iets kon doen in de viering. Ik mocht een stukje lezen en piano spelen. We zochten zelf jongeren bij elkaar om de muziek te verzorgen. Dat deden ze zelfs heel graag. Dat gaf me een fijn gevoel. Hadden we ze niet aangesproken, dan waren ze waarschijnlijk niet gekomen. Als we de deur openzetten, komen ze naar binnen en voelen ze zich welkom.

Tobias



Jezus,  
In jouw verhalen spreekt Jij vaak over schapen.  
Ik vind het schaap een mooi en lief dier.  
Het doet niemand kwaad.  
En dan is er de herder.  
Hij houdt ontzettend veel van zijn schapen.  
Loopt er een schaap verloren, dan zoekt de herder het dier tot hij het vindt.  
  
Lieve Jezus,  
ik snap het wel.  
Jij bent onze Herder en wij zijn jouw schapen.  
Ik vertrouw erop dat Jij me zult zoeken  
mocht ik verdwalen.  
  
Dag Jezus,  
dag lieve Herder van mij

### SPELEN MET KANGOE

Een vraag-



Schrap een van de letters in elk vak. Laat telkens de letter staan die eerst in het alfabet komt.

