

Huppelkrant - Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen

e-mail: huppelkrant@kerknet.be

<Redactie Huppelkrant>: Stef, Ruth, Lieve, Tine, Marie-Rose, Leen en Joachim

Huppelkrant 943 - 16 april 2008 - K+Lnr. 16 - vijfde paaszonndag - A-Cyclus



### EVANGELIE

Jesus zegt tegen zijn leerlingen: Wees niet ongerust maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zal ik een plaats voor jullie klaarmaken. Sullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Thomas vraagt verwonderd: Hoe kunnen we de weg kennen als we niet eens weten waar u naartoe gaat? Jesus antwoordt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als jullie mij kennen, kennen jullie ook mijn Vader. Filippus begrijpt het nog altijd niet en vraagt: Laat ons de Vader zien, Heer. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. antwoordt Jesus weer: Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik.

Johannes 14, 1-12



Jesus vraagt ons op hem en op zijn Vader te vertrouwen. En dezelfde weg te gaan als Hij. Het eerste lukt af en toe nog wel. Het tweede, dat is andere koek.

Hoewel, een beetje zoals Jesus op weg gaan doe je alvast als je je vormsel doet. Samen een jaartje of twee onderweg zijn, en misschien elkaar na het vormsel nog eens ontmoeten. En wist je dat sommige jongeren zelfs voor een wel hele lange weg kiezen?

Enkele vormelingen en hun catechist vertellen ons hoe zij Jesus zien als de weg, de waarheid en het leven.



Voor mij is dit een heel speciaal jaar, want ik word gevormd. Dat vormen is zoals werken met boetseerlei. Je kan kneden en herbeginnen. Mijn catechiste helpt me mezelf te kneden naar het voorbeeld van Jesus. Ook God helpt me daarbij. Hij geeft me telkens nieuwe kneedkansen.

Leen



Ik vergelijk catechese geven met een landbouwer die zaad uitzaait op zijn akkers. Er zijn zaadjes die vlug groeien. Sommige zaadjes vragen meer tijd en moeite om open te bloeien. Het is de kunst om al deze zaadjes te begeleiden en te helpen. Zo worden onze vormelingen voorbereid op hun grote dag met liefde, vertrouwen en geduld.

Marie-Rose



Ik heb nog drie jaar te gaan. Samen met enkele andere leeftijdsgenootjes koos ik immers voor de 'lange weg'. Dat betekent dat ik mijn vormsel pas op mijn zeventiende zal doen. Regelmatig komen we samen met onze catechist om te praten en te werken rond een thema. We leren er vooral hoe we met elkaar en met de anderen kunnen omgaan. Zo hebben we eens een wandeling gemaakt in een rolstoel om te voelen hoe mensen met een handicap leven. Elke samenkomst brengt me iets nieuw bij en doet ons even stilstaan bij de dingen die echt belangrijk zijn. Na iedere samenkomst houden we een bezinning in de kerk. Ons grote voorbeeld is Franciscus van Assisi. Dat is ook het hoofdthema van onze groep. Zijn leven en zijn inzet sporen ons aan. Als we zestien zijn, gaan we zelfs op reis naar Assisi! Daar kijken we nu al naar uit. En natuurlijk naar ons vormsel, waaraan we vijf jaar hebben gewerkt!

Joachim



### SPELEN MET KANGOE

Zeg het met getallen

\* Zoek de woorden in het rooster.

9 x 9   7 x 7   9 x 7   8 x 8   8 x 7   9 x 8

63 je voor God	56 Zoon en de	81 In het	64 de Vader, de	49 vormsel kies
74 Jesus is	65 van de	72 heilige Geest.	62 Schepper	48 in de kerk