

**V**AKANTIE. Een mens kan er toch zo'n behoefte aan hebben! Vakantie. Eindelijk de kans om uit de dagelijkse sleur te stappen. Ik heb bewondering, mijn God, voor mensen die op een eenvoudige wijze kunnen genieten van hun vakantie. En dat is bepaald niet vanzelfsprekend. Vakantiebestemmingen lijken almaar verder af, het moet ook steeds avontuurlijker en exotischer.



Mijmeringen met God

Ik kijk ook op naar mensen die erin slagen om vanuit een ander ritme in hun vakantie meer stil te staan bij alles. Bepaalde mensen slagen erin werkelijk uit de stroom van activiteiten te stappen en als het ware contemplatiever in het leven te staan. Ze laten de dingen veel meer op zich afkomen, in plaats van ze zelf te willen beheersen. Ze genieten van rustig samen zijn met anderen. Ze staan in bewondering voor de zomerbloemen, voor de natuur op zich. Ze nodigen eens vrienden uit, omdat

dit in de drukte soms wordt vergeten.

Zou het ook niet de bedoeling van vakantie zijn, mijn God, dat we vrijer zijn, dat we ruimte maken? Met al onze drukdoenerij zijn we dat misschien wat verleerd. Sommigen hebben het net om die reden ook niet makkelijk met de ruimte die vrijkomt tijdens vakantie-momenten. Haal je hen weg uit de dagelijkse sleur, dan weten ze plotseling niet meer wat te doen en vervelen ze zich. Daarom ook kiezen nogal wat mensen om zelfs

## Vakantietijd

ANITA GALLE

tijdens hun vakantie nog voluit van de ene activiteit naar de andere te hollen.

Rustiger? Dat zijn onze vakanties al lang niet meer. Het is gewoon een anders actief zijn. Ik hoef maar te denken aan de 'zwarte dagen' op de *route du soleil*, waar men bumper aan bumper staat aan te schuiven op weg naar de zon. Ik zou het niet kunnen. Zelf kies ik voor een rustig ritme tijdens vakantietijd. Zoals er 'slowfood' bestaat, zo is voor mij vakantie alles in een traag ritme kunnen beleven. In plaats van met velen samen te zijn op festivals of op overvolle stranden, kies ik graag voor rust en stilte. Mensen ontmoeten vind ik ook belangrijk. En uw natuur, mijn God, daar kan ik tijdens de vakantie maar niet genoeg van krijgen!

Stilte zoeken en vinden, het is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Hoe veel zomeravonden zijn er niet dat de bastonen van een of ander muziekenvenement koppig weigeren te sterven? Als ik aan vakantie denk, dan blijf ik bovendien denken aan hen voor wie

vakantie niet betaalbaar is. Want ondanks alle promoties van reisagenten zijn vakanties nog steeds niet goedkoop. Wie het niet breed heeft, die moet er gewoon niet aan denken om ver weg te gaan. Het moet echt pijnlijk zijn om vast te stellen dat je ook daarin aan de kant blijft staan, niet mee kunt met wat zo velen zich wel kunnen veroorloven.

Vakantie heeft voor mij ook iets van stilstaan, aansluiting zoeken bij mijn dromen en verlangens, en beseffen dat ik misschien hier en daar wat moet bijsturen, dat ik het wat anders moet aanpakken. In de open ruimte waar vakantie voor zorgt, is het voor mij logisch dat ik ook meer bij U vertoef, mijn God. Ik wil U in deze periode niet met vakantie sturen. Dat zou wat vreemd zijn, vind ik. U behoort tot de basisuitrusting van mijn leven. Het is dan ook logisch dat U tijdens de vakantie er evenzeer bij hoort.

Vakantie is rust zoeken in mijn hoofd en in mijn hart. Het is de ruimte vrijmaken om vervolgens bewuster en met nieuwe energie te starten. Vakantie is de kans niet onbenut laten om tijd te maken voor elkaar, de drukke agenda mag immers aan de kant blijven. Je hoeft niet dit of dat doen, het is of je de tijd meer tijd kunt laten zijn. Ik gun mensen zo van harte een deugddoende vakantie waarin ze geluk en verbondenheid mogen ervaren, verbondenheid met hun naasten, met onbekenden, met de natuur. En met U, mijn God.

## OMROEP

• 6 juli, 8.30 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23.20 uur via Canvas). Vandaag Jeruzalem. Torenend naar de hemel, de tweede aflevering in de nieuwe serie *Heilige plaatsen*. Jeruzalem is een heilige plaats voor de drie grote monotheïstische godsdiensten – joden, christenen en moslims. De Bijbelse stad is een plek van geloof en mythische verhalen, een plek ook waar profeten en zinzoekers zich thuis voelen. Maar ook oorlog en geweld tekenen de stad. Haar zoektocht naar vrede lijkt wel een eeuwige strijd. Braambos volgt drie mensen voor wie Jeruzalem een thuishaven is: een jonge Armeense christen, die in het Armeense deel van de oude stad is opgegroeid, een orthodoxe jood, die samen met zijn verloofde vanuit de Verenigde Staten is geïmmigreerd naar het 'beloofde land', en ten slotte een muezin werkzaam in de Al Aqsa-moskee. Computeranimaties helpen bij de historische reconstructie van de stad. Michel Laub van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België is te gast om de documentaire te kaderen.

*God, zegen onze vakantietijd met rust en dankbaarheid. Blijf bij ons, schenk ons uw Geest, zodat we in deze periode de weg naar ons hart kunnen vinden.*

## De vrome kudde



### ONZE KERK

Een zondige mens bidt: „Heer ik ben een grote zondaar. Ik verdien de hemel niet. Laat me dan ook nog wat langer hier blijven.”

Aankondiging voor het nakende parochiefeest, opgetekend in het parochieblad: „De vis op het menu is dezelfde van vorig jaar!”

Gezien op de gevel van een kerk in een Londense buitenwijk: „Waar zult gij zijn op de Dag des Oordeels?” Had iemand daaronder gespoten: „Nog steeds hier, wachtend op de bus!”

Pastoor tot de koster: „Vandaag heeft de omhaling plaats vóór de preek. Ik wil het immers hebben over de spaarzaamheid.”

Ingezonden door Jan Bouckaert

### ONZE KERK BIS

Onze pastoor  
Heeft een deken  
Waar hij ook  
Kan tegen spreken

Ingezonden door Peter Boshoeft

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

## VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba  
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

### Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

### Oplossing van de puzzel van vorige week: KAMERLINDE

iets niets-zeggends	landman	vlug	militair	plaats in Oekraïne
hemel-schijnsel	ambts-halve	plaats in Noord-Holland	vertrager	
mening	2	9		4
de dato				voordat
	liefde-gift			
	hortend			
inwendig orgaan		1	schande	landtong
woestijn in Azië		8	zangspel	aard-appel-gerecht
10				
roem			onbeduidend mens	lofdicht
luidruchtige slaper			5	sterk schijnend
			6	
				voeg-woord
				maan-stand
ambts-halve		overdaad		
genees-heer				
				7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----