

Huppelkrant 972

3 december 2008 – K+L nr. 49 – Tweede zondag van de advent
Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
e-mail: huppelkrant@kerknet.be
redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne, Onan

Evangelie

IN HET Oude Testament vertelt de profeet Jesaja: 'Ik zend een bode voor jullie uit. Hij zal een weg voor jullie banen. Maak de weg van de Heer klaar, maak zijn paden recht!' Johannes doopte de mensen in de Jordaan. Zodat hun zonden vergeven zouden zijn. Hij sprak tot de dopelingen: 'Na mij komt iemand die veel sterker is dan ik. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest'.

Marcus 1, 1-8

BEN JIJ gedoopt? Vast wel. Kangoe ook. Maar daarom lopen we nog niet altijd spontaan op het rechte pad. Waar liep het al eens fout? Vertelden we leugens of spraken we kwaad over anderen?



SOMMIGE mensen moeten het met weinig stellen. Ze vinden geen werk omdat ze niet meer jong zijn, of ziek. Geen werk betekent geen inkomen. Rechtvaardig kan je dat niet noemen. Maar soms vinden deze mensen toch een plek waar ze welkom zijn.

Jonas, Mattias, Chiara, Tiffany, Jasper, Olivier en Jamie gaan samen op pad. Ze zoeken een plaats waar Jezus' droom een beetje werkelijkheid wordt. Ze belanden in een kringloopatelier.

Erica vertelt: In dit atelier werken mensen die moeilijk elders werk vinden. Ze klussen hier een tijdje tot ze klaar zijn om in een echt bedrijf te werken.

Maria, medewerkster: Vandaag maken we het speelgoed schoon. Zo kunnen arme gezinnen voor een prikje ook mooie spullen kopen.

ADVENTSLIED

Eerste en tweede strofe

VORIGE week begonnen we aan de grote schoonmaak. We maakten een eerste kamertje klaar in ons hart. Hebzucht maakte plaats voor soberheid en solidariteit. We proberen tevreden te zijn met wat we hebben en weg te schenken aan wie minder heeft. Deze week is het

de beurt aan de tweede kamer. Wat krom is, moet recht. We denken ook aan wie honger heeft of alleen is op de wereld en dromen samen met Robby van een meer rechtvaardige wereld. Want ons hart moet helemaal schoon, om Jezus goed te ontvangen.



Refrein:



Olivier: Alle knuffels, kledij en speelgoed worden eerst gewassen zodat de mensen die het kopen propere spulletjes krijgen.



Tiffany schrobt er duchtig op los. Het is dan ook voor een goed doel.



Jonas: kuisen is niet mijn ding. Maar als ik hoor dat arme mensen dit speelgoed voor een prikje kunnen kopen, wil ik graag de handen uit de mouwen steken.

