

**V**ROOM volk, de katholieke West-Afrikanen. Ons land telt twee katholieke gemeenschappen (zeg maar parochies) voor Engelstalige Afrikanen, zijnde Nigerianen, Ghanezen, Zambianen... Father Sebastian Onah, priester van het Nigeriaanse bisdom Nsukka, is hun pastor. We hebben afgesproken na de mis in de Heilig-Hartkerk aan de Antwerpse Lange Beeldekensstraat, maar drie-kwartier na aanvang zijn ze (nog maar) bij het evangelie.

Ander aanvoelen van de tijd? Wij zijn in elk geval onmiskenbaar in Afrika beland. Trommelgeroffel onderstreept de zang, maar de liturgie verloopt ook deels in het Latijn. Ook ligt de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers merkbaar lager dan wij in Vlaanderen gewend zijn. Veel klein grut vrolijk ongedwongen de viering op.

## Jonge Kerk

Nigeria kan bogen op een van 's werelds snelst groeiende katholieke gemeenschappen. Samen met Congo telt het land thans de meeste priesterroepingen ter wereld. Een seminarie in het zuid-oosten zou met duizend studenten het grootste zijn op onze planeet, en toch houdt het aantal wijdingen geen gelijke tred met de doopsels.

De Nigeriaanse Kerk is jong in menig opzicht. De eerste missiepost van betekenis werd pas opgericht in 1883. Later trokken missionarissen naar het noorden, waar ze al gauw stootten op de islam. In Nigeria zijn er ook de verscheidene protestantse groepen evenals tal van typisch Afrikaanse kerkgemeenschappen, die een mix bieden van christendom en inheemse religieuze praktijken.

Pastoor Onah: „Ongeveer twintig procent van de bevolking is vandaag rooms-katholiek. De sterkste concentratie van katholieken vind je om historische redenen in het zuidoosten van het

# Eerst Afrikaaan

**Bij conflicten tussen christenen en moslims in het noorden van Nigeria vielen recent nog honderden doden. Het grootste Afrikaanse land wat betreft bevolking komt meermaals minder gunstig in het nieuws. Toch zal volgens sommigen net deze streek in de toekomst uitgroeien tot een van de bloeiende centra van het christendom. Hoezo? Op een zondag trokken wij naar katholieke Nigerianen van bij ons.**

*Erik De Smet*

land, maar overal in Nigeria werden bisdommen opgericht. Het katholicisme verspreidde zich via de kusten van West-Afrika. De islam kwam dan weer uit het noorden Nigeria binnen, door de woestijn van Niger. Daardoor staat de islam in het noorden zo sterk. Andere gebieden, in het centrum en het zuidwesten, hebben een veel meer gemengde bevolking." Meteen de reden waarom deze Afrikaanse katholieken zich veel zelfbewuster opstellen tegenover de islam dan hun geloofsgenoten in het Westen.

De confrontatie tussen islam en christendom kwam onlangs nog maar eens negatief in het nieuws. In Jos, de hoofdstad van een van de centrale deelstaten, kwam het al meermaals tot een bloedig treffen tussen aanhangers van beide godsdiensten. Vierhonderd mensen verloren daarbij al het leven. Tienduizenden zouden zijn verdreven uit hun huizen.

Aanleiding van het geweld was de uitslag van een plaatselijke verkiezing. De door christenen gesteunde Peoples's Democratic Party eiste de overwinning op, zeer tot ongenoegen van de All Ni-



## NIGERIA

- Werd in 1960 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk
- Meer dan 300 talen, officiële taal Engels
- Met 148 miljoen inwoners het grootste land van Afrika
- Belangrijkste etnische groepen: Yoruba, Hausa en Igbo
- Voornaamste inkomsten: olie uit de Niger-delta
- Levensverwachting: amper 47 jaar
- Islam: 50 procent, in het noorden
- Christenen: 40 procent, verdeeld over verschillende confessies

geria's People's Party, die de moslims wil vertegenwoordigen. Er braken rellen uit, er werd geplunderd. Foto's van opgestapelde dode lichamen van moslims in een moskee gingen de wereld rond. Het was overigens niet de eerste keer dat iets dergelijks plaatsvond in deze regio.

Father Onah reageert: „De problemen lijken misschien religieus van aard, in wezen hebben ze niets te maken met godsdienst. De motieven van het geweld zijn louter politiek. In de praktijk komt het echter wel erop neer dat moslims en christenen in het gebied lijnrecht tegenover elkaar staan.”

Dezelfde boodschap bij de aartsbisschop van hoofdstad Abuja, mgr. John Onaiyekan. De katholieke kerkleider veroordeelde meteen het geweld in Jos. Hij betreurde daarbij ook de grote schade die het conflict toebrengt aan de inzet voor goede relaties tussen de etnische, politieke en religieuze groepen. Daarom riep hij de regering in Abuja op om de rust en de vrede in de getroffen regio te gaan herstellen. Ook hij wees op de politieke achtergronden van het conflict: „Wij betreuren

het dat er mensen zijn die politiek voordeel willen halen door godsdienstige kwesties te manipuleren, te gebruiken en te misbruiken.”

Hoe sterk staat het Nigeriaanse christendom spiritueel? „De geloofspraktijk onder Nigeriaanse christenen is zeer sterk”, verzekert Sebastian Onah. „In elke stad in Nigeria is het elke zondag feest. Volledige families zie je piekfijn uitgedost ter kerke gaan. Bij elkaar komen en samen God loven en prijzen is voor een Nigeriaanse christen vanzelfsprekend. In onze liturgie is het Afrikaanse element het duidelijkst door het dansend bewegen tijdens de dienst.”

## Per opbod

Maar er is blijkbaar meer. Na het slotgebed van de viering die wij in Antwerpen bijwonen start zowaar een veiling van kalenders. Een financiële actie voor de Kerk overzee, zo blijkt. De handen van de gelovigen gaan snel de lucht in. Twintig euro, vijftig, honderd... „Hoe meer je geeft, hoe meer zegeningen je in 2009 krijgt toebedeelt!”, roept een lector enthousiast. En ook: „Mirakels kunnen gebeuren!” Slik.

„Dit is nu typisch Afrikaans”, verklaart pastoor Onah. „Als je iets wil, moet je wat geven. Het idee van het offer zit ingebakken in de cultuur. En een Afrikaanse katholieke is allereerst Afrikaan, pas dan katholiek. Het Afrikaanse wereldbeeld toont zich dus in onze godsdienstige praktijk. Ook bij de Nigeriaanse moslims overigens.”

En moreel handelen? Welke plaats krijgt dat? De evangelisatie moet in de diepte gebeuren, geeft de priester nog mee. Woorden uit zijn preek zinderen na: „Een waarachtige christen discrimineert zijn medemens nooit. Niet naar kleur, etnische groep of godsdienst.” Mag het nog een keer worden gezegd? De gelovigen antwoorden met Amen.

## Advertentie



**Verhuizen... dat nooit!**

Alle verdiepingen weer bereikbaar



ThyssenKrupp

Vraag vrijblijvend informatie

Overal in België - 24u/24u!

Esthetisch en discreet!  
Eigen fabricaat!

0800 94 365 - GRATIS



**NIEUW**  
ook voor  
smalle trappen

www.monolift.be

## Trapliften - Huisliften

Ja, stuur mij uw GRATIS documentatie

KL

NAAM .....

ADRES .....

TEL. ....

ThyssenKrupp Monolift nv - Kaleweg 20 - 9030 Gent - Fax 09 216 65 75 - info@monolift.be  
Regionale centra: 02 217 37 84 - 03 239 21 43 - 011 25 25 43 - 09 216 65 65 - 050 34 54 50



De geloofsbeleving van Afrikaanse katholieken is doordeesemd van de Afrikaanse kosmologie. Hier nemen Nigeriaanse christenen deel aan oeroude, sommigen zouden zeggen heidense, rituelen. © Reporters