

Op zoek naar een kribbe

Toon Osaer

Het evangelisatiecongres *Brussel-Allerheiligen* maakte onmiskenbaar iets los.

Met zichtbaar genoeg blikken kardinaal Danneels, hulpbisschop Jozef De Kesel en diens adjunct Herman Cosijns erop terug. Een van de tastbare resultaten, het project *Betlehem* voor sociale huisvesting, loopt gesmeerd. In deze kersttijd lanceert het drietal wel een warme oproep om het initiatief ook financieel een duwtje te geven.

Betaalbare huisvesting blijft een levensgroot probleem

KUN je wel de vruchten tellen van een evangelisatiecongres? We wagen het. „Het zelfvertrouwen van de Brusselse Kerk nam heel zeker toe. We durven makkelijker naar buiten te treden en de dialoog met de samenleving aan te gaan”, steekt mgr. De Kesel van wal. „Voorts is de aandacht voor een mooie liturgie aangescherpt. De aanbidding van het heilig sacrament nam opmerkelijk toe. Op meer dan honderd plaatsen in Brussel vindt die nu geregeld plaats. En kwam een blijvend diaconaal project uit voort.”

„Eigenlijk groeide dit alles al onderhuids,” weet de kardinaal, „maar het congres zorgde als het ware voor een ‘verdichtingsmoment’. Brussel vond in die dagen zijn beste ik. We vonden ook de vreugde van het evangelie terug, en daaruit putten we zelfvertrouwen, zonder overmoedig te worden. Ik denk niet dat we *Brussel-Taizé* zouden hebben aangedurfd zonder de ervaring van *Brussel-Allerheiligen*.”

Twee jaar na datum willen we wel eens weten wat er geworden is van de opgemerkte oproep om zich voluit te engageren in de strijd tegen de woningnood. „Het is bepaald niet bij mooie woorden gebleven”, onderstreept Herman Cosijns. „Het was trouwens geen impulsief gebaar. Van meet af wilden we iets structureels lanceren, zij het bewust kleinschalig en

Oproep

Uiteraard beschikt niet iedereen over een leegstaand pand om te verhuren. Toch kan iedereen bijdragen aan het lenigen van de nood aan sociale huisvesting. Het aartsbisdom richtte in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting immers het *Betlehem Fonds* op. Met de ingezamelde gelden worden renovatiewerken en verbouwingen uitgevoerd om gebouwen geschikt te maken voor sociale huisvesting.

„Christenen, denk aan *Betlehem* waar geen plaats was in de herberg”, vraagt kardinaal Danneels. *Kerk+Leven* ondersteunt die oproep en hoopt dat zijn lezers dit kerstproject gul zullen helpen met een gift op rekening 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting met uitdrukkelijke vermelding „*Betlehem Fonds*”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

doenbaar voor individuen. Vandaar dat we sloop gingen met de sociale verhuurkantoren in Brussel. Op die manier konden we in-

dividuele verhuurders bereiken en hen aanmoedigen om panden toe te vertrouwen aan de huurmarkt. Het sociaal verhuurkantoor neemt alle administratieve verplichtingen voor zijn rekening. Het zorgt ervoor dat je als verhuurder zeker bent van huurinkomsten en dat de huurders worden opgevolgd. Al meteen na de lancering kregen we reacties van particulieren die hun panden aanboden.”

„We willen echter blijvend bewustmaken. Daarom richtten we in het vicariaat een dienst op om opvolging te garanderen. Met een halftijdse medewerker en gedreven vrijwilligers kunnen we natuurlijk geen wonderen doen, en toch zijn de resultaten nu al bemoedigend”, vindt Cosijns. „We proberen parochies, congregaties, kerkfabrieken en particulieren er voortdurend van te overtuigen geen gebouwen te laten leegstaan, maar ze integendeel ter beschikking te stellen. Ook organiseerden we een congres over sociale huisvesting.”

In de schoot van het vicariaat ging een werkgroep aan de slag om de gebouwen van de Brusselse Kerk te inventariseren die in aanmerking komen voor sociale verhuur. De lijst van parochies en kerkfabrieken is klaar. Aan die van congregaties en andere katholieke instellingen wordt nog gewerkt. Intussen zijn er al 37 kerkelijke gebouwen ter beschikking gesteld aan 200 gezinnen.

Veeleer een symbolische actie, als je weet dat er 25.000 gezinnen op de wachtlijst staan. „We beseffen heel goed dat we in ons eentje het probleem niet kunnen oplossen”, zegt kardinaal Danneels. „Toch zijn profetische daden zoals deze erg belangrijk. Ze houden de problematiek onder de aandacht en werken als een hefboom.”

Onlangs werd in de schoot van het aartsbisdom de vzw *Betlehem* gesticht. Die kan leegstaande gebouwen verwerven. Na de noodzakelijke renovatie worden ze via bemiddeling van sociale verhuurkantoren aangeboden aan mensen met een laag inkomen. Vooral via kleine giften van heel veel gewone mensen is intussen al ruim 240.000 euro verzameld voor nog een ander initiatief, het *Betlehem Fonds*. Daarmee worden bestaande panden gerenoveerd of aangepast om bewoond te kunnen worden door gezinnen. Zo wordt een voormalig klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo binnenkort omgebouwd tot woongelegenheden voor vier gezinnen. Ook in andere bisdommen groeit de belangstelling en wordt de gedachte uitgedragen.

Meer informatie vindt u op de website www.betlehemfonds.be. U kunt contact opnemen met Marie-Françoise Boveroulle, *Betlehemfonds*, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel, 02/520.99.07, e-mail mf.boveroulle@skynet.be.

Parijs' recept

Naarmate de temperatuur daalt, komen bepaalde schrijnende toestanden sterker naar voren. Zeker in de grootstad is het probleem van huisvesting nijpend. Helaas moet vaak de eerste dode dakloze zijn gemeld om hulpprogramma's op volle toeren te laten draaien. Volstrekt te voorkomen, vinden katholieken in Parijs en wijde omgeving. Daarom lanceerde mgr. Michel Sentier, bisschop van Créteil, al in het voorjaar een oproep tot solidariteit.

In deze Parijse voorstad lijkt vooral de huisvesting van jongeren en studenten een levensgroot probleem. Particulieren zijn de eerste doelgroep van de actie. Zij worden opgeroepen kamers en panden te verhuren. „We kunnen immers niet alles verwachten van de overheid. Iedereen dient gemobiliseerd”, meent mgr. Sentier. „Voor katholieken is belangstelling tonen voor de huisvesting van anderen binnentreden in een waarachtige evangelische houding.”

Het bisdom Parijs zelf engageert zich voluit in de strijd tegen de uitsluiting. Het lanceerde bij aanvang van de advent de campagne *Hiver solidaire* (solidaire winter). Alle parochies en katholieke instellingen wordt gevraagd bijzondere inspanningen te leveren om daklozen op te vangen, om hen een warme maaltijd of een overnachting aan te bieden, en bovenal een warm onthaal.

Vooral de parochiezalen werden daarvoor ingeschakeld en tal van vrijwilligers opgetrommeld. Daarbij wordt vooral gemikt op onmiddellijke noodhulp. Ook wil men armen en daklozen beter leren kennen, om zo gericht te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Want structurele oplossingen blijven een prioriteit.



Kiektjes uit een immo-catalogus? Vier van de inmiddels 37 panden van de Kerk ter beschikking gesteld van tweehonderd gezinnen in Brussel. © vzw *Betlehem*