

# KERK +leven

WEEKBLAD — NUMMER 1-2 — 7 JANUARI 2009



Klapstoel  
Luc  
Claessens

blz. 7

Mantelzorgers  
hebben zo  
hun zorgen

blz. 12-13

BV's als  
toetssteen van  
goed en kwaad

blz. 17

antwerpen brugge gent mechelen hasselt

**B**EDIENAAR van de eredienst, het begrip doet allereerst denken aan 'pastoor'. Toch is die bedienaar niet noodzakelijk een gewijde man. Ook parochieassistenten zijn voor Kerk én Staat bedienaars van de eredienst. Zij staan immers mee in voor een geoliede werking van parochie, federatie of dekenaat.

De Kerk erkent parochieassistenten als niet-gewijde bedienaars van de eredienst. Ze is hun werkgever en geeft inhoud aan hun opdracht. Petra Mussche is parochieassistent in het dekenaat Lochristi. „Met de inhoud van mijn taak houdt het ministerie van Justitie zich inderdaad niet bezig. De staat geeft een juridisch kader en zorgt voor het loon. Het bisdom benoemt. In het bisdom Gent krijgen wij een uitdrukkelijk dekenale benoeming. De dekenale conferentie (de deken omkaderd door vooral vrijwilligers) geeft mijn taak vorm. Toch ben ik het meest zichtbaar in parochieverband.”

Voor Petra is parochieassistent zijn een manier van leven. „Soms voel ik me gedropt boven een wespennest, maar ik vertrouw op Gods geest die me draagt. Dat

## Eindelijk duidelijkheid

**Blijkens onze grondwet erkent België de vrije uitoefening van de eredienst en staat de overheid in voor de uitbetaling van de wedden en pensioenen van de bedienaars van de erediensten, voor zover deze erkend zijn. Vanaf heden worden parochieassistenten door Kerk én Staat erkend als bedienaars van de eredienst.**

*Tom Heylen*

### Parochieassistenten zijn ook bedienaars van de eredienst

vertrouwen deed me de sprong naar deze taak wagen. Mijn werk? Vooral bezig zijn met vrijwilligers en deze desgewenst zoeken. Telkens met de bedoeling de plaatselijke pastorale uit te bouwen.”

Wat houdt dat concreet in? „Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat na de kerstvieringen de kerk weer op orde is. Ook vergaderen hoort er bij. Zo ben ik verantwoordelijk voor de dekenale conferenties en voor de vorming van de vele vrijwilligers. Daarnaast maak ik tijd voor gebed en liturgie, onder meer door een zangavond te organiseren voor de koren die onze vieringen ondersteunen. Ook creativiteit wordt van mij verwacht. In het kader van het Jaar van de Bijbel werk ik aan het kunstproject *Verhalende tuinen*. Ik sprak plaatselijke kunstenaars aan met de vraag zich te laten inspireren door een Bijbelverhaal. Volgende zomer is het resultaat te bewonderen in hun voortuin.”

En waarvoor zorgt de Belgische staat? „Tot vóór kort mochten er hoogstens 301 parochieassistenten zijn”, leren we van Johan Huygh, adviseur van de minister van Justitie, onder meer inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. „Parochieassistenten konden ook niet worden vervangen, indien ze – om

welke reden ook – stopten met hun taak. In juli 2008 werd hun aantal weliswaar opgetrokken tot 341 'voltijds equivalenten', maar nog steeds zonder vervangingsmogelijkheid. Over een vast kader kon toen immers geen politieke overeenstemming worden bereikt. De Raad van State bestemde dit 'uitdovende karakter' echter als ongrondwettelijk.”

„Niet vervangen kon dus niet langer, en dus werkten we aan een nieuw vast kader voor de parochieassistenten”, vervolgt Huygh. „De betreffende programmawet werd intussen goedgekeurd door Kamer en Senaat en ligt nu ter bekrachtiging voor bij koning Albert. Concreet betekent dit dat er in de begroting ruimte is voorzien voor 341 voltijdse parochieassistenten binnen een vast kader, of 682 banen aan 50 procent. Ook kan één persoon meerdere banen als parochieassistent cumuleren, zij het met de strikte beperking dat de maximumwedde wordt geplafonneerd op 150 procent van de vastgestelde weddenscalen. Concreet? Een in verschillende parochies tewerkgestelde parochieassistent kan hoogstens anderhalf keer het in de wet vermelde voltijdse loon opstrijken.”

„Momenteel telt de Kerk in België 270 parochieassistenten. Er is dus nog plaats voor 71 voltijdse parochieassistenten”, rekt Huygh even voor, „maar bijvoorbeeld ook voor 142 halftijdse. Hoe de Kerk dat invult, en voor welke combinaties ze kiest, bepaalt ze zelf. Voor het ministerie van Justitie zijn ze allemaal bedienaar van de eredienst, net zoals bisschoppen, dekens en pastoors. Parochieassistenten genieten nu dezelfde pensioenrechten als bijvoorbeeld pastoors.”

### Kanttekening

Toch dient nog een kanttekening gemaakt. „Aan de gewijzigde wettekst is een politieke voorwaarde gekoppeld”, stipt Johan Huygh aan. „Een commissie voor hervorming en coördinatie van de wetgeving op de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen, die overigens al werd samengesteld, dient tegen het najaar van 2010 de toestand van zowel de erediensten als de niet-confessionele levensbeschouwingen grondig te analyseren. Bedoeling is mogelijke discriminaties op allerlei vlakken weg te werken. Uiteindelijk zal alles opnieuw worden bekeken, ook het vergoedings- en het pensioensysteem. Zo kunnen we een meer gelijkwaardige behandeling verzekeren van alle erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen.”



Na de kerstvieringen zorgde Petra Mussche dat de kerk weer op orde stond voor de weekendvieringen. © Frank Bahnmüller