



7 januari 2009 – K+L nr. 1-2 – Doopsel van Jezus
Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
e-mail: huppelkrant@kerknet.be
redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne

Evangelie

TERWIJL Johannes de mensen doopte in de Jordaan, vertelde hij: "Na mij komt iemand die veel belangrijker is dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest." Ook Jezus kwam vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan en liet zich door Johannes dopen. Toen Jezus uit het water kwam, zag Hij de hemel opengaan en de Geest als een duif op hem neerdalen. Een stem uit de hemel sprak: "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde."

Marcus 1, 7-11

JEZUS voelt zich niet beter dan andere mensen. Hij laat zich zoals iedereen dopen door zijn neef Johannes in de rivier de Jordaan. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. God stelt een teken. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat precies in zijn werk gaat. Maar iedereen voelt zich warm worden en weet: die man is het. De Bijbel gebruikt het symbool van de duif. God vindt vreugde in hem, klinkt het. Jezus maakt God blij. Ja, want Jezus zal eindelijk aan de mensen duidelij-

lijk maken waar het om gaat in het geloof. Weten jullie wat dat is? Juist, de liefde. Die zorgt voor al wat goed is: vrede, vriendschap, vergeving, respect voor elkaar en voor de natuur. Ken jij nog andere vruchten van de liefde?

Oorlog is daar zeker niet bij. Maar uitgerekend daar waar Jezus opgroeide en gedoopt werd, leven mensen vandaag in onenigheid met elkaar. Luister maar naar Benjamin en Moussa uit Nazareth.

Oorlog in het land van Jezus



Benjamin Er staan altijd soldaten met geweren op straat. Voor onze veiligheid, zeggen ze. Ik vind dat maar griezelig. Net zoals alle andere joodse families van Nazareth wonen we in een mooie woonwijk aan de rand van de stad. In het centrum wonen alleen Palestijnen, zowel moslims als christenen. Ik heb er geen vriendjes want ik mag er nooit komen.

Op de foto zie je mij tijdens mijn Bar Mitswa. Ik moest op de ramshoorn blazen en iedereen klapte voor mij in de handen. Vanaf nu mag ik in de synagoge bij de grote mensen zitten.



Moussa Wat moet ik over mezelf vertellen? Dromen over later doe ik niet, want voor ons Palestijnen is er geen toekomst. Hier in Israël tellen we niet mee. Het enige plezier voor ons is straatvoetbal. Daar ben ik wel heel goed in. Mijn tante woont aan de Jordaan. Haar dorp ligt in Palestijns gebied. Maar daar is het niet beter, hoor. De Palestijnse regering zorgt niet voor de mensen. Onze leiders zijn alleen bezig met de macht en vechten onder elkaar. Zo blijven we arm en zonder uitzicht op vrede en welvaart.



Weetjes

- In Nazareth staat een kerk op de plaats waar de engel Gabriël aan Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden van Jezus. Die kerk is de Basiliek van de Aankondiging.

- Israël en Syrië voeren een strijd om de Golanhoogte omdat hier veel waterbronnen ontspringen, onder andere de Jordaan. Water is heel schaars en daarom heel kostbaar. Oorlog om water dus.

- Je dacht dat de kersttijd overal vrede bracht? In Gaza begon alweer een nieuwe oorlog. Er zijn al honderden doden gevallen. Vandaag vier zusjes van één familie.

SPEL: lees wat er in de rivier staat

