



Evangelie

JOHANNES doopte aan de Jordaan. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: „Daar is het lam van God.“ Twee leerlingen hoorden het en gingen Jezus achterna. „Wat zoeken jullie?“, vroeg Jezus. „Waar logeert u?“, wilden ze weten. „Kom maar mee, dan zul je het zien.“ De twee leerlingen bleven bij Jezus. Eén van hen was Andreas. Toen die zijn broer Simon tegenkwam, riep hij: „We hebben de Messias gevonden.“ Samen gingen ze weer naar Jezus. Jezus keek Simon aan en zei: „Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten“ (dat is Petrus, rots).

Johannes 1, 35-42

DE LEERLINGEN van Johannes zijn benieuwd waar Jezus woont en hoe hij leeft. Jezus doet daar niet geheimzinnig over. Hij nodigt hen uit om mee te komen. Je kunt Jezus maar leren kennen door hem te volgen, door te gaan leven zoals hij heeft voorgedaan. Andreas neemt zijn broer Simon mee en Jezus herkent hem meteen. Simon krijgt een nieuwe naam van Jezus. Kefas is Grieks en betekent 'rots'. De Latijnse naam kennen we eigenlijk beter: Petrus.

WAAR woont Jezus? Rond Nieuwjaar was hij zeker en vast te vinden in Brussel. Daar kwamen 40.000 jongeren uit heel Europa bijeen om te bidden met de broeders van Taizé. Stel je voor, zoveel mensen die samen zingen of het helemaal stil maken. Het maakte veel indruk op de 650 plussers uit Vlaanderen die erbij waren op 30 december. Er waren ook heel wat jonge kinderen bij, samen met hun ouders. Taizé lijkt zo wel één grote familie.

Voetsporen

In elke voetstap staat een woord.
Die woorden vormen een zin.

Faye (8), Jade (9) en Kari (10) uit Kortenberg woonden net het middagebed bij. „We wilden die massa jongeren die samen bidden en zingen toch eens zien. Het is toch heel wat specialer dan een gewone mis. Gisteren hielpen we in onze parochie mee met het onthaal van de buitenlandse gasten. Ze zijn met 100 in Kortenberg. Ze slapen niet bij ons thuis, maar wel in onze slaapzakken en op onze matjes, want die hebben we uitgeleend.“



Lidia Wuwer kwam met haar man en haar twee zonen, Krzysztof (10) en Tomasz (7), helemaal uit Polen. „Deze bijeenkomst is magisch, een heel speciale sfeer! Je kan de liefde van God echt voelen. Mijn man en ik ontmoetten elkaar in 1994 op de Taizé-bijeenkomst in Parijs. Nu zijn voor het eerst onze kinderen mee. Ze vinden het heel leuk.“



Timothé en Romain, allebei 12 jaar, komen uit Rixensart met een hele groep kinderen die vorig jaar hun vormsel deden. „Dit maken we maar één keer in België mee, dus we waren heel nieuwsgierig“, vertelt Timothé. Na het gebed gaat hij met zijn vrienden luisteren naar een optreden van koren. De zangers wonen allemaal in Brussel, maar komen uit verschillende landen. Ieder zingt op een andere manier. Maar het gaat om hetzelfde geloof.



„Kleine mannekes maken een groot verschil“, zegt Vredeseilanden. Bedoelen ze nu die plastic ventjes of ons? Want op 16, 17 en 18 januari staan heel wat kinderen op straten en pleinen om geld in te zamelen voor boeren in het Zuiden. Leuk en interessant filmpje op www.vredeseilanden.be!