

## Evangelie

**J**EZUS zegt tot zijn leerlingen: "Trek heel de wereld rond en maak aan iedereen het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. De gelovigen kan je herkennen aan volgende tekenen: ze zullen in mijn naam de duivel uitdrijven en spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zullen ze daar niet van sterven. Ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen."

Naar Marcus 16, 15-18

**N**A ZIJN dood en verrijzenis is Jezus ontgoocheld omdat zijn leerlingen niet geloven dat Hij echt leeft. Hij wil dat ze de wijde wereld intrekken en het goede nieuws vertellen. Ze mogen niet droevig zijn omdat ze Jezus niet meer zien, maar moeten zijn boodschap van liefde verder doorgeven. Als ze maar in hem geloven, blijft Jezus in hun hart aanwezig. Dan kunnen ze zelfs wonderen doen, zegt Hij. Zou het kunnen dat ook jij vandaag bergen kan verzetten omdat je voelt en gelooft dat Jezus jou aanmoedigt?



Filip Hacour is 32 jaar. Hij is medepastoor in Bornem.

### – Hoe voelt dat, zo'n priesterwijding?

Het was een heel mooie viering, het leek wel de hemel. Ik voelde me als 'man van God' bemind en gesteund door de vele mensen in de kerk. Tegelijk voelde ik me heel klein: ik ben een klein onderdeelje van het grote project dat God met de mensen voor heeft.

### – Er zijn niet veel andere jongens die priester worden...

Als jonge priester sta ik tamelijk alleen, maar ik voel me gedragen door de Kerkgemeenschap. Uit de Wereldjongerendagen en Taizé-ontmoetingen zoals laatst in Brussel haal ik veel hoop en moed.

### – Wat doe je het liefst als priester?

Doopsels! Dan zijn er veel kinderen. In een doopviering richt ik mij vooral tot hen. Ik ga ook heel graag zieken bezoeken. Ik ben heel gelukkig als ik hen blij kan maken.

### – Wat zou je zeggen aan kinderen die later misschien ook priester willen worden?

Zelf droomde ik er als kind al van om priester te worden. Je moet die droom levend houden door naar de viering te gaan en af en toe te bidden. Heb geen schrik om te zeggen dat je van Jezus houdt. Ga ervoor!

## Weetjes

Eigenlijk zijn er drie wijdingen: diaken, priester en bisschop. Bij zijn wijding krijgt de priester een kelk en offerschaal aange-reikt. De bisschop ontvangt een mijter, herdersstaf en ring. De diaken krijgt een Bijbel, zodat hij de boodschap van het evangelie kan uitdragen bij mensen die arm of ziek zijn.

Een priester wordt gewijd door een bisschop en moet naar hem luisteren. Weet je ook door wie een bisschop wordt gewijd? Juist, door een kardinaal. En een kardinaal? Weet je ook hoe onze kardinaal heet?

Eigenlijk zijn jij en ik ook priester. Dat zegt de apostel Paulus. Hij bedoelt dat alle mensen die gedoopt en gevormd zijn, mee mogen bouwen aan de Kerk.

**K**EN jij nog een voorbeeld van iemand die in het voetspoor van Jezus treedt? Hij staat aan het hoofd van een parochie en wordt ook wel 'herder' genoemd. Goed geraten: **de pastoor**. Herinner je je nog dat Kangoe je een tijdje geleden vertelde over **de zeven sacramenten**? Vandaag zetten we onze reeks verder. Met het sacrament van de **PRIESTERWIJDING**.

Dit sacrament geeft hen een bijzondere band met God. Ze worden zijn helpers.



'Als een graankorrel die ontkiemt uit de aarde, zal ook jij vruchtbaar worden en in Gods naam voor mensen zorgen'



Handoplegging: bisschop legt handen op het hoofd van wijdeling en zegt een gebed. Rondom staat een kring van priesters

Overhandiging van kelk en offerschaal

feestelijk bovenkleed

Bekleding met liturgische gewaden