

Huppelkrant 980

28 januari 2009 – K+L nr. 5 ° – vierde zondag door het jaar – B-cyclus
Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
e-mail: huppelkrant@kerknet.be
redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne

Evangelie

SIMON, Andreas, Jakobus en Johannes gingen met Jezus op weg naar Kafarnaüm. Daar sprak Jezus de mensen toe in de synagoge. Ze waren verwonderd omdat hij met gezag sprak, heel anders dan de schriftgeleerden deden. Er was daar ook een zieke man, die schreeuwde: "Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons kapot te maken? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg!" De man kalmeerde. De mensen in de synagoge zeiden tegen elkaar: "Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met een groot gezag."

Naar Marcus 1, 21-28

DE SCHRIFTGELEERDEN moesten de mensen vertellen wat ze wel en niet mochten doen volgens de wetten van de joodse godsdienst. Ze waren streng en vaak onrechtvaardig. Jezus is anders. Hij kent de wet beter dan wie ook. Maar hij weet ook wat het doel is van de wet: niet om mensen te onderwerpen, maar om ze vrij te maken. Jezus noemt zijn volgelingen dan ook geen dienaars, maar vrienden. De mensen die hem horen spreken, zijn verbaasd. Zo hebben ze nog nooit iemand horen spreken. Zonder mensen te veroordelen of te straffen, straalt Jezus gezag uit. Je hebt vanzelf zin om naar hem luisteren. Want zijn stem oordeelt niet, maar draagt liefde uit.

Ken jij nog een voorbeeld waar **Jezus** met gezag spreekt? Waar mensen van hem leren? Waar zijn woord troostend en genezend werkt? Kangoe zocht er enkele voor jou op. **Lees** maar even mee.

Volgeling van Jezus (Lucas 18, 18-23)

Verkoop **ALLES** wat je hebt en verdeel de opbrengst onder de **ARMEN**. Dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Zoals de kinderen (Marcus 10, 15)

Laat de kinderen **TOT MIJ** komen. Wie niet **ALS EEN KIND** openstaat voor het koninkrijk van God, zal er niet binnengaan.

De dienaars (Matteüs 25, 14-40)

Ik zeg jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een vreemdeling, arme of gevangene, dat hebben jullie **VOOR MIJ** gedaan.

De Goede Samaritaan (Lucas 10, 25-37)

Doe voortaan zoals de samaritaan die de gewonde man langs de weg **VERZORGDE** en meenam.

De preek op de berg (Matteüs 5, 38-45)

GEEF aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Heb je **VIJANDEN** lief en bid voor wie je vervolgen.

Jezus gevangen genomen (Matteüs 26, 52-56)

Steek je zwaard weer **WEG**. Iedereen die het **ZWAARD** trekt, zal ook door het zwaard omkomen.



m	n	t	a	k	m	u	s
o	e	v	j	s	e	e	m
l	k	e	i	z	a	a	p
u	r	s	o	n	n	d	g
e	a	r	s	w	k	i	j
g	v	s	t	i	m	e	a
i	t	g	e	z	v	a	l
b	d	r	a	a	p	g	s

Wat lees je?

Zoek in het rooster elf namen van dieren. Je mag in alle richtingen zoeken. Kleur de vakjes die overblijven.



Lichtmis Op 2 februari viert de Kerk Maria Lichtmis. Dan gedenken we dat Maria haar zoontje Jezus in de tempel aan God ging tonen. Daarom komen in de meeste parochies op de eerste zondag van februari alle kindjes die het voorbije jaar gedoopt zijn, met hun ouders opnieuw naar de kerk. Ze vragen God om goed voor hun kindje te zorgen en beloven dat ze hun kindje over Jezus zullen vertellen. Op Lichtmis worden kaarsen gewijd en op sommige plaatsen is er een lichtprocessie. En weet je wat nog leuker is? Met Lichtmis eten we pannenkoeken!