

Evangelie

EEN MELAATSE kwam naar Jezus toe. „Als Jij wil, kun Je mij reinigen.“ Jezus kreeg medelijden, raakte hem aan en zei: „Ik wil, word rein.“ Zo gebeurde. Jezus vroeg hem om het niet overal te gaan rondbazuinen. De melaatse moest zich gewoon laten zien aan de priester die hem dan genezen kon verklaren. Maar de man kon niet zwijgen. Jezus trok zich daarom terug op een eenzame plaats. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Naar Marcus 1, 40-45

ZIEKE MENSEN werden in Jezus' tijd uitgestoten. Zeker als ze zo'n besmettelijke ziekte hadden als melaatsheid, waardoor je ledematen misvormd worden. Volgens sommigen was melaatsheid een straf van God. Die zieken hadden zeker iets verkeerd gedaan! En hun wonden stinken zo! De melaatse wil er weer bij horen. Hij gelooft niet alleen dat Jezus hem kan genezen, maar ook dat Jezus hem rein kan maken: helemaal schoon, van binnen en van buiten. Dat doet Jezus. Hij is niet bang van hem en veroordeelt hem niet. Hij wil hem de kans geven om een nieuw leven te beginnen.

VERZOENDOOSJE

Lieselotte verzoent



IK VIND het doosje heel mooi. Alleen al door eraan te kijken, word ik weer blij. Ik heb het gemaakt om ruzies op te lossen. Mijn broers

Sander en Toon, maar ook ikzelf, schrijven dan op een briefje dat we het terug willen goedmaken en stoppen dat briefje in het doosje. Een keertje had ik heel erge ruzie met mijn vriendin Lara. Ik schreef haar een sorrybriefje en kreeg toen voor het eerst een berichtje terug. Dat briefje bewaar ik voor altijd. Als we terug goede vriendinnen kunnen worden na zo'n ruzie, weet ik dat we altijd vriendinnen zullen blijven. Ik heb gezien dat papa mijn doosje ook al eens gebruikt om een bericht aan Sander te geven. Eigenlijk gebruikt iedereen het doosje, en daar ben ik fier op, want ik heb het gemaakt.



Lieselotte



In de kerk hoor je wel eens spreken over 'zonde'. Maar wat bedoelen ze daarmee? Als ik per ongeluk tegen iemand opbots, is dat dan zonde? Nee hoor, alleen als je opzettelijk iets fout doet en iemand kwetst, ben je niet goed bezig. Dan kwetsen we God zelf, want Hij vraagt ons om goed te zijn voor elkaar.



Soms is het goed luidop tegen iemand te zeggen dat je fout zat en dat je een nieuwe kans wil krijgen van God. Dan kun je bij de priester terecht voor een verzoeningsgesprek. Dat oneindig liefheeft, vergeeft Hij al je fouten, als je er maar oprecht spijt van hebt.

Ik ben zo boos op mijn zus, dat ik niet meer tegen haar wil spreken. Eigenlijk vind ik dat heel erg. Ik zou opnieuw willen beginnen, maar ik weet niet hoe.

Wat houd je dan tegen om lief te zijn?



Jezus leert ons om de eerste stap te zetten. Hij wil je de moed geven om dat te doen. Misschien kan het je helpen om een beetje te bidden.



Dan vergeef ik jou in Gods naam. Moge God de Vader altijd bij jou blijven en jij in Hem.

WEDSTRIJD

Stef en Ruth maakten over elk van de zeven sacramenten een leuk boekje. Daarin vind je uitleg, verhalen, tekeningen en doe-opdrachten. Ze vertellen veel over de belangrijke momenten in jouw leven. Het boekje 'Welkom in de kerk - verzoening' is te koop in de boekhandel tegen 11 euro (ISBN 9789048601561) of via www.dekeure.be. Kangoe mag alvast **5 exemplaren** weggeven. Doe mee aan het spel en stuur ons de juiste oplossing. De winnaars vinden hun boek gauw in hun brievenbus.

2	*	*	*	*	1	*	*	*	*	4	*	*	*	*	7	*	*	*	*	
10	*	*	*	*	*	6	*	*	*	*	13	*	*	*	*	3	*	*	*	*
12	*	*	*	*	5	*	*	*	*	8	*	*	*	*						

ORGAVE

- 1) optocht
- 2) kat
- 3) kiekje
- 4) van glas
- 5) betaalmiddel
- 6) hemellichaam
- 7) meubel
- 8) 64 : 16
- 9) niet één
- 10) liefdes- ...
- 11) kleine as
- 12) heel warm
- 13) tafelgerei