

TOM ZWAENPOEL behoort tot die verrassend talrijke groep jongeren die werden gegrepen door heiligen en hun leven. Deze docent Duits en leraar aan de abdijschool van Zevenkerken verdiept zich met passie in heiligenlevens. Na het voltooien van een boek bij uitgeverij Lannoo bloedde de passie niet dood. Integendeel. Voor onze lezers zal hij de komende maanden wekelijks een heilige presenteren. Wij speuren alvast naar zijn beweegredenen en zijn projecten.

„Je kunt heiligen en zaligen moeilijk wegdenken uit ons dagelijkse leven”, vertelt Zwaenepoel ons tijdens de koffiepauze in Zevenkerken. „Tot vóór kort verwezen haast al onze voornamen naar hen. We komen met hen geregeld in contact via legendes en folkloristische gebruiken. En wie een kerk of kapel binnenstapt, kan bezwaarlijk naast hen kijken. Meer dan nu, werden ze door onze voorouders in tijden van nood en zorg aangeroepen om gunsten te verkrijgen of om zich te beschermen tegen kwaal of kwaad.”

Kunnen heiligen en zaligen ook vandaag nog mensen inspireren? „Zonder twijfel. Heiligen zetten

Heiligen meer dan idolen

anderen aan tot heiligheid. Hun levenswijze, hun gedachten en woorden inspireren familieleden, vrienden, collega's, gelijkgezinden. Ook voor ons zijn ze eerlijke levensgidsen met een onbeschrijflijke geestelijke rijkdom. Leer je hen wat beter kennen, dan blijken ze ook voor de moderne mens een rijke bron van levenswijsheid.”

Zwaenepoel zoekt vooral naar wat nu eigenlijk een mens tot heilige maakt. „Ze leren waakzaam en sterk te zijn om radicale beslissingen in het leven te nemen. Ze vragen lichtdragers van de chaotische geschiedenis te worden, mensen van geloof, hoop en liefde. Ze eisen doorzettingsvermogen, moed geduld en trouw. Ze roepen op tot 'revolutie' die moet leiden tot de fundamentele verandering van de wereld. Ze raden

aan om naar een 'volkomen' leven te streven, waarin rechtvaardigheid, dapperheid en maat houden cruciaal zijn.”

En hij vervolgt: „Heiligen stellen een ideaal beeld van goedheid en menselijkheid voor. Ze openen de weg naar het echte geluk, dat niet bestaat uit carrière, succes, macht, geld en welzijn, maar uit een solidair en bescheiden hart voor het alledaagse, het kleine, het broze. Ze smeken om aandacht voor de arme, de lijdende en de zieke. Bijzonder zijn ze echter vooral vanwege hun ontmoeting met de levende God. Slechts uit hun relatie met God vloeiden hun verdiensten voort. In mijn bijdragen zal ik dus enkel glimpjes kunnen laten oplichten van die mysterieuze verhouding met God.”

Wat mogen we concreet verwachten? „Een veelkleurige mozaïek van personen die op hun manier blijk geven van een bijzondere, heilige persoonlijkheid, vertaald en concreet geworden in hun leven. Als je weet dat enkel al tijdens het pontificaat van Joannes-Paulus II niet minder dan 1.828 vrouwen en mannen heilig of zalig werden verklaard, is het

duidelijk dat ik zal moeten selecteren.”

„Een belangrijk criterium daarbij is hun betekenis voor mensen van de eenentwintigste eeuw. Verder de stempel die ze drukten op de leef- en denkwereld van hun tijd. Hun indringende kijk op politiek, wetenschap of economie. Maar ook hun passie voor de natuur, de muziek, de schilderkunst of de poëzie, en ten slotte hun inspanningen voor de wereld en voor de Kerk.”

Tom Zwaenepoel belooft ook een rijke schakering van leeftijden, standen, beroepen, landen, talen, rassen en continenten. „Heiligen zijn immers universeel. Ik wil ook rekening houden met de verschillende vormen van heiligheid. Trouwe apostelen en overtuigde Bijbelse vrouwen. Moedige christenen die tijdens vervolgingen het martelaarschap dragen. Eenzame kluisnaars die God in de stilte vinden. Maar ook verdienstelijke geestelijken die hun contemplatieve of actieve leven ten dienst van God en de mens stellen. Maar ik wil ook 'stille' heiligen presenteren, want er is ook de onbekende heiligheid van het dagelijkse leven.”

Concreet? „Elk verhaal zal beginnen met een korte levensbeschrijving. Daarna belicht ik hun betekenis voor de geschiedenis en hun boodschap voor ons. Soms zullen de heiligen zelf aan bod komen met een gebed of een tekst van hun hand.” Met wie we starten? „Met de moeder van alle heiligen, Maria.”

OMROEP

- 15 februari, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur na de avondfilm op Canvas). Drie onderdelen in deze aflevering: Close-up, korte rubriek over het snijpunt van samenleving en spiritualiteit • Zout, aflevering 4 in de serie Hemelse spijzen. Hilde Kieboom van de Antwerpse tak van de beweging Sant'Egidio reist met de Vlaams-Italiaanse kok Liliana Ottati naar Sicilië. In Trapani zien ze hoe uit zeewater zout wordt gewonnen, Palermo vereren ze met een nachtelijk bezoek. Ze volgen er vrijwilligers van Sant'Egidio tijdens hun voedselbedeling aan daklozen. Zout als smaakmaker en 'zijn als zout' vormen het centrale thema van deze aflevering • 10.000 verhalen van liefde, documentaire van Carine van Vugt en Jeroen Neus over de inzet, het geloof en de bezieling van de zusters van Liefde van Tilburg, die ook huizen hebben in Vlaanderen.

Wie niet kan wachten op de wekelijkse afleveringen, vindt alvast een voorsmaakje in Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 80417.

De vrome kudde



VALENTIJN

Je kunt iemand verliefd maken door heel hard te roepen: „I love you! I love you!” En je mag het niet erg vinden dat haar ouders erbij staan.

NICHOLAS, 8 JAAR

Als twee volwassenen uit eten gaan, weet je zeker dat ze verliefd zijn, als ze de hele tijd naar elkaar kijken. Hun eten wordt koud. Andere mensen willen hun eten warm eten.

JELLE, 9 JAAR

Valentijn? Dan kun je je vriendinnetje mee uit eten nemen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat ze het lust. Friet zou ik wel lusten.

JONAS, 9 JAAR

Het is echte liefde, als ze in het restaurant zo'n dessert kiezen dat in brand staat. Dat bestellen ze graag, want hun hart staat ook in brand.

CHARLOTTE, 9 JAAR

Als je iemand verliefd wil maken, doe dan geen vieze, stinkende groene schoenen aan of zo. Je krijgt dan wel aandacht, maar aandacht is nog niet hetzelfde als liefde.

TITUS, 9 JAAR

Ingezonden door Cyriel Nijs

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: KANTELRAAM

deel v.h. skelet	plaats in Friesland	vernis	afgespleten stukje hout	binnenkort
atleet	lovede naam	onzin		dus
8	4			
fractuur			papegaai	
boom	5		afpraak	
		2	deel v.e. week	10
			vogel	coureur
bouwland		Sp. aansprek-titel		6
erfelijk materiaal		krachtig		
		grote plaats		honingbij
		koppel		
waard				3
kampeert-wagen			7	
			snelle loop	
			rund	
vieze geur	rivier in Italië		1	pers. vnw.
		9	hemel-lichaam	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----