

Huppelkrant 983

18 februari 2009 – K+L nr. 8 – zevende zondag door het jaar – B-cyclus
Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
e-mail: huppelkrant@kerknet.be
redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne, Severine



40 dagen

Evangelie

DE MENIGTE stroomde bijeen

om naar Jezus te luisteren. Vier mannen wilden hun lamme vriend tot bij Hem brengen. Omdat ze er niet door konden, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus stond. Ze maakten een gat en lieten het bed met hun vriend erdoor zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de lamme: „Mijn zoon, je zonden zijn je vergeven.” De schriftgeleerden morden. Maar Jezus zei hen: „Wat is er nu makkelijker om te zeggen: Je zonden zijn je vergeven, of: Sta op, neem je bed en loop?” Toen zei hij tot de lamme: „Sta op, neem je bed mee en ga naar huis.” En de man deed het, tot verbazing van iedereen.

Marcus 2,1-12

WAT EEN GELUK dat die lamme

zo'n goede vrienden had. Ze spaarden geen enkele moeite om hun gehandicapte kameraad tot bij Jezus te brengen. Op het dak kruipen, er een gat in maken en dan dat zware bed naar beneden hijsen. De mensen zullen raar hebben opgekeken! Daar trokken de vier vrienden zich niets van aan. Ze waren dapper en vertrouwden erop dat Jezus zou helpen.

Heb je ook wel eens het gevoel dat je niet bij Jezus kunt komen? Je bent bang om af te gaan of je weet niet wat je moet doen of zeggen. Gelukkig zijn er dan mensen die je kunt vertrouwen en die klaarstaan om naar jouw verhaal te luisteren.

Juf getuigt

SAMEN met de kinderen leren we Jezus in de klas een beetje beter kennen. We lezen vaak in de Bijbel. Zoals het verhaal van de lamme. Zijn vier vrienden zorgen ervoor dat hij zich weer gelukkig kan voelen. Dat is soms ook mijn taak.

Zo kwam **Veerle** eens naar me toe, net voor de naschoolse opvang begon. Ze vertelde me dat mama en papa gingen scheiden. Wat vond ze dat erg. Ze durfde het aan niemand te vertellen, zelfs niet aan haar beste vrienden. Veerle was blij dat ze haar verhaal eens mocht doen. Dat ik naar haar kon luisteren. Stap voor stap hebben Veerle en ik gezorgd dat de kinderen uit de klas het nieuws te weten kwamen. Niemand heeft haar uitgelachen of naar bekeken. En Veerle vond het fijn dat ze op iemand kon rekenen.

Lieselotte had keer op keer slechte punten. Die moeilijke rekensommen, die lange ingewikkelde zinnen... In de klas begrijpt ze er niks van, thuis heeft niemand tijd voor haar en omdat mama en papa zo'n drukke job hebben, moet ze lang in de opvang blijven. Gelukkig kon ze haar verhaal eens doen bij de klasleerkracht. We zochten oplossingen. De punten werden stilaan beter en met de ouders werden afspraken gemaakt zodat Lieselotte zich nu veel beter voelt.



VOLGENDE week begint de veertigdagentijd. Wil je er meer over weten, of heb je zin om de handen uit de mouwen te steken? Dan wordt de **40-dagen-doos** vast een hele uitdaging. Boordevol zit ze, met kleur- en knipbladen over de kruisweg van Jezus en bij iedere statie, zoals dat heet, een verhaal uit de Bijbel, een gebedje en een doe-opdracht. Verder ontdek je in de doos een scheurkalender met voor iedere dag een blaadje en een muur-doe-krant, die de Goede Week in de kijker zet.

De koffer kost 70 euro en kan besteld worden bij de boekhandel of via www.diekeure.be. De **scheurkalender** kan je ook afzonderlijk kopen voor 1,50 euro.

Ook het **veertigdagenboekje** van PIC, dat je voor 1,20 euro in de parochie of het liturgisch centrum koopt, biedt opstapjes om thuis, op school of in de catechese de vasten te beleven.

Kangoe mag 20 scheurkalendertjes wegschenken. Wil je er eentje winnen, stuur ons dan met de post of via e-mail de oplossing van het spel. Vergeet niet jouw adres toe te voegen.

LETTERGREEPRAADSEL

Vervang elke letter van de drie woorddelen door de letter die er in het alfabet voor komt.

Met die nieuwe woorddelen kun je een woord vormen.

USPV

XFO

WFS



Te zoeken woord:

.....

Oma onthaalt Taizé-jongeren

GILBERTE is 76 jaar en woont in Brussel. Toen daar met oudejaar duizenden mensen toestroomden voor de Taizé-ontmoeting, wilde ook zij haar steentje bijdragen. Twee Polen werkten mee aan de voorbereiding. Toen de priester me vertelde dat ze geen slaapplek hadden, heb ik ze mee naar huis genomen. Ze zijn zes da-

gen gebleven. Enkele dagen later ben ik in de basiliek een Nederlander gaan ophalen. Tweemaal ging ik 's avonds mee naar de Heizel, waar alle gasten samenkwamen. Samen zingen, luisteren en bidden, het was fantastisch! Zelfs de baby's die erbij waren, hoorde je niet. Nieuwjaar hebben we in mijn grote huis gevierd met vier families uit verschillende lan-

den. Iedereen hielp mee. Na de soep begonnen ze te zingen, zo dankbaar waren ze voor de gastvrijheid. Wat ik vooral zo mooi vind, is dat samen bidden kan, ook al spreek je een andere taal of kom je uit een andere streek. God is altijd daar."