



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

de verbaasde bogen

het boek was na negen maanden eindelijk af & je wou het aan de pers voorstellen

het heette "de verbaasde bogen" omdat het ging over kerkbogen die zich verwonderden over een meer-godsdienschtig gebeuren dat zich onder hen afspeelde

je had dat zelf tot je eigen al even grote verwondering in mei vorig jaar mogen meemaken in de sint-antoniuserkerk van antwerpen

"het was wel even wennen: op de ruimte voor het altaar waar vroeger enkel katholieke priesters in plechtige gewaden naar voren traden dansten nu hindoe-hare-krishna's

ook christelijke sacrale danseressen en zowaar ook twee heuse moslim-derwisjen. het was de eerste keer dat ik deze duizelingwekkende dansers in een vlaamse kerk bezig zag

samen met mij bogen ook de gotische bogen zich verbaasde over het gebeuren stonden de zuilen pal van het verschietsen keken de verwonderde glasramen hun kleurige ogen uit"

de ondertitel was: "voor een minzame onderlinge omgang tussen christenen & moslims hier te lande"

je was immers verwonderd geweest over de weerstand die je zelfs bij geloofsgenoten ondervond

tegen die "minzame omgang" zij wilden er helemaal niet van weten

moogt gij binnen in mekka? snauwden ze mij toe

dezelfde tegenstand ondervond ik bij deze persvoorstelling ik had ze graag weer doen doorgaan in mijn vertrouwde taverne op de grote markt maar we mochten daar niet binnen: te politiek geladen

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN

552

Jubeljaar

Dat wordt een jubeljaar!

Sommige jaren worden bijzonder gekenmerkt als 'jubeljaar' omdat het in zo'n jaar precies vijf of tien of vijftig of vijftig of meer jaar geleden is dat een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgehad. Het woord 'jubeljaar' dekt perfect een Bijbels gegeven: het is verwant met de sabbat.

Een 'sabbatsjaar' of 'sabbatjaar' was bij de oude Israëlieten het zevende jaar of rustjaar. In dat jaar moesten de landerijen braak blijven liggen en werden er geen schulden geïnd. Het woord werd rond 1650 in het Engels: 'sabbatical year'; met name: na zeven ambtsjaren een jaar verlof voor onderzoek, studiereizen e.d. voor wetenschappelijk en onderwijzend personeel, met behoud van salaris. 'In het Nederlands gebruikt men het woord 'sabbatjaar' of 'sabbatsjaar', zoals in het Frans 'une année sabbatique'; het Duits zegt duidelijker: 'ein Forschungsjahr'.

In het boek *Leviticus* wordt verteld dat het jaar dat volgt op zeven sabbatsjaren, dat is na zevenmaal zeven (= 49) jaar, een apart jaar is: '1Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land.

Dit is het *jubeljaar*, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een *jubeljaar* zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken.' (Lev. 25,10-11)

Een jubeljaar was een jaar van de vrijheid, van kwijschelding. Het land mocht niet bewerkt worden, wie schulden had, werd vrijgesteld van schuld, de Israëlitische slaaf mocht terugkeren naar zijn familie; eigendommen die men had verkocht of geschonken, moesten terugkeren naar hun oorspronkelijke bezitter. Wat de onbewerkte landerijen uit zichzelf opbrachten, behoorde toe aan de armen.

Men vraagt zich af of zo'n jubileumjaar in de praktijk lange tijd toegepast is geworden; want ieder zevende jaar was al een sabbatjaar, dus met braakliggende velden, en als dan het jubileumjaar, het vijftigste jaar na zevenmaal zeven, er nog een tweede jaar met braakliggende velden aan toe voegde, dat schijnt toch wel te veel van het goede te zijn geweest.

Soms werd het zevende jaar van het zevende sabbatjaar beschouwd als het jubeljaar, zodat er toch maar één jaar

met braakliggende grond was. De praktische betekenis van het jubeljaar is slechts gering geweest. Sommige profeten klagen scherp aan, dat er niet veel werk werd gemaakt van die messiaanse dromen: grootgrondbezitters en mensen met veel geld hadden al gauw allerlei achterpoorten gevonden om de harde voorschriften te omzeilen.

De gedachte die achter het jubeljaar schuil ging, komt hierop neer: de joden beschouwen zich als een uitverkoren volk van God. Door dat herstel-jaar wilden zij belijden, dat de grond uiteindelijk aan God toebehoort. 'De Heer zelf is immers de eigenaar van het land, en jullie mogen er als vreemdelingen over beschikken, afhankelijk van hem.' (Lev. 25,23b) Ook wilden zij daardoor op tijd en stond de aloude goede maatschappelijke orde herstellen; dat wil zeggen dat er een rem werd gezet op de almaar groeiende kloof tussen arme en rijke mensen.

(Wordt vervolgd)

BART MESOTTEN

Zondagsgebed

Bij de eerste zondag in de veertigdagentijd

God, onze Vader,
onderweg van Aswoensdag naar Pasen
danken wij U,
omdat Gij uitkijkt naar de minste blijk
van onze goede wil.
Wij danken U,
omdat gij niet enkel een gevende,
maar ook een vergevende God zijt.
Geef ons in deze veertigdagentijd
de moed om telkens weer op weg te gaan:
van egoïsme naar dienstbaarheid,
van onzekerheid naar vertrouwen.
Doe ons dan met Pasen de vreugde ervaren
van het nieuwe begin.
Laat ons intussen leven van uw barmhartigheid.
Maak ons mild voor elkaar,
onze eigen zwakheid indachtig.

Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechelelen**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Vandaag is het Aswoensdag, het begin van een veertig dagen durende periode. Zo'n lange tijd was vroeger zo belangrijk voor onze voorouders dat ze daarover menig blaadje volschreven in de oude kalenders.

Aswoensdag op zich was een dag waarop de mensen constant met één oog naar de hemel loerden: het weer van Aswoensdag was erg belangrijk voor het boerenwerk. Men had immers vastgesteld dat de 40 dagen durende vasten mooi weer zou geven, als het op Aswoensdag mooi weer zou zijn. Zo legden onze voorouders dat vast in een spreuk:

SCHIJNT DE ZON OP ASWOENSDAG ZE SCHIJNT TOT DE PAASDAG

In een andere spreuk, wordt eigenlijk datzelfde bevestigd:

HET WEER VAN ASWOENSDAG BEHOUDEN WE DE GANSE VASTEN

Ik citeer ten behoeve van eigenaars van moestuinen nu nog graag een aantal wetenswaardigheden die elk jaar opnieuw voorkomen op de oude volkskalenders. Zo is het duidelijk dat alles wat op Vastenavond wordt gezaaid, heel groen zal worden.

Is het op Aswoensdag mooi weer, dan zullen bovendien vooral de erwten een goede oogst opleveren. Schijnt vandaag de zon, dan moet je zeker wat tarwe zaaien, want de aren zullen dan zeer mooi uitgroeien.

Wat iedereen zal verblijden, is in elk geval de vaststelling dat vanaf vandaag de dagen opvallend zullen lengen. Een spreuk zegt dat zo:

VANAVOND ASWOENSDAG LENGEN DE DAGEN NAAR IEDERS WELBEHAGEN

KRISTIEN VAN ZUMMEREN