

Evangelie

JEZUS nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee de berg op. Opeens zagen ze hoe Jezus veranderde. Zijn kleren werden helder wit en hij straalde. Toen verschenen Elia en Mozes en ze spraken met Jezus. „Het is hier goed”, zei Petrus tegen Jezus. „Laten we drie tenten bouwen, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.” Plots viel de schaduw van een wolk over hen. Een stem sprak: „Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!” Toen ze weer de berg afdaalden, vroeg Jezus hen aan niemand te vertellen wat ze hadden gezien.

Naar Marcus 9, 2-10

Zoek in elk vak de letter die maar eenmaal voorkomt. Met die letters kun je een woord vormen.



BOVEN op die berg, daar was het goed. De leerlingen zagen dat Jezus er gelukkig was en allen voelden ze Gods aanwezigheid. Petrus wou dat mooie moment vasthouden en niet meer terug naar beneden gaan. Maar Jezus zet hen met beide benen op de grond. „Er is nog veel werk daar beneden”, lijkt Hij te zeggen. **Want pas als je vrede en geluk bij de mensen brengt, ontdek je een plekje waar God heel dichtbij is.**

Ken jij ook zo'n plekje? Waar het goed is en waar jij je geborgen voelt, zoals in een warm en veilig nest? Een plekje misschien zelfs waar jij **God** ontmoet of Hem heel dichtbij voelt?

Zeg, hoe staat het met je **kruis**? Is het sjoeren gelukt? Vast wel. Misschien hangen er zelfs al enkele lintjes aan. Vandaag krijg je het tweede symbool: **een wolk**. In de Bijbel staat de wolk symbool voor Gods aanwezigheid. Knip de wolk uit en hang ze aan jouw kruis.



De vormelingen in Kalmthout wonnen een prijs voor de mooiste kerstwensen op nabbi.be.

Groot nieuws: de bisschop van Antwerpen kwam op bezoek, deed een gezellige babbel met hen en overhandigde iedereen een Nabbi T-shirt.

De bisschop is bij ons geweest, het was een reusachtig feest! Het was heel interessant, onze foto stond in de krant! Ook dit is reuzeplezant, het schrijven voor de Huppelkrant! Ons versje is voorbij, we zijn allemaal heel blij!

Kaat en Lien



Het was dus plezant. Eén vraag vond ik wel raar: „Kan jij jumpen?” „Neen” antwoordde de bisschop. Maar hij kan wel sms-en en lust graag rode kool met kip. Ik vind hem een toffe gast.

Jonas

Tekenen voor Gaza

Net na Kerstmis viel het Israëlische leger binnen in Gaza, een klein stukje land van de Palestijnen. Er vielen heel veel doden, ook kinderen. De hulporganisatie Caritas, die in Gaza een ziekenhuis heeft dat getroffen werd door bombardementen, had een goed idee. Ze vroeg kinderen in België om tekeningen te maken voor de kinderen in Gaza. Om hen te laten weten dat wij aan hen denken.

Nuno toont een helikopter die bouwmaterialen aanvoert om nieuwe huizen te bouwen. En mensen die elkaar de hand geven. Ballonnen om vrede te vieren. En een muur met een open poort, waar iedereen welkom is.

Amine tekent een soldaat met een kruis erover. „Ik wil dat de kinderen weten dat wij ons zorgen om hen maken en dat we samen met hen willen dat de oorlog stopt.”

„Als kinderen hier vechten of ruzie maken, zal ik nu veel sneller roepen dat ze moeten ophouden”, zegt Sebastien.

„Het maakt niet uit wie er met de oorlog begon”, zegt Bavo. „Allebei maken ze veel kapot. Daarom teken ik een soldaat die zegt: 'Ik heb er genoeg van. Ik wil vrede.'”



Meester Bert en kinderen van Klavertje Vier in Vilvoorde.