



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

haikoe's

haikoe's zijn een japanse dichtvorm van zeventien lettergrepen vijf-zeven-vijf waardoor je een indruk zo bondig & gebald mogelijk probeert weer te geven

echte haikoe-kenners vinden mijn haikoe's maar niks omdat ik er teveel gevoel in leg & dat hoort niet & het vaak teveel over mezelf heb

& dat mag ook al niet toch vond ik het prettig een paar haikoe's van de laatste dertig jaar nog eens boven te halen

aan sommigen zal je de geur & de kleur herkennen van plaatsen waar ik graag kom: antwerpen amsterdam wissant & viersel

**door je hond eens uit te laten lucht je ook je eenzaamheid wat op**

**kinderen bouwen met uitgelaten vaders hun zanden fort en scholieren wachten**

**op de schoolbus met echt school gaande gezichten**

**jachten horen toe aan lui die wegwillen uit hun jachtig leven**

**carrefourklanten zeggen na aankoop tegen hun karretje four-t**

**luisteren is lucht zijn voor een ander zodat die ademen kan**

**vruchteloos luiden klokken over de niet meer zo kerkgaande stad**

**dit is een wegwerp jeugd met eigen ophaaldienst van verre ouders**

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN

554

## Judas (vervolg)

Voor een betrekkelijk klein bedrag levert Judas Jezus uit aan de leiders die hem uit de weg willen ruimen; volgens Matteüs voor 'dertig zilverstukken'. In het O.T. was dat de prijs van een buitenlandse slaaf, in het N.T. het bedrag dat een joodse slaaf van zijn meester mocht eisen wanneer er bloed had gevloeid. De hogepriesters betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht Judas een gunstige gelegenheid om Jezus uit te leveren.

Als tegenwoordig iemand door geld wordt overgehaald om iemand anders te verraden, hem een mes in de rug te planten, kan je spreken van 'judasloon'.

Na het gezamenlijk en plechtig avondmaal gaat Jezus samen met zijn discipelen naar de hof van Getsemane. Judas had de tempelpolitie een teken gegeven waardoor ze Jezus konden herkennen: 'Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: "Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking." Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: "Rabbi!" en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen.' (Marc. 14,44-46)

Een 'judaskus' is een verraderlijke kus, een huichelend teken van vriendschap dat enkel dient om iemand een loer te draaien of zelfs te verraden. Jezus was in Jeruzalem een bekende figuur. Men kan zich dan afvragen waarom er nog een teken nodig was om hem aan de tempelpolitie bekend te maken. Misschien moeten we er een verwijzing in zien naar het O.T. Het kus-verraad komt bij de drie synoptici voor. Waarschijnlijk hebben zij de nadruk erop willen leggen hoe hatelijk de houding van Judas wel was. De kus was immers het wel bekende teken bij uitstap van trouw, vrede en eerlijkheid:

- 'Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt.' (Spr. 24,26)  
 - 'Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.' (Spr. 27,6)  
 - 'Trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus.' (Ps. 85,11)  
 Ook heeft men een verband gelegd tussen de Judas-kus en de gewoonte die inmiddels ingang had gevonden in de jonge gemeenten van volgelingen van Christus, waar de kus een symbool was geworden van hechte

gemeenschap en broederlijkheid in de navolging van Christus. Het komt herhaalde malen voor in de slotzinnen van vier brieven: 'Groet elkaar met een heilige kus.' (Rom. 16,16; zie ook: 1 Kor. 16,20; 2 Kor. 13,12 en 1 Tess. 5,26)

Jezus wordt ter dood veroordeeld. Judas krijgt wroeging en wil het bloedgeld terug naar de hogepriesters brengen. Die weigeren. Judas gaat zich verhangen.

In de afbeeldingen houdt Judas doorgaans een geldbeugel in de hand. Dat steunt op een mededeling van Johannes: 'Hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.' (Joh. 12,6b)

Een judasbaard

Volgens de traditie had Judas rode haren: een 'judasbaard' is een rode of rossige baard. Ook Kaïn wordt afgebeeld met een rode baard. (Wordt vervolgd)

BART MESOTTEN

## Zondagsgebed

Derde zondag in de veertigdagentijd

Voor allen, Heer, die eenzaam zijn,  
 voor allen die U zijn vergeten,  
 voor allen die zichzelf zo klein,  
 zo hopeloos onbelangrijk weten,  
 voor ieder die geen blijdschap kent,  
 voor elk die onder druk moet leven,  
 voor ieder die Gij één talent,  
 geen tien talenten hebt gegeven,  
 voor allen die met scherpe tong  
 de ander ondoordacht bezeren,  
 voor ieder die in lang niet zong,  
 voor elk die 't liefste moet ontberen,  
 maar ook voor allen die zich rijk  
 beschouwen, op zichzelf vertrouwen,  
 voor allen die een sterke dijk  
 de haat rondom hun harten bouwen,  
 voor allen bid ik U, o Heer.

Uit: 'Uitgelezen gebeden', Halewijn

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechelelen**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

## UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Aanstaande zaterdag is het de feestdag van Sint-Mathildis. Zij is een heilige die vaak hagelslag veroorzaakt:

**SINTE MATIELDE KOMT UIT DE HOEKEN MET HAGELSTENEN BAKT ZE KOEKEN**

Als u dat wenst, kan ik Mathildis ook nog een ander weer-scenario laten verzorgen, want, zegt een spreuk:

**DE EERSTE DONDER BROMT ALS SINTE-MATHILDIS KOMT**

Voor zondag, 15 maart, staat dan weer Sint-Longinus op de volkskalender geprogrammeerd. Op zijn naam staan geen weerspreuken; die zijn er wel voor half-maart. Die weerspreuken zeggen bovendien dat het dan gedaan zou moeten zijn met de grootste kou en ook dat de dagen nu fors zouden moeten lengen:

**HALF-MAART DE GRISPOTTEN UIT DE HAARD**

Een grispot was – zoals je misschien nog wel weet – een voetenverwarmer.

Een andere spreuk zegt het zo:

**HALF-MEERT VUUR EN LICHT UIT DEN HEERD**

De boeren wisten vroeger dat het voor half-maart maar beter geen mooi weer zou zijn. Dat zou immers kwalijke gevolgen met zich meebrengen:

**ZOLANG DE KIKVORS ZINGT VOOR HALF-MAART ZWIJGT HIJ STIL DAARNA**

En luister deze week maar eens goed of je geen koekoek hoort, want:

**EEN KOEKOEKROEP TER HELFT VAN MEERT IS VOOR DE BOER EEN DAALDER WEERD**

KRISTIEN VAN ZUMMEREN