

Vormelingen op de boerderij

De vormelingen van de Sint-Martinusparochie in Lierde bezochten de boerderij van Patrick en Belinda. Het is een zorgboerderij. Jongeren die het moeilijk hebben thuis helpen er met de dieren, doen klussen en leren brood bakken.

Op 8 maart hadden we een **VRIENDENDAG** met de vormelingen. Het thema was 'Zorgzaam omgaan met de schepping, met mens en dier, en Gods zorgzaam omgaan met ons'. Na de mis haalden we een portie frietjes. Daarna reden we naar Ophasselt om er een kijkje te nemen op een **ZORGBOERDERIJ**. Gastvrouw Belinda gaf een rondleiding en vertelde over groenten telen op het land. Ze maken er ook zelf kaas. Het water stond ons al in de mond.

Dan was het de beurt aan de dieren: paarden, koeien, geiten, schapen, cavia's, konijnen. Samen met boer Patrick bekeken we dia's over het leven op de boerderij en het werk op het land, in alle seizoenen. Op het einde hielden we een **BEZINNING** over de graankorrel die tot groei komt in de goede grond. Terwijl we de fles gaven aan een lammetje, baden we samen een gebed van Franciscus en het Onzevader. Het was een leuke vriendendag.

SYLVIE EN ROBIN



Boer Patrick

De **GRAANKORRELTJES** worden in de herfst gezaaid. Daaruit groeien al snel plantjes. Zodra het lente is, beginnen deze plantjes, die we halmen noemen, te bloeien. Na enkele weken bloeien de **AREN** open. In de zomer oogsten we het rijpe graan. De stengels worden samengeperst tot stro. De maidorser maait het graan, maakt de graankorrels los van de aren (dorsen) en zuivert ze. Het graan wordt gewogen, gezeefd, gewassen, weer gedroogd en geborsteld. In een maalmachine wordt het tot hele kleine deeltjes gemalen. Deze graantjes worden vermengd tot allerlei soorten meel. Bij dit meel doen we water, zout en gist om een heerlijk brood te bakken.

*een **AAR** is het bovenste deel van de graanhalm. In één aar zitten 45 tot 60 graankorrels.

Evangelie

DE TIJD is gekomen dat de Mensenzoon tot koning wordt verheven" zegt Jezus tot zijn leerlingen. En Hij vervolgt: "Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Sterft hij wel, dan draagt hij veel vrucht. Wie dus alleen van zichzelf houdt, is niet veel waard. Maar wie om anderen geeft, gaat een mooie toekomst tegemoet."

Naar Johannes 12, 20-33

HET IS bijna Pasen en Jezus weet dat Hij zal lijden. Maar Hij vergelijkt zijn leven met dat van een graankorrel. De graankorrel vergaat, maar de kiem heel diep vanbinnen haalt uit de aarde wat nodig is om te leven en wacht op de regen en de zon om te groeien. Zo gaat het ook met jou. Groot worden gaat niet vanzelf. En om te groeien moet je soms moeilijke dingen doen. Maar zet je jezelf af en toe opzij voor de anderen, dan wordt die groeispuur vast veel mooier. Jouw leven wordt dan, net als bij die graankorrel, heel waardevol.

Ons **KRUISJE** ziet er vast heel sierlijk uit, met al die linten en hangertjes. In deze huppelkrant vind je weer een symbooltje: een graanhalm. Krijgt het ook een plaatsje op jouw kruis?



g	a	n
r	a	k
l	e	o
s	r	r

Spel
woordrooster