

Basilus de Grote. Solidariteit met de armen

TOM ZWAENEPOEL

KIJK, luister, spreek, antwoord op nuttige wijze. Word je gevraagd, antwoord dan op passende en bescheiden wijze. Word je niet gevraagd, zwijg dan stil. Bekijk je activiteiten van elke dag en vergelijk ze met die van de vorige dag. Streef naar verbetering. Ga vooruit in de deugden, zodat je wordt zoals de engelen.

Aan het woord is Basilus de Grote, één van de vier oosterse kerkvaders. Hij wordt omstreeks 330 geboren in Caesarea. Zoals zijn vader wil hij redenaar en advocaat worden en studeert in Caesarea, Constantinopel en Athene. Vervolgens wordt hij monnik, sticht een klooster in een eenzaam gebied in Cappadocië, laat zich dopen, wordt priester en uiteindelijk metropoliet van Cappadocië. Na een lange ziekte overlijdt hij op 49-jarige leeftijd.

Aan de basis van Basilus' succes liggen zijn moed, zijn gevoel voor verantwoordelijkheid en zijn doorzettingsvermogen. De

wijze waarop hij zijn bisdom leidt, geldt lange tijd als model voor andere bisdommen. Hij verlangt van zijn monniken niet enkel gebed, ascese en lichamelijke arbeid, maar ook intensieve Bijbelstudie. Voor hem is het belangrijk dat ieder lid van een gemeenschap „geniet van de vrucht van de gave van de anderen zoals de eigen gave”. In een gemeenschap is men niet alleen blij met de gave van ieder individu. Men vermenigvuldigt ze ook, doordat men ze deelt met de andere leden. Dit geldt niet enkel voor een religieuze gemeenschap, maar ook voor een samenlevende, schoolgaande of werkende groep.

De herder hoedt zijn kudde. Basilus voedt met het woord en vormt door zijn voorbeeld. Hij draagt een sobere mantel, leeft van brood, water en groenten. Consequent neemt hij afstand van luxe en klaagt maatschappelijke wantoestanden aan. Hij verkoopt zijn geërfde goederen en verdeelt de opbrengst onder de armen. In tijden van hongersnood

vraagt hij de gelovigen „slechts te bezitten wat iedereen toekomt”.

Basilus de Grote deelt zelf soep uit aan armen, helpt noodlijdenden zonder onderscheid te maken op basis van geloofsovertuiging of aanzien. Bij de poorten van Caesarea laat hij zieken-, armen- en bejaardentehuizen oprichten, evenals een onderkomen voor melaatsen, sociale instellingen en ateliers voor daklozen. Voor Basilus is het duidelijk: alle noodlijdenden kijken naar onze handen, zoals wij kijken naar Gods handen, als we in nood zijn. Daarom is het vanzelfsprekend dat rijken delen met armen.

Solidariteit met de armen. Deze boodschap overstijgt nauwelijks het tumult van de huidige economische en financiële crisis. In zijn zogeheten 'zevende preek' is Basilus buitengewoon kritisch tegenover de rijken: „Jullie zeggen dat jullie niet kunnen geven. Jullie zeggen aan wie iets vraagt, dat jullie niet genoeg hebben om te geven. Jullie tong zweert dat jullie het niet kunnen

doen, maar jullie hand verraadt jullie, want hoewel ze niet kan spreken, verklaart het fonkelen aan jullie vinger dat jullie liegen. Hoeveel mensen zou die ene ring van jullie vrij van schulden kunnen maken?”

De kloof tussen rijk en arm wordt almaar groter, armen worden armer en rijken rijker. Argumenten om die toestand te verantwoorden steunen op een verontrustende onverschilligheid, op eigenbelang of zelfbescherming. Delen met de zwakkeren is volgens Basilus echter geen utopie. De basisgedachte voor een betere en meer rechtvaardige wereld beschrijft hij in zijn *Preek over de hebzucht*: „Als iedereen slechts zoveel zou nemen als nodig om de eigen levensbehoeftes te bevredigen en het overige onder de behoeftige mensen zou verdelen, zouden er geen rijken en geen armen zijn.”

De heilige Basilus leert ons dat een goed christen aandacht heeft voor sociale rechtvaardigheid en voor christelijke naastenliefde.

OMROEP

• 26 maart, 22.45 uur, VPRO via Nederland 2. Donderdag vandaag, en dus tijd voor *Holland Doc*. Vanavond Anne-lor van Heemstra's portret *Rebel in pak*. Hoe is het om ambassadeur te zijn van een verscheurd land? Wat en wie vertegenwoordigt in Nederland de ambassadeur van Irak? Siamand Banaa vluchtte ooit als Koerdische rebel naar onze noorderburen en werd daar opgevangen door de familie van filmmaakster Anneloor van Heemstra. Na tal van omzwervingen keerde hij in 2004 terug naar Nederland als afgezant van de nieuwe regering in Bagdad. Vroeger protesteerde Banaa voor de ambassade in Den Haag waar hij nu de scepter zwaait. Door zijn persoonlijke band met de regisseuse deelt de ambassadeur open en eerlijk zijn belevenissen met haar. De kijker ziet van dichtbij hoe Banaa en zijn personeel proberen een land te vertegenwoordigen dat slechts in naam een natie is.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 80417.

De vrome kudde



PAROCHIEMEDEDELINGEN

Onderstaande mededelingen vanwege de parochie zijn authentiek, zij het vertaald uit het Frans.

– In de prijs van de ontmoeting over *Gebed in de vasten* zijn de broodjes inbegrepen.

– De vergaderingen van de groep zelfontplooiing en werken aan zelfvertrouwen hebben plaats op vrijdag. Deelnemers, gelieve de achterdeur te gebruiken.

– Vrijdag om 19 uur spelen de plus-dertieners een streepje uit Shakespeare's *Hamlet*. Alle parochianen wordt gevraagd deel te nemen aan deze tragedie.

– Geachte dames van de parochie. Gelieve niet te vergeten dat de beurs voor de parochiale goede werken er weer aan komt. Een goede gelegenheid om zich te ontdoen van overbodige spulletjes. Breng uw echtgenoten mee!

– Komende donderdag is er om 17 uur vergadering van de mama's. Dames die graag zouden behoren tot die mama's nemen best zo snel mogelijk contact op met de priester.

Ingezonden door Jo Cornille

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven • Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: KLETSPRAAT

simulant	broos	vruchtje	ik (Lat.)	kansel
kermis-artiest		jaar-ge-tijde		lusthof
kerk-ge-zang	godin v.d. dageraad		lofdicht	
	behoef-tige toestand		sluit-middel	
		vis		errore excepto
deel v.e. vracht-auto				afge-scheiden
vertrager		faam		oever-gewas
		roofdier		
groente		kunst-stijl		
kleding		oude leng-temaat		
			rivier (Sp.)	
			Heilige	
hoog-staand			plek	
plezier				
		grond-toon		buislamp

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---