

Cajetanus. Het gezicht van de kleinsten

TOM ZWAENEPOEL

GEBOREN wordt Cajetanus in 1879 in Chorio de San Lorenzo in de Italiaanse Reggio Calabria. Na zijn priesterwijding (1902) is hij actief als kapelaan, ziekenhuispastor en biechtvader voor kloosterlingen. In buurtparochies geeft hij tijdens de advents- en vastentijd catechese en retraites. In 1935 sticht hij de congregatie van de Dochters van de Heilige Veronica, ook missionarissen van het Heilige Gelaat genoemd. Vier jaar vóór zijn dood (1963) krijgt de gemeenschap kerkelijke goedkeuring.

Bewuste congregatie is genoemd naar de heilige Veronica, een van de vrouwen die Jezus volgen op zijn kruistocht naar de zogeheten Schedelplaats (Golgota). Ze reikt Hem een linnen doek aan, waarop zijn gezicht met doornenkroon ingeprent blijft. Veronica, die op Goede Vrijdag tijdens de zesde kruiswegstatie wordt herdacht, symboliseert de vrouwelijke goedheid. Ze helpt een machteloze

man tijdens de moeilijkste uren van zijn leven. Ze laat zich niet intimideren door haar omgeving en stapt uit de kijklustige massa. Ze is het symbool van de welwillende vrouw, die moedig blijft ondanks de chaos en de bedreiging van het cynische geweld. Ze volgt haar hart. Door een klein maar kostbaar gebaar van medelijden en naastenliefde geeft Veronica aan een bespottende persoon een stukje waardigheid terug.

Inspiratiebron voor Cajetanus is dus een moedige vrouw. Ze weigert de aanpassingsdruk, toont moed en wil eigen initiatieven nemen. Haar gebaar wordt beloond: het gezicht van Gods Zoon wordt zichtbaar. Ze prent Jezus' gezicht op twee manieren in zich. Aanvankelijk is slechts een lijdend mensengezicht vol bloed en wonden zichtbaar op de zweetdoek. Maar door een bescheiden handeling uit liefde krijgt ze in haar hart zijn ware gezicht te zien. Cajetanus leert de boodschap van Veronica: God zien we tijdens de ontmoeting

met de lijdende mens. De liefde is het beste wapen tegen haat en vernietiging. Ze opent onze ogen en maakt ons zuiver. „Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien”, lezen we in de Bergrede (Matteüs 5, 8).

Zoals Veronica personifieert Cajetanus het verlangen om Gods ware gezicht te zien. Samen met de psalmist zegt hij vol overtuiging: „Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij” (Psalm 27, 8-9). Hij staat bijna geïsoleerd in een wereld die alleen nog oog heeft voor het oppervlakkige van de dingen. Zijn hart is niet blind, hij draagt de kracht om meer te zien.

In ons leven zijn we voortdurend op zoek naar het ware gezicht van de medemens. Bij het afnemen van de verleidelijke maskers zal vaak blijken dat het masker vergroeid is met het echte gezicht. Dan heeft de macht van de schijn de wereld van het zijn overwonnen. Dan is het leven slechts gekunsteld en voor-

geprogrammeerd volgens strakke normen, regels en afspraken. Voldoening heb je pas, als je jezelf bent.

Cajetanus stelt zich ten dienste van de 'kleinsten', mensen die het meest verwijderd zijn uit de samenleving. Hij helpt arme en verlaten kinderen bij hun menselijke ontplooiing en schenkt hun hoop. Hij verspreidt de gave van Veronica om in Jezus' heilige gelaat het gezicht van zijn broers en zussen te herkennen, om ze lief te hebben en te dienen.

En inderdaad, de hele wereld vormt één grote familie van boeiende, veelbelovende persoonlijkheden. Ieder mens maakt een kostbare schakel uit van een waardevolle levensketting. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal, met spectaculaire en alledaagse ervaringen, herinneringen en gedachten. Deze wereld, waarin het ware gezicht van de andere ontdekt, gewaardeerd en herwaardeerd wordt, kan alleen een wereld van liefde, vriendschap en vrede zijn.

OMROEP

• 10 april, 15 uur, Braambos via VRT één. Goede-Vrijdaguitzending vanuit de Nicolaasbasiliek in het Nederlandse IJsselstein. Met overwegingen en gebeden van Andries Govaart bij de kruisweg van Friedrich Wilhelm Mengelberg.

• 12 april, 9 uur, Braambos via Canvas (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Na de actualiteitsrubriek *Close-up* aflevering 7 in de serie *Hemelse Spijzen*, vandaag over het lam. Bijbeluitlegger Peter Schmidt en sterrenkok Noël Neckebroek reizen, na een ommetje via het *Lam Gods* in Gent, naar de abdij van Saint Kevin in het Ierse Glendalough. Samen bereiden ze een traditionele *Irish Stew* • Bij de dood past geen requiem, maar een halleluja, want het leven gaat voort in een andere vorm. Tot dat inzicht kwam Sofia Gubaidulina, toen ze een compositie schreef bij de dood van haar schoonbroer. Lucette Verboven praat op Pasen met deze Russische componiste.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 80417.

De vrome kudde



VROUW AAN HET STUUR

Een oud vrouwtje wordt naar de kant van de weg geroepen wegens te hard rijden. Aan de agent zegt ze doodleuk niet te beschikken over een rijbewijs en de auto gestolen te hebben na de eigenaar te hebben vermoord. Het lichaam ligt trouwens in stukken gehakt in de kofferbak, voegt ze er nog achteloos aan toe.

De geschrokken agent vraagt via de boordradio prompt om versterking. Omsingeld door zes patrouillewagens en een dozijn agenten, lijkt het dametje te schrikken:

– Ik geen rijbewijs? Maar mijnheer de hoofdagent, hier ziet u het! Hoezo auto gestolen? Hier heeft u het inschrijvingsbewijs. Eigenaar vermoord en in de kofferbak gedumpt? Helemaal te gek voor woorden! Kijkt u toch zelf.

De koffer blijkt inderdaad leeg en brandschoon, waarop het vrouwtje tot de hoofdagent:

– En wedden dat die leugenaar van een agent ook nog eens beweerde dat ik te hard reed...

Ingezonden door Achiel Magnery

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: DOORSLAG

spottende nabootsing	neerslag	ongevulde ruimte	rekenopgave	Europese hoofdstad
onbarmhartig	bedrog	leider v.e. bedrijf		
spel-leiding			vulkaan op Sicilië	wijze van lopen
groente				
			tegenover opklapbriefje	
vliegende schotel	deel v.e. woord			rondhout
	nakomelingen			
		voorhoedespeler		
slimigheid		gedorste halmen	opera v. Verdi	
kerf			Chinese munt	
			tantalium	ambtshalve
				dun
Spaanse aansprekstitel	cavalerie			
			koraaleiland	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---