

IK WENS JE

VREDE!

SAMEN WERKEN AAN
VERDRAAGZAAMHEID

Noemde iemand jou ooit 'ongelovige Thomas'? Dan weet je nu vanwaar het komt. **Pas als hij Jezus wonden heeft gezien, gelooft de apostel Thomas dat Jezus verrezen is.** Jezus is een beetje ontgoocheld. Als mensen alleen maar in hem geloven als ze hem zien, hoe moet het dan verder? **Daarom ook geeft Jezus later zijn Geest.** Zodat de mensen zouden blijven vertrouwen dat Hij er altijd zal zijn voor hen.

Maar hoewel Jezus een beetje ontgoocheld is, het eerste wat Hij zegt is: „Ik wens je vrede.” Die vrede is ook vandaag brood-

nodig en kan klein beginnen. **Het Vlaams Vredesinstituut** ging eens kijken hoe onze scholen werken aan vrede. Ze ontdekten dat vele scholen werken aan verdraagzaamheid. **Sommige doen ook flink hun best om het pesten te weren.**

WORDT ER IN JOUW
SCHOOL GEWERKT
AAN VREDE?
EN DRAAG OOK JIJ
JE STEENTJE BIJ?



SPEL

PUZZELEN MAAR!

Knip de puzzelstukjes uit en voeg ze bij elkaar, zodat je een zin van zeven woorden krijgt. Het evangelie helpt je daarbij.

VLINDERS VOOR EEN BETERE WERELD

In Gent werden alle kinderen uitgenodigd op een vredefeest. De **VZW ZINLOOS GEWELD** startte daar haar nieuwe campagne tegen geweld. Kinderen en hun ouders mochten geschminkt of verkleed als vlinder komen. Ze knutselden wenssen voor een betere wereld in de Wensenvlinderhut. Die werd in elkaar getimmerd door zeven leerlingen afkomstig uit zeven verschillende landen. Samen

met **MARGOT** uit Steracteur-Sterartiest en Flikken huldigden ze een nieuw straatnamenbord in:

PLEIN TEGEN
ZINLOOS
GEWELD

De mooiste verklede en geschminkte vlinders wonnen een prijs.



KLEINE EN GROTE VREDE



In basisschool **Ter Dreef in Merchtem** staan kleine en grote vrede het hele jaar door op de kalender. **Meester Koen** vertelt: „Op de speelplaats gebruiken de jongere kinderen een 'vredesparaplu' waaronder ruzies worden bijgelegd. De zesdeklassers maakten deurhangers tegen geweld. Enkele klassen stuurden vredeskaarten naar alle vredesorganisaties. In ruil daarvoor kregen we VIP-pasjes (Vrede In de Praktijk) van Jeugd&Vrede. Kleine vrede begint met respectvol omgaan met elkaar. We geloven dat kleine dingen het verschil kunnen maken en denken daarbij vaak aan Jezus' verhaal over het kleine mosterdzaadje.”

EVANGELIE

Toen de leerlingen op een avond bij elkaar zaten, kwam Jezus plotseling binnen. Hij zei: „Vrede zij met u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u.” Hij blies over hen terwijl Hij zei: „Ontvang de Heilige Geest.” Thomas was er die avond niet bij. Toen de leerlingen hem vertelden wat ze hadden gezien, geloofde hij hen niet. Een week later verscheen Jezus opnieuw en zei tegen Thomas: „Kom hier en bekijk mijn handen, steek je handen in mijn zij en wees niet langer ongelovig.” Thomas riep: „Mijn Heer en mijn God.” „Nu geloof je”, zei Jezus. „Zalig die mij niet gezien hebben en toch geloven.”

Naar Johannes 20, 19-31