

OVER DRUIVEN EN ANDERE VRUCHTEN

In het evangelie vertelt Jezus over een wijngaard. Hij noemt zichzelf de wijnstok. Wij zijn de ranken die groeien op de wijnstok. God is de wijngaardenier. Een mooi beeld, niet? Hou je stevig vast aan mij, wil Jezus zeggen, dan kan je groeien en beter worden. En als je dat doet, leer je ook de God de Vader kennen. Heb jij wel eens ervaren dat je goede vruchten voortbracht omdat je Jezus als voorbeeld nam? Wat heb je dan wel gedaan voor anderen?

Basisschool *De Zonnewijzer* in Ravels is een echte 'Fair Trade' school. Dat betekent dat ze opkomen voor eerlijke handel. (Grote bedrijven betalen arme boeren uit het Zuiden soms veel te weinig voor hun werk. Bij eerlijke handel worden ze wel goed betaald.) Samen met Maya Honing maken de kinderen een reis doorheen de wereld. Zo leren ze landen goed kennen en ontdekken ze dat ook ver weg mensen leven zoals wij, maar dat er veel ongelijkheid is. Ze zijn vorig jaar gestart in Zuid-Amerika. Mexico is de eindbestemming. Daar wordt immers veel honing gemaakt. De juffen en meesters vertellen in de klas veel over het land. Ze gaan ook wel eens naar een wereldwinkel en gebruiken op school 'eerlijke' producten. Die kosten meer, maar dat mag wel, want de boeren verdienen dat.

EET MONSTER VALT DORP AAN

EERLIJKE HANDEL OP SCHOOL

Samen met Kidscam maakten de kinderen van De Zonnewijzer een kort filmpje over eerlijke handel. Ze schreven zelf het scenario uit.

Rhune (11 jaar) vertelt: „Met het 3^{de} en 4^{de} leerjaar maakten we een heleboel tekeningen. Die moesten allemaal geknipt en telkens anders geschikt worden, om er dan foto's van te maken. Die werden verwerkt in het filmpje. De leerlingen van het 5^{de} en 6^{de} leerjaar spraken de stemmen in. Het verhaal gaat over een dorp waar loempia's worden gemaakt. De mensen werken er hard en verdelen het voedsel onder elkaar. Op zekere dag komt een monster langs, dat alle loempia's verorbert zodat de mensen in het dorp zelf geen eten meer hebben. Samen verzinnen ze een plan om het monster te stoppen.”

„Met dit filmpje willen we vertellen dat voedsel eerlijk verdeeld moet worden. Niet

alles voor één grote mond. En dat iedereen daaraan meewerken moet. De juf vertelde ons dat de imkers (makers van de honing) in Mexico maar een klein deeltje van de winst krijgen. Dat is niet eerlijk. In onze school leren we producten kennen waarvoor mensen in het Zuiden het geld krijgen dat ze echt verdienen.”

Ook in **Mexico** maakten de kinderen een filmpje over eerlijke handel. En zelfs in Burkina Faso, Brazilië, Canada en Taiwan werkten kinderen samen om, net zoals de kinderen van De Zonnewijzer, een korte film te maken. Je kunt enkele fragmentjes bekijken en meer lezen over het project 'Met eerlijke handel de wereld rond' op www.fair-kids.org en op www.dezonnewijzer.be. Later worden de filmpjes op een echte dvd gezet.

N	W	N	J	K	N	W
T	K	T	O	W	K	T
N	K	W	N	O	S	N
W	T	J	W	T	W	O
7	2	6	1	5	3	4

SPEL TELLEN Je telt hoeveel keer elke letter voorkomt in het rooster. De letter die bijvoorbeeld 6 keer voorkomt, noteer je in het vakje 6. Wat lees je?



© De Zonnewijzer

EVANGELIE

„Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer”, zegt Jezus. De wijnbouwer snijdt de ranken af die geen vruchten dragen. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij bij zodat ze nog meer vruchten krijgen. Een rank die niet aan de wijnstok hangt, gaat dood. Zo is het ook met de mensen: „Jullie kunnen geen vrucht dragen als jullie niet in mij geloven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, zullen jullie mijn leerlingen zijn en veel vruchten dragen.”

naar Johannes 15, 1-8



GOD & CO

Alle mensen, waar ook ter wereld, geloven in iets dat groter is dan de mens. Ieder geloof draagt een mooi verhaal in zich. Het boek **God & Co** van Kolet Janssen maakt je wegwijs in de wirwar van godsdiensten. **Lezers van OP•TOCHT kunnen dit boek kopen voor 5 euro** (+ 4 euro verzendingskosten). Bestellen kan via e-mail optocht@kerknet.be. Je kunt het boek ook bij ons in Antwerpen of bij het Davidsfonds in Leuven afhalen. Geef dan even een belletje om te horen of het in voorraad is. Ons telefoonnummer is 03 210 08 48 en het Davidsfonds kan je bereiken op 016 31 06 00.