

Edward Poppe, een zalige Vlaming

TOM ZWAENEPOEL

EDWARD wordt in 1890 als zoon van een bakkersfamilie geboren in Temse bij Sint-Niklaas. Hij is het derde kind in een gezin van elf. Edward loopt school bij de zusters van de heilige Vincentius en de broeders van Liefde. Na zijn studies aan het college van Sint-Niklaas wil hij priester worden. Als seminarist in het leger maakt hij een uitputtend kamp mee in Luxemburg. Daarna studeert hij filosofie en theologie in Leuven, waar hij in 1913 een doctoraat in de wijsbegeerte behaalt.

Drie jaar later wordt Edward Poppe tot priester gewijd en als onderpastoor aangesteld in de Gentse arbeidersparochie Sint-Coleta. Na de Eerste Wereldoorlog verhuist hij om gezondheidsredenen naar Moerzeke, waar hij geestelijk directeur wordt bij de plaatselijke zusters. In 1922 wordt hij geestelijk leidsman van clerici die in Leopoldsburg een opleiding tot brancardier-verpleger volgen. Hier sterft hij twee jaar later aan een hartaanval. Op zijn graf staat te lezen: „Ik sterf

liever dan God maar half te dienen.” Edward Poppe wordt in 1999 zalig verklaard.

Als Edward zijn wens kenbaar maakt om priester te worden, stemt zijn vader toe op voorwaarde dat hij zich ontfermt over het volk. Reeds in zijn jeugd kent de bakkerszoon de noden van de armen, met wie hij tijdens het uitdragen van brood in contact komt. Tijdens zijn legerkamp in Luxemburg leest hij *Histoire d'une Ame* van Theresia van Lisieux. Wanneer hij in 1920 in Lisieux haar graf bezoekt, wordt haar 'kleine weg' de zijne.

Ook de spiritualiteit van Louis-Maria Grignon de Montfort blijft Edward Poppe bezielen: Maria is de kortste, zekerste en veiligste weg naar Jezus. De Moeder leidt naar de Zoon. Als onderpastoor van Sint-Coleta kan hij zijn jeugdige idealisme uitleven en toetsen aan de 'rauwe' werkelijkheid van arme arbeiders. Uit de eucharistieviering, uit zijn dagelijkse aanbidding en uit zijn grote Mariaverering put

hij de kracht en de inspiratie om tussen hen te leven.

Poppe leeft niet met het hoofd in de wolken, maar streeft naar een meer persoonlijk doorleefd geloof. Hij is allereerst opvoeder, een man van de praktijk. Bij zijn priesterwijding kiest hij als motto *Accendatur*, Moge het vuur worden aangewakkerd, als verwijzing naar het Lucas-citaat „Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!” (12, 49). Als vurig priester ijvert Poppe voor de heiligheid van priesters en hij verafschuwt middelmatigheid.

Wegens zijn kwakkelende gezondheid en verplichte rust heeft hij veel tijd voor gebed, studie en nadenken. In Moerzeke maakt de 'apostel van de pen' in allerlei kleine werkjes en brieven zijn ijver kenbaar voor de geloofsopvoeding, de 'eucharistische kruistocht', de liturgische vernieuwing, de heiliging en zijn zorg voor de priesters. Als godsdienstpedagoog ziet hij in de eucharistie het beste vormings-

middel en zet hij zich in voor de sacramentsbeleving van de gelovigen, in het bijzonder van de kinderen.

Tijdens het wekelijks angelus op het Sint-Pietersplein zei wijlen Joannes-Paulus II op 3 oktober 1999: „Neem priester Poppe als voorbeeld in jullie christelijk leven. Herontdek zijn leven en zijn boodschap.” In alle eenvoud en echtheid ontpopt priester Poppe zich als één van de vele waardevolle gidsen op ons levenspad. Hij stapt mee, moedigt aan, stuurt bij.

Zijn boodschap voor zijn reisgenoten schuilt in zijn oproep aandacht te hebben voor de kleine mens, de arbeider, in wie een vurig en waardevol levenslicht brandt. Bovendien bevestigt Edward Poppe aan jong en oud dat de wekelijkse eucharistieviering door haar intense rust en vrede een onbeschrijfbaar bron van inspiratie en kracht is. Edward Poppe leerde zijn volk bidden en delen. Dit is de reden waarom Vlaanderen trots mag zijn op zijn Vlaamse zalige.

OMROEP

• 24 mei, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Eerst de actualiteitsrubriek *Close-up*, vervolgens aflevering 2 van de serie *Ziel & Zaligheid*. Vandaag *Maria blijft mensen nabij*. De Moeder Gods staat nog steeds pal in het midden van de volksdevotie. Zij zet mensen in beweging, brengt hen samen en is hen troostend nabij. Dat blijkt (onder meer) in Maastricht, in Bergen op Zoom en in Banneux. Gerard Rooijackers, professor volkscultuur, duidt het fenomeen. Ten slotte de Italiaanse documentaire *Op zoek naar Franciscus*, natuurlijk ter gelegenheid van het achteeuwfeest van de orde die zijn naam draagt. Nog altijd zoeken Franciscus' volgelingen een zelfde unieke band te beleven met de arme Christus. Sommigen doen dit in de beslotenheid van een slotklooster, anderen zoeken 'hedendaagse armen' op en zetten zich voor hen in.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

De vrome kudde



WAT IS NIET GRAPPIG?

Het aflassen van de cursus *Lassen voor beginners*.

Gehecht zijn aan je litteken.

Honing met een bijmaak.

Een hartspecialist die zegt: „Hier klopt iets niet.”

Na een allergietest vragen of de uitslag al bekend is.

Een voetballer zonder doel in zijn leven.

Een cavia die hamstert.

Een verloskundige vragen of haar werk haar bevalt.

Een elektricien die niet meer tegen de spanning kan.

Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt: „Ik heb je gemist vandaag, schat.”

Ingezonden door Marijke Boonen

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *KERK & leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: WINKELN

een klein teugje drinken	bruin-geel	aan-sporing	Griekse letter	gereed				
pleger v.e. misdrijf	Euro-peaan	siersteen	sjouwer	ik (Lat.)				6
1								
genees-middel				ver-dienste				hert
voortplan-tingscel			liefdes-god					
			toegan-kelijk	3				
bijwoord		slaap-gast						spook
tin		planeet						
	groente							
	onder-wijstype	2						
Portu-gese ellanden-groep	stof							loterij-briefje
	groot water	8						
7				ogenblik				
				bijvoor-beeld (Fr.)				
oud verhaal	lidwoord			vreemde munt				
								motor-races

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---